



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ.  
Αριθμ.  
Διεκπ.

Σπάτα, 15 Μαΐου 2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, **ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!**

Μὲ πολλή χαρὰ ἐπικοινωνῶ μαζί σας, ἀφ' ἑνὸς μὲν γιὰ νὰ μοιραστῶ μαζί σας γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸν ἀναστάσιμο ἀσπασμό, ἀφ' ἑτέρου δὲ γιὰ νὰ σᾶς προσκαλέσω ὅλους στὴ μεγάλη γιορτὴ πὺ διοργανῶναι τὸ Γραφεῖο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Λήξης τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων, μάλιστα φέτος πὺ συμπληρῶνεται 50 χρόνια ἀπὸ τὴν ἴδρυση τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὅλοι ἀντιλαμβανόμαστε τὶς δύσκολες καὶ πρωτόγνωρες συνθηκὲς κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες μεγαλώνουν τὰ παιδιά μας, καθὼς γκρεμίζονται διαχρονικὲς σταθερὲς καὶ ἀξίες, ἡ πίστη στὸν Θεὸ ξεθωριάζεται καὶ βάλλεται, νέα ἦθη καὶ ἀντιλήψεις ἐπιβάλλονται, ἡ βιαιότητα δείχνει τὸ ἄγριο πρόσωπό της σὲ καθημερινὴ βάση καὶ οἱ νεανικὲς ψυχὲς δυσκολεύονται νὰ βροῦν τὸν προσανατολισμό τους.

Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο πὺ ἀποπνέει «ὄσμήν θανάτου», ἡ Ἐκκλησία μας εὐαγγελίζεται τὴ ζωὴ καὶ ἀταλάντευτα δίνει τὴ μαρτυρία της γιὰ τὸν Ἀναστάντα Κύριο, τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου, Αὐτὸν πὺ εἶναι «ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωὴ».

Αὐτὸ τὸ μήνυμα πίστεως καὶ ἐλπίδος ἀγωνιζόμαστε νὰ μεταδώσουμε ὡς ἐμπειρία στὰ παιδιά μας μέσα ἀπὸ τὰ Κατηχητικὰ καὶ τὶς Νεανικὲς Συνάξεις τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ γιορτὴ αὐτὴ τῆς Νεότητος, ποὺ φέρει τὸν γενικὸ τίτλο «Γαξίδι ἐκεῖ ποὺ χτυπάει ἡ καρδιά μας» καὶ γιὰ τὴν ὁποία ἔχετε ἤδη ἐνημερωθεῖ μὲ τὶς ἀφίσες καὶ τὰ φυλλάδια ποὺ ἔχουν διανεμηθεῖ σὲ ὅλους τοὺς Ἱερούς Ναοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας, θὰ λάβει χώρα στὸ Δημοτικὸ Στάδιο Σπάτων τὴν Κυριακὴ 19 Μαΐου σὺν 7:30μ.μ.

Σὰς περιμένουμε λοιπὸν ὅλους παιδιά, γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς, φίλους, συνεργάτες, προκειμένου μαζί νὰ ἐνώσουμε τὶς καρδιές μας, νὰ καμαρώσουμε τὰ παιδιά μας, νὰ ἀπολαύσουμε τὸ θεατρικὸ, τοὺς παραδοσιακοὺς χορούς, τὶς χορωδίες καὶ ὅ,τι ἄλλο ἔχουν ἐτοιμάσει μὲ τὴν ἐπίβλεψη τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν κατηχητῶν μας, πρὸ παντὸς δὲ νὰ χαροῦμε τὸ φρόνημα τῆς ἀναστάσιμης ἐλπίδας ποὺ ἀποπνέει ἡ χριστιανικὴ ζωὴ.

Μὲ πολλές εὐχὲς καὶ τὴν ἐν Κυρίῳ ἀγάπην

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος