



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 336
Αριθμ.
Διεκπ. 219

Έν Σπάτοις, τῆ 30ῆ Μαρτίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 72^Α

Πρὸς
Τοὺς Εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς
Τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Αγαπητοί μου Χριστιανοί,

Μέσα στὴν ἱερὴ ἐκκλησιαστικὴ περίοδο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς ποὺ διανύουμε καὶ τὴν κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρά της, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας καλλιεργεῖ τὴν μετάνοια, τὴν προσευχὴ, τὴν κατάνυξη, μὲ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες, τὴν ὕμνολογία καὶ τὰ ἀναγνώσματά της, ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ μᾶς κάνουν μετόχους τῆς Ἀναστάσιμης ἐμπειρίας της, ἀντιμετωπίζουμε τοὺς κινδύνους, τὶς ἐκτροπὲς καὶ τὶς προκλήσεις ὧσων σκόπιμα, μεθοδευμένα καὶ ἐπίμονα ἐπιχειροῦν νὰ μᾶς ἐκτρέψουν ἀπὸ αὐτὴν τὴν προσπάθεια καὶ πορεία.

Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ οἱ αὐτοκαλούμενοι «Χριστιανοὶ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά» ἢ «Χιλιαστὲς» ὅπως τοὺς ἀναγνωρίζει ὁ λαὸς μας.

Πρόκειται γιὰ τοὺς πιὸ ἐπικίνδυνους αἰρετικούς τῶν ἡμερῶν μας, ἀφοῦ ἀμετανόητα διαστρέφουν τὴν εὐαγγελικὴ ἀλήθεια, μὲ σκοπὸ νὰ νοθεύουν τὴν πίστη μας. Εἶναι δυνατόν νὰ μιλοῦν γιὰ Χριστό, ὅταν ἀρνοῦνται τὴν θεότητά Του; Ὅταν ἀπορρίπτουν τὸ πρόσωπο τῆς Μητρός Του ὡς Θεοτόκου; Ὅταν ὑβρίζουν τὸν τίμιον Σταυρό Του; ὅταν δὲν δέχονται τοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας Του, τὴν παράδοσή της καὶ τὰ ἅγια μυστήριά της;

Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴν κινούμενοι, ἔχουν μεταξὺ ἄλλων διανείμει σὲ πολλὰς περιοχὰς τῆς Μητροπόλεώς μας φυλλάδια καὶ προσκλήσεις γιὰ συγεννητρῶσεις, συναντήσεις καὶ ἐκδηλώσεις, μὲ ἀφορμὴ τὴν «ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ», ὅπως οἱ ἴδιοι ἰσχυρίζονται.

Δραστηριοποιοῦνται ἐπισκεπτόμενοι τὶς οἰκογένειες τῶν Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀποστέλλουν προσωπικὲς ἐπιστολές, διανέμουν τηλέφωνα ἐπικοινωνίας καὶ προκαλοῦν τεχνητὴ σύγχυση, δυσπιστία καὶ ἀδικαιολόγητες ἀμφισβητήσεις.

Ἡ ποιμαντική μας εὐθύνη ἐπιβάλλει νὰ ἀποκαλύπτουμε τὴν πλάνη τους καὶ παράλληλα νὰ διακηρύττουμε ἀνόθευτη τὴν αἰώνια ἀλήθεια. Ὅτι δηλαδή οἱ ἅγιοι μάρτυρες καὶ οἱ ὅσιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, πού εἶναι τὰ πρότυπά μας, δὲν ἐόρτασαν ποτὲ «ἐπέτειο θανάτου τοῦ Ἰησοῦ». Καὶ τοῦτο διότι ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου δὲν περιορίζεται καὶ δὲν ἐντοπίζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὡς σύνηθες ἱστορικὸ γεγονός, ἀφοῦ εἶναι κένωση καὶ θυσία τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου γιὰ τὴν λύτρωση τοῦ κόσμου. Λύτρωση ἀπὸ τὸ θάνατο καὶ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴ φθορά. Ἐπομένως ὁ θάνατος καταργεῖται ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ ἀληθινὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ Ἀναστημένη Ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀνέτειλε ἐκ τοῦ τάφου καὶ μάλιστα «ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος», δηλαδή πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τὰ φυσικὰ ὅρια τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Λίγες μόνο ἡμέρες πρὶν τὸν πανηγυρικὸ ἐορτασμὸ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ ὄχι πρὶν τὴν «ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ», σᾶς καλῶ ὅλους νὰ προστατεύσετε τὸν θησαυρὸ τῆς πίστεως ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς πού μὲ πονηροὺς τρόπους καὶ δόλιες προσηλυτιστικὲς μεθοδεύσεις, προσπαθοῦν νὰ κλονίσουν τὴν πίστη, πού σκορποῦν τὴ σύγχυση καὶ κηρύσσουν τὸ ψέμα ἀντὶ γιὰ τὴν ἀλήθεια.

Κανεὶς δὲν πρέπει νὰ πλησιάσει τὴ φωτιὰ τῆς πλάνης. Κανεὶς δὲν πρέπει νὰ ἀνοίξει τὴν πόρτα τῆς ψυχῆς του στὸν διάβολο καὶ τὸ ψέμα. Κανεὶς δὲν πρέπει νὰ συμμαχήσει μὲ τοὺς σταυρωτὲς τοῦ Κυρίου πού μέχρι σήμερα συνεχίζουν νὰ ἐπιλέγουν τὸν θάνατο ἀντὶ γιὰ τὴ ζωὴ.

Κ Α Λ Η Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η !

Μὲ θερμὲς εὐχὲς καὶ πατρικὴ ἀγάπη,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ