


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

Πρωτ.: 1231
Αριθμ.
Διεκπ.: 572

Σπάτα, 1η Ὀκτωβρίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 64^Η

Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς τοῦ Κορωπίου, τῆς Παιανίας καὶ τῶν Γλυκῶν Νερῶν

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Χθὲς μόλις, περιέπεσε στὰ χέρια μας πρόσκληση, διὰ τῆς ὁποίας ἀνακοινώνεται ἐκδήλωση τῆς ὀργανώσεως Σατυανάντασραμ, τὴν προσεχῆ Τετάρτη 5 Ὀκτωβρίου 2011, στὴν αἴθουσα Συνιδιοκτησίας Παιανίας, μὲ θέμα τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ μέσω γιόγκα.

Ἡ μεγάλη μας ἔκπληξη ἦταν ὅτι τὴν πρόσκληση τὴν ἀπευθύνει ὁ Δῆμος τῆς Παιανίας καὶ τὴν ὑπογράφει ὁ Δήμαρχος κ. Δημήτριος Δάβαρης. Ἀμέσως ἐκφράσαμε τὴν ἀπορία καὶ πρὸς τὸν ἴδιο: πῶς εἶναι δυνατόν οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι, Ἕλληνες καὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ποὺ μόλις πέρσυ μὲ τόση εὐλάβεια τίμησαν τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Κριμαίας, ποὺ τιμοῦν τὶς γιορτές μας μὲ εἰλικρινῆ πίστη, ποὺ πρὶν ἀπὸ χρόνια σθεναρά, προκειμένου νὰ προστατεύσουν τὸν τόπο μας ἀπὸ πολιτισμικὴ ἀλλοίωση, ὕψωσαν τὴ φωνή τους καὶ ἔντονα ἀντέδρασαν στὴ δημιουργία ἰσλαμικοῦ τεμένους στὰ ὄρια τῆς Παιανίας, οἱ ἴδιοι τώρα, ὄχι ἀπλᾶ νὰ ἀνέχονται, ἀλλὰ νὰ συνδιοργανώνουν μὲ αὐτὴν τὴν παράξενη ἰνδουϊστικὴ ἐταιρεία αὐτὴν τὴν ἀμφίβολη ἐκδήλωση;

Εἴμαστε σίγουροι πῶς ὅ,τι συμβαίνει γίνεται ἀπὸ ἄγνοια καὶ παραπληροφόρηση. Κατόπιν τούτου, ἀφοῦ ἐκφράσουμε τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ δήμαρχος μαζί μὲ τὸ σύνολο τῶν ἐκπροσώπων μας θὰ λάβει τὰ μέτρα του καὶ τώρα καὶ στὸ μέλλον νὰ προστατεύσει τὸν τόπο ἀπὸ ὅλα τὰ νεοφανῆ πνευματικὰ ἀμφίβολα καὶ συχνὰ ἐπικίνδυνα φιλοσοφικοθηρησκευτικὰ μορφώματα, αἰσθανόμαστε τὴν ὑποχρέωση νὰ καταθέσουμε τὰ ἐξῆς:

Α. Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τους πολλούς πολίτες της Παιανίας που άμεσα έσπευσαν να έπιστήσουν την προσοχή της Μητροπόλεώς μας και να ζητήσουν επίμονα τή σαφή παρέμβασή μας.

Β. Η παραπάνω φιλοϊνδουϊστική όργάνωση που ένεργοποιείται από έτων στην περιοχή μας συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που έπίσημα ή Έερά Σύνοδος της Έκκλησίας της Ελλάδος θεωρεί ως άσυμβίβαστη με την Όρθόδοξη πίστη (Ζ' Συνδιάσκεψη για τις αίρέσεις και παραθρησκείες, άρ. λίστας 173, 193, 331).

Γ. Το άκρως επικίνδυνο, που όπωσδήποτε παραπλάνησε και τους δημοτικούς άρχοντές μας, είναι ότι ή δράση της έν λόγω όργάνωσης άρχισε τον Όκτώβριο του 2009 με τέλεση άγιασμού από δύο ψευτο-ιερομονάχους που, χωρίς την εύλογία μας, δραστηριοποιούνται παραπλανητικά στην περιοχή μας, με τὰ όνόματα Ποιμένας και Γελάσιος. Οί δύο αυτοί κληρικοί, που μάλιστα συχνά φοροούν και χρωματιστά Ρώσικα σκουφιά, είναι έλληνες, δέν έχουν καμμία σχέση με τις κανονικές έκκλησίες και ισχυρίζονται ότι ανήκουν σε κάποια έκκλησία της Ούκρανίας, ή όποία καθώς γνωρίζουμε είναι σχισματική.

Κατόπιν όλων αυτών, σās έφιστούμε την προσοχή και σās συνιστούμε να σταθείτε μακριά από όλα αυτά τὰ συστήματα που οί διδασκαλίες τους είναι πολυ πιδό παράξενες από τὰ όνόματά τους, όπως έπίσης και να αποφύγετε κάθε σχέση με τους επικίνδυνους δήθεν κληρικούς της λεγόμενης Μονής του Μυρελαίου, στη Χαλιδού.

Τέλος, παρακαλώ για μιὰ άκόμη φορά τις δημοτικές άρχές μας, έπειδή αγαπούν τον τόπο και τον λαό μας και διακρίνονται για την εύσέβειά τους, να προσέχουν τις συνεργασίες με άμφίβολες όργανώσεις, μήπως άντι για πολιτισμό μās κουβαλήσουν ξενόφερτες αίρέσεις, παραθρησκείες και επικίνδυνες πνευματικές ασθένειες.

Ό Θεός μαζί μας.

Μετὰ πατρικῶν εύχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ό Μεσογαίας και Λαυρεωτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ