



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

Πρωτ. 511

Άριθμ.

Διεκπ. 261/8-4-2011

Κυριακή του Πάσχα 2011

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

(60^H)

Άγαπητοί μου, αδελφοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

«Χαρᾶς καὶ φωτὸς τὰ πάντα πεπλήρωται τῆς Ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότα»
(«Τὰ πάντα πλημμυρίζουν ἀπὸ χαρᾶ καὶ φῶς, καθὼς δέχονται τὴν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως».)

Μὲ λεπτὴ λατρευτικὴ εὐαισθησία καὶ βαθειὰ θεολογικὴ σοφία, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος μᾶς κατέστησε μετόχους τοῦ μυστηρίου τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου καὶ σήμερα μέσα σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς λαμπρότητος καὶ φωτοχυσίας μᾶς κάνει καὶ κοινωνοὺς τῆς Ἀναστάσεώς Του. Μὲ τὴν πλούσια ὕμνογραφία τῆς, μὲ τὶς εὐκαιρίες τῶν καταनुκτικῶν ἀκολουθιῶν τῆς, μᾶς μεταφέρει ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ ἀναφορὰ τῶν γεγονότων στὴ θεολογικὴ ἀλήθεια τους καὶ ἀπὸ τὴν συναισθηματικὴ συγκίνηση στὸ μυστικὸ νόημά τους.

Ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος ἀπὸ «*ὑπερβάλλουσαν ἀγαθότητα δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν*» ἐκουσίως ὑπέμεινε τὰ φρικτὰ πάθη, τὸν ζωοποιὸ σταυρό, τὸν θάνατο καὶ τὴν ταφή, σήμερα ἀνίσταται ἐκ νεκρῶν ἀνασταίνων μαζί Του «*παγγενῆ τὸν Ἀδάμ*», ὅλο τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, «*Πάσχα τῶν τῆς θείας οἰκονομίας διωρεῶν τὸ πρῶτον καὶ μέγιστον*», τὸ Πάσχα εἶναι τὸ πρῶτο σὲ σημασία καὶ μεγαλύτερο σὲ ἀξία ἀπὸ τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ. Σήμερα γιορτάζουμε τὴ συντριβὴ τοῦ θανάτου· σήμερα πανηγυρίζουμε τὴν κατάργηση τοῦ κράτους τοῦ διαβόλου· σήμερα «*εὐφραινόμεθα ἐνθέως*» γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ ἀκύρωση τῆς δυνάμεως τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀντικρύζουμε δοξολογικὰ τὸν Κύριο νὰ ἀνατέλλει ἐκ τάφου, Αὐτὸς ἡ ὄντως Ζωή, «*ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος*», ἀποδεικνύοντας ἔτσι περίτρανα τὴ θεότητά Του.

Κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, «*ἡ τοῦ Κυρίου ἀνάστασις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐστὶν ἀνανέωσις, καὶ τοῦ πρώτου διὰ τὴν ἁμαρτίαν θανάτου καταπεσότος Ἀδάμ καὶ διὰ θανάτου πρὸς γῆν· ὅθεν ἐπλάσθη παλινδρομήσαντος, ἀναζώωσις καὶ ἀνάπλασις καὶ πρὸς ζωὴν ἀθάνατον ἐπανελεύσις*», δηλαδὴ ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνανέωση, ἀναζώωση, ἀνάπλασις καὶ ἐπι-

στροφή στην αθάναστη ζωή. Άλλοι πάλι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως οἱ ἅγιοι Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καὶ Νικόλαος Καβάσιλας μιλοῦν γιὰ ἀναμόρφωση ὅλης τῆς κτίσεως καὶ ἐπανόρθωση τῆς φύσεως. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὁ Κύριος στὴν εἰκόνα τῆς εἰς Ἄδου Καθόδου παρουσιάζεται μὲ ὄρμη νὰ συμπαρασύρει μαζί Του στὴ ζωὴ τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὐὰ καὶ νὰ ἀνακαινίζει καὶ νὰ ἀναδημιουργεῖ τὰ πάντα. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι γεγονός κοσμικῶν διαστάσεων.

Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ ὅλους σὲ καινούργια ζωὴ, σὲ ἀνακαινισμένη πίστη, σὲ νέες γεύσεις καὶ ἐμπειρίες, σὲ συντριβὴ τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιστροφή στὸ ἀρχαῖο καὶ πρωτόκτιστο κάλλος μας. Σήμερα «*Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι*», Τὸν ὁμολογοῦμε ὡς Θεόν, «*ἐκτὸς Αὐτοῦ ἄλλον οὐκ οἶδαμεν, τὸ ὄνομα Αὐτοῦ ὀνομάζομεν*». Σήμερα δίνουμε τὴν εὐκαιρία στὸν Θεὸ νὰ μᾶς ἀναπλάσει μὲ νέους ὅρους καὶ νὰ ζήσουμε στὸν μυστικὸ παράδεισο τῆς Ἐκκλησίας πολιτευόμενοι «*ἐν καινότητι ζωῆς*», ὄχι μὲ τὴ δικαιολογία τῆς πτώσεως ἀλλὰ μὲ τὴν ἐμπειρία τῆς ἀναστάσεως, ὄχι μὲ τὸν συμβιβασμὸ τοῦ θανάτου ἀλλὰ μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς ζωῆς.

Ὅλοι μιλοῦν στὶς μέρες μας γιὰ κρίση. Καὶ εἶναι βαθειὰ καὶ ἀληθινή. Στὴν οὐσία εἶναι κρίση πίστεως στὸν Ἀναστάντα Χριστό. Ἡ ἐποχὴ μας δὲν ἀντέχει οὔτε τὴ θέα τοῦ σταυρωμένου Του σώματος. Δὲν θέλει νὰ ἀντικρύζει οὔτε τὸ σύμβολο τοῦ σταυροῦ, ὄχι γιὰ τὴ θυμίζει τὴν ἀνθρώπινη κακία, ἀλλὰ γιὰ τὴ ἀποδεικνύει τὴ θεότητα καὶ τὴν Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου. Ἀκόμη καὶ οἱ χριστιανοὶ δυσκολεύονται νὰ ψάλλουν τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» πάνω ἀπὸ μία φορὰ καὶ νὰ κρατήσουν τὸ «ἀνέσπερο φῶς» τῆς Ἀναστάσεως ἔστω καὶ γιὰ λίγα λεπτά.

Σὰς καλῶ ὅλους φέτος νὰ παραμείνομε στοὺς Ναοὺς τῆ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως ὅσο μποροῦμε, νὰ κρατήσουμε τὶς λαμπάδες μας ἀναμμένες μὲ τὸ ἅγιο φῶς ὅσο περισσότερο γίνεται, νὰ ἀνταλλάσσουμε τὸν ἀναστάσιμο χαιρετισμὸ «Χριστὸς Ἀνέστη - Ἀληθῶς Ἀνέστη» γιὰ σαράντα μέρες, κυρίως ὅμως νὰ προσκυνοῦμε τὸν Ἀναστάντα καὶ μὲ τὰ χεῖλη καὶ μὲ τὸ λόγο καὶ μὲ τὴ ζωὴ μας αἰωνίως.

Ἡ εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ἡ χαρὰ καὶ ἡ εἰρήνη Του νὰ σκεπάζει τὴ ζωὴ σας, νὰ στηρίζει τὴν Ἐκκλησία μας καὶ νὰ φωτίζει τὸν κόσμον ὅλο.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μετὰ πασχαλίων εὐχῶν
καὶ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ