

Πρωτ. 477

Άριθμ.

Διεκπ. 232

Σπάτα, 31 Μαρτίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 58^Η

Θέμα: «*Συμμετοχή στον Ἀκάθιστο Ὑμνο*»

Πρὸς

Τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Σὲ λίγες ἡμέρες, δηλαδή τὴν ἐρχόμενη Παρασκευὴ 8 Ἀπριλίου, στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς μας θὰ ψαλεῖ ἡ τόσο προσφιλὴς σὲ ὅλους μας ἱερὴ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὑμνου πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Ὁ Ἀκάθιστος Ὑμνος ἀποτελεῖ μιὰ κατ' ἔτος ἐπαναλαμβανόμενη πνευματικὴ εὐκαιρία νὰ ἀπευθύνουμε τὰ βαθύτερα αἰτήματα τῆς ζωῆς καὶ τῆς ψυχῆς μας καὶ νὰ ἀκουμπήσει ἡ καρδιά μας στὸ πανάγιο πρόσωπο τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου καὶ ὅλων τῶν χριστιανῶν. Ταυτόχρονα μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ θυμηθοῦμε τὰ ἱστορικὰ ἐκεῖνα γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἔγιναν ἀφορμὴ σύνθεσης (δημιουργίας) τῆς ὑπέροχης αὐτῆς δοξολογικῆς Ἀκολουθίας, καὶ νὰ παραδειγματιστοῦμε ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἦθος τῶν πιστῶν ἄλλων ἐποχῶν.

Μόνη παρηγορία καὶ ἐλπίδα ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Πατριάρχου Σεργίου, τὸ 626 μ.Χ., τὸ ἱερὸ πρόσωπο τῆς Θεομήτορος, στὴν ὁποία οἱ πιστοὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅλοι ἀκάθιστοι, δηλαδή ὄρθιοι, χωρὶς νὰ καθίσουν, ἀπνύθουν τὴν προσευχὴ τῆς εὐχαριστίας τους, ἀποδίδοντας στὴ μεσιτεία Τῆς, τὴ λύτρωση ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ καὶ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ τότε ἐχθροῦ.

Σήμερα, αἰῶνες μετὰ, ζοῦμε κι ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία, ὡς κοινωνία, ἀλλὰ καὶ ὡς Ἔθνος τὸν κίνδυνο μιᾶς ἄλλης ἀπειλῆς, ἑνὸς ἄλλου πλέον ἐχθροῦ, ὁ ὁποῖος προέκυψε ἀπὸ τὴν ἔκπτωση τῶν ἀξιών, τὴν ἀπαξίωση τῶν θεσμῶν, τὴν ἀθλιότητα τοῦ καθημερινοῦ βίου, τὴν ἀπουσία τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, τὸν οικονομικὸ μαρασμὸ καὶ κυρίως τὴν ἀποδυνάμωση τῆς πίστεως καὶ τὴν ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Μόνη γέφυρα, μόνη ἐλπίδα καὶ καταφυγὴ μας, πέρασμα στὴν ἀλήθεια καὶ ἔξο-

δος από κάθε κρίση, και πάλι είναι τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας, ἀντὶ νὰ συμμετέχει σὲ κοσμικοὺς διαλόγους μὲ σκοπὸ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὰ προβλήματα, ἀντὶ νὰ ἀναζητεῖ ἢ νὰ ἐντοπίζει τοὺς ὑπεύθυνους τῆς συμφορᾶς, ἀντὶ νὰ παραμένει σιωπηρὸς θεατὴς τῶν θλιβερῶν ἐξελίξεων, ἀντὶ νὰ προτείνει λύσεις ποὺ κρύβουν τὸν κίνδυνο τῆς ἀλλοίωσης τῆς ἰδιοπροσωπίας μας ὡς Ὁρθοδόξων καὶ Ἑλλήνων μέσα στὴν ἱστορία, προτάσσει σὲ ὅλους μας τὴν ὁδὸ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς προσφυγῆς στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὴν ἀκαταίσχυντο ἐλπίδα μας.

Πρὸς τοῦτο, τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 8 Ἀπριλίου στὶς 9:00 τὸ βράδυ, στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σπάτων, ὅπου θὰ χοροστατήσουμε καὶ θὰ τελέσουμε τὴν θεία λειτουργία ἐμεῖς προσωπικῶς, ἐπίσης καὶ στοὺς κατωτέρω Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐπαρχίας μας:

1. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παλλήνης,
2. Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Κορωπίου
3. Ἀγίου Νικολάου Μαρκοπούλου,
4. Παντοβασίλισσας Ραφίνας καὶ
5. Ἀγίας Παρασκευῆς Λαυρίου

θὰ τελεσθοῦν ὁλονύκτιες ἐκτενεῖς ἀγρυπνίες (μέχρι τὴ 1:30π.μ.), κατὰ τὶς ὁποῖες «ἐν ἐνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ» θὰ ψάλλουμε ἀκάθιστοι, ὅσοι μποροῦμε, τὸν ἱστορικὸ καὶ πνευματικὸ ὕμνο πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Ὅθεν, καλοῦμε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ νὰ συμμετάσχει στὶς παραπάνω ἀγρυπνίες μὲ κατάνυξη καὶ εὐλάβεια, προκειμένου ἡ δικὴ Τῆς μεσιτεία νὰ ἀλλάξει τὴ ζωὴ μας, νὰ ἀναγεννήσει τὴν πίστη μας, νὰ ἀνανεώσει τὴν ἐλπίδα μας, νὰ ἀνακαινίσει τὴν ὑπαρξὴ μας καὶ νὰ ἀποκαταστήσει τὸ βίον μας.

Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ ὅλους μας, νὰ φωτίζει τοὺς ἀρχοντές μας, νὰ σώζει τὸ ἔθνος μας καὶ ἡ Παναγία νὰ εἶναι βοήθειά μας.

Μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

Σημείωση: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τὴν Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, στὶς 3 Ἀπριλίου 2011.