

Πρωτ. 146
Αριθμ.
Διεκπ. 94

Έν Σπάτοις, τῆ 10^η Φεβρουαρίου 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47^Η

Θέμα: «*Εβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς*»

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σήμερα, Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας γιορτάζουμε τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία χωρεῖ καὶ ἀγκαλιάζει ὅλον τὸν κόσμο. Δοξάζουμε τὸν Πανάγαθο Θεὸ πού μᾶς ἀξιώνει νὰ γευόμαστε τὸν καρπὸ τῆς ἀλήθειας Του, νὰ κρατοῦμε τὸν θησαυρὸ τῆς Ὁρθόδοξης πίστεως μας. Καὶ ἐνῶ γιὰ πολλοὺς ἀπὸ μᾶς Ὁρθοδοξία σημαίνει τὴν ταυτότητα μὲ τὴν ὁποία γεννηθήκαμε, γιὰ πολλοὺς ἄλλους συνανθρώπους μας ἡ Ὁρθοδοξία ἀποτελεῖ δῶρο πού τοὺς δόθηκε στὸ δρόμο τῆς ζωῆς τους ἐνῶ γιὰ κάποιους ἄλλους προσμονὴ καὶ ἐλπίδα.

Συνεπῆς ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μας στὴν ἐπιταγὴ «*πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη*» ἔχει ἀναπτύξει τὰ τελευταῖα χρόνια ἓνα δίκτυο Ἱεραποστόλων, στὸ ὁποῖο ἐνεργῶς συμπαρίσταται καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι μεγάλη πνευματικὴ παρηγοριὰ ὅτι στὶς μέρες μας σὲ ἀπόμακρες γεωγραφικὰ καὶ πολιτισμικὰ περιοχὲς τοῦ κόσμου, ἀπὸ τὰ βᾶθρα τῆς Ἀφρικανικῆς Ἡπείρου μέχρι τὰ πέρατα τῆς Ἀσιατικῆς γῆς, ἀπὸ τὴν Κούβα μέχρι τὴν Ἰνδονησία καὶ τὴν Ταϊβάν, ἀπὸ τὴ Μαδαγασκάρη καὶ τὴν Ἰνδία μέχρι τὸ Κογκό, ἀνιδιοτελεῖς ἱεραπόστολοι σπέρνουν ἀκατάπαυστα τὸν σπόρο τῆς Ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ἀνοίγουν διάπλατα τὶς πύλες τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ ἑκατομμύρια διψώντων συνανθρώπων μας, ἄλλως πως ξένων πρὸς τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, παρουσιάζοντας ἓνα ἐντυπωσιακὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο ἐκτείνεται ἀπὸ ἀνεγέρσεις ναῶν, σχολείων, ἰατρείων καὶ φθάνει μέχρι τὴ σίτιση πεινασμένων, τὴν ἐνδυση τῶν γυμνῶν, τὴν

ὀργάνωση τῆς ἐκπαίδευσης τῶν μακρυνῶν γεωγραφικὰ ἀλλὰ ὁμόψυχων πνευματικὰ ἀδελφῶν μας.

Γιὰ τὴν προώθηση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας σὲ ὅλη τὴν Οἰκουμένη καὶ προκειμένου ὅλα τὰ ἔθνη νὰ γνωρίσουν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου μας καὶ νὰ ἐνταχθοῦν ὡς ἐνεργὰ μέλη στὸ Σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε καὶ φέτος ὅπως ἡ Β΄ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν (ἀπὸ 21 ἕως 27 Φεβρουαρίου 2010) ἀφιερωθεῖ στὴν «Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολή». Γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἀνα τὸν κόσμον τεράστιου αὐτοῦ ἔργου θὰ περιαχθεῖ δίσκος.

Ἡ ἀπὸ καρδιάς συμμετοχὴ ὅλων μας στὴ δισκοφορία, ἀνάλογα μὲ τὴ δυνατότητα τοῦ καθενός μας, τονίζει τὴν πίστη μας στὸ λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μεταξύ πιστῶν ἀνεξαρτήτως χρώματος, φυλῆς ἢ γλώσσας, ὅπως τὴ γεύτηκαν οἱ εὐσεβεῖς πιστοὶ τῆς Μητροπόλεώς μας τὸν περασμένο χρόνο, ὅταν ἡ ἀγάπη τους γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ὁρθόδοξης ἀληθείας καὶ τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος συνετέλεσε, ὥστε νὰ γίνουν στὴν Οὐγκάντα εἴκοσι ἑπτὰ καὶ στὴν Γκάνα τῆς Ἀφρικῆς εἴκοσι τρεῖς βαπτίσεις. Ἐνισχύοντας τὴν ἱεραποστολικὴ αὐτὴ «λογία», εἴμαστε βέβαιοι πὼς τὸ ἀνταπόδομα τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ θὰ ὑπερβαίνει κατὰ πολὺ τὸ μέγεθος τῆς προσφορᾶς μας.

Εὐχομαι ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ ποὺ σὲ λίγες μέρες ἀνοίγει τὴν αὐλαία της νὰ ἀποδειχθεῖ γιὰ ὅλους μας πραγματικὸ «Στάδιον Ἀρετῶν» καὶ ἡ ζωὴ μας νὰ πλημμυρίσει ἀπὸ τὸν φωτισμό, τὴ χάρι καὶ τὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἀντικρύσουμε τὸ ἀνέσπερον φῶς τῆς Ἀναστάσεως καὶ νὰ βιώσουμε τὴ χαρὰ τοῦ ἀληθινοῦ Πάσχα μέσα στὴ ζωὴ μας.

ΚΑΛΗ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς **ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Σημείωση:

Ἡ παρούσα νὰ ἀναγνωσθεῖ κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία τῆς 21ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., Κυριακῆς τῆς Ὁρθοδοξίας.