



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

Πρωτ. 881
Αριθμ.
Διεκπ. 534

Σπάτα, 5^η Ὀκτωβρίου 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43^Η

ΕΠΙ ΤΗ^ι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ, κατὰ τὴν ὁποία διαβάζεται τὸ εὐαγγέλιο τοῦ σπορέως, κατὰ παράδοσιν σηματοδοτεῖ καὶ τὴν ἔναρξη τῆς νέας Κατηχητικῆς χρονιᾶς. Ὁ σπόρος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἀκούσαμε στὴν παραβολὴ πρὸ ὀλίγου, εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πὺν πέφτει στὴ γῆ τῶν καρδιῶν μας, γιὰ νὰ ριζώσει καὶ νὰ τῆς χαρίσει τοὺς καρποὺς τῶν ἀρετῶν καὶ τὶς γεύσεις τῆς θείας Χάριτος. Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ἕνας: ὁ ἁγιασμός.

Αὐτὸ ἔλεγε ἡ θαυμάσια αὐτὴ παραβολή. Ὁ θεῖος σπόρος μπορεῖ νὰ πέσει πάνω στὴ σκληρότητα τῆς ἀδιαφορίας μας καὶ νὰ χαθεῖ. Μπορεῖ νὰ πέσει στὶς πέτρες τῆς σκληροκαρδίας μας καὶ νὰ ἀχρηστευθεῖ. Μπορεῖ νὰ πέσει μέσα στὰ ἀγκάθια τῶν παθῶν μας καὶ νὰ συμπιγεῖ. Μπορεῖ ὅμως νὰ πέσει καὶ πάνω στὴν εὐφορὴ γῆ τῆς διψασμένης ψυχῆς καὶ ἀγαθῆς προαιρέσεώς μας καὶ νὰ ριζώσει, νὰ βλαστήσει καὶ νὰ δώσει τοὺς καρποὺς τῆς θεϊκῆς ὁμιλίας στὴν καρδιά μας. Μπορεῖ νὰ τὴν κοσμήσει μὲ ἀρετὲς καὶ ἀγιότητα.

Χρέος τῆς Ἐκκλησίας μας μέσα στὴν πορεία τῆς ἱστορίας εἶναι νὰ προσφέρει αὐτὸν τὸν λόγο καὶ τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ διαρκῶς καὶ ἀνόθευτο καὶ καθῆκον δικό μας εἶναι νὰ καθαρίζουμε τὶς καρδιές μας, γιὰ νὰ γίνουν ἔτοιμη γῆ νὰ τὸν ὑποδεχθεῖ ὡς πολύτιμο θησαυρό.

Τὸ κλίμα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς καὶ νοοτροπίας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ ἀγκάθια τῶν παθῶν καὶ τὶς πέτρες τοῦ ἐγωιστικοῦ ὀρθολογισμοῦ δυσκολεύουν πολὺ τὴν καρποφορία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιές μας. Παρὰ ταῦτα, ἂν ἡ ζωὴ μας εἶναι καθαρὴ καὶ ἡ καρδιά μας δεκτικὴ, τότε ὁ σπόρος τοῦ θεϊκοῦ λόγου μπο-

ρεῖ νὰ δώσει καρπούς, ἀκόμη κι ἂν αὐξάνει μέσα σὲ ζιζάνια πειρασμῶν ἢ μεγαλώνει μέσα στὴν κακοκαιρία τῆς κοσμικῆς ἀσεβείας καὶ ἀπιστίας.

Ἡ Μητρόπολή μας καὶ φέτος -πιὸ ὀργανωμένα ἀπὸ πέρησι- ξεκινάει τὸ Κατηχητικὸ τῆς πρόγραμμα στὶς Ἐνορίες μας. Προσπάθειά μας εἶναι νὰ ἀγκαλιάσουμε τὴ νεότητα, ποὺ εἶναι τόσο ἀγνή καὶ ταυτόχρονα τόσο χαμένη καὶ ἀποπροσανατολισμένη, μὲ τὴν εὐγένεια καὶ ἀλήθεια τῆς δοκιμασμένης παραδόσεώς μας, καὶ νὰ φυτέψουμε ὑπεύθυνα στὶς καρδιές τῶν παιδιῶν μας τὸν σπόρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας καὶ ζωῆς.

Μὲ τὴν εὐκαιρία λοιπὸν αὐτὴν, σᾶς καλῶ ὅλους νὰ ὑποστηρίξουμε τὸ Κατηχητικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, νὰ ἀγαπήσουμε πρῶτα-πρῶτα τὴ δική μας κατήχηση, νὰ αισθανθοῦμε δηλαδὴ τὴν ἀνάγκη καὶ τὸν πόθο κι ἐμεῖς νὰ σπουδάσουμε καὶ νὰ μαθητεύσουμε στὶς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, ἐπίσης νὰ προτρέψουμε τὰ παιδιά μας πρόθυμα νὰ συμμετάσχουν, νὰ στηρίζουμε τοὺς Κατηχητὲς καὶ Ἱερεῖς μας, νὰ βοηθήσουμε ὅπως καὶ ὅσο μπορούμε στὴν κατὰ τὸ δυνατόν καλύτερη λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων, ὥστε μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα χαρᾶς καὶ πνευματικοῦ ἐνθουσιασμοῦ νὰ ἐπιμεληθοῦμε τὴν πνευματικὴ μας καλλιέργεια, ἐπενδύοντας καὶ στὴν ἄλλη ζωὴ ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτὴν: *«ἡ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὑφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελία ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης».*

Ἡ Κατηχητικὴ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι πιὸ σημαντικὴ καὶ ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ ἔργο τῆς κοινωνίας μας. Εὐχόμαι κάθε ἐπιτυχία στὴ νέα μας Κατηχητικὴ προσπάθεια, ὁ Θεὸς πλοῦσια νὰ εὐλογεῖ τὰ σπίτια, τὶς οἰκογένειες καὶ τὴ ζωὴ ὅλων σας.

«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶη καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν».

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς **ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:

Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τὴν 11^η Ὀκτωβρίου 2009.