


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

Πρωτ. 784
Αριθμ.
Διεκπ. 479/7-9-2009

11 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42^Α

Πρὸς
Τοὺς μαθητὲς τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Ἀγαπτά μας παιδιά,
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ μεγάλες ἐλπίδες, οἱ γονεῖς σας, οἱ καθηγητὲς σας, ἡ πολιτεία, ἡ κοινωνία μας ἀντικρίζει τὴν ἐπιστροφή σας στὶς σχολικὲς αἵθουσες.

Ὑστερα ἀπὸ τὴν ξεκούραση τῶν διακοπῶν τοῦ καλοκαιριοῦ, ἀνανεωμένοι καὶ ὠριμότεροι, ἀνεβαίνετε ἓνα ἀκόμη σκαλοπάτι στὴν κλίμακα τῆς μόρφωσής σας. Καινούργια μαθήματα, νέοι στόχοι, ἴσως ἄλλοι καθηγητὲς, πρωτόγνωρες προκλήσεις διαμορφώνουν τὴν ἀτμόσφαιρα αὐτῆς τῆς ἐκπαιδευτικῆς χρονιάς. Μέσα σὲ δύσκολες παγκοσμίως ἡμέρες, σὲ κλίμα ὀφθαλμοφανοῦς κρίσης θεσμῶν καὶ ἀξιῶν, καλεῖστε νὰ ἀγωνιστεῖτε, προκειμένου νὰ αὐξήσετε τὶς γνώσεις σας, νὰ μορφώσετε τὴν προσωπικότητά σας καὶ νὰ διαμορφώσετε τὸν προσανατολισμό σας.

Τὸ σχολεῖο δὲν εἶναι μία μηχανὴ ποὺ γεμίζει τὰ μυαλά μας μὲ πληροφορίες. Εἶναι κυρίως τρόπος μόρφωσης καὶ ἀγωγῆς, τόπος γιὰ νὰ κάνετε καλὲς φιλίες, τέτοιες ποὺ μαζὶ μὲ τὴ χαρὰ, μποροῦν νὰ σᾶς δώσουν βαθειὰ καλλιέργεια, οὐσιαστικὲς ἐμπειρίες, γνώση ζωῆς. Εἶναι πολὺ σημαντικό ποὺ ἡ μόρφωσή μας εἶναι συλλογική. Στὰ σχολεῖα μας δὲν μαθαίνουμε μόνον μόνοι μας ἀλλὰ ὅλοι μαζὶ. Τὶς γνώσεις τὶς παίρνουμε ἀπὸ τὰ βιβλία, ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια, ἀπὸ τοὺς ἱκανοὺς καθηγητὲς μας, ἀπὸ τὰ σύγχρονα συστήματα πληροφορικῆς, ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, ἴσως ἀπὸ τὰ φροντιστήριά μας. Μποροῦμε ὅμως νὰ μάθου-

με πολλά και από την όμαδική εκπαίδευσή μας, από τούς συμμαθητές μας. Από τή σκέψη τους, από τόν ύγιη ανταγωνισμό, ακόμη και από τὰ κοινὰ λάθη μας. Κυττάξτε νὰ ἀξιοποιήσετε τὴ μεταξὺ συνεργασία καὶ κοινωνία σας.

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς προτρέψω νὰ μὴν παραλείψετε νὰ μαθητεύσετε καὶ στὸν μοναδικὸ πολιτισμὸ καὶ τὴν πνευματικὴ μας παράδοση. Ζητήστε ἀπὸ τούς καθηγητές σας νὰ σᾶς βοηθήσουν πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Ἡ ἱστορία μας, ἡ φιλοσοφία μας, ἡ λαογραφία καὶ οἱ συνήθειές μας, ἡ Ἀρχαία Ἑλλάδα μαζὶ μὲ τὸ Βυζάντιο, ἡ Ἐκκλησία μας ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὴ διδασκαλία, τὴ λατρεία, τούς ἀγίους καὶ τὶς παραδόσεις μας, δὲν εἶναι μαθήματα πὸν τὰ διαβάζουμε γιὰ νὰ τὰ ἀπομνημονεύσουμε, ἀλλὰ εἶναι πολύτιμοι πνευματικοὶ θησαυροὶ γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ ἀξιοποιήσουμε μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὴ σύγχρονη γνώση.

Ἀξιοποιῆστε ὅσο μπορεῖτε σωστὰ καὶ ἀληθινὰ τὴ φετινὴ χρονιά. Ἐργαστεῖτε παραγωγικὰ καὶ προβληματιστεῖτε δημιουργικὰ. Ἡ ζωὴ κερδίζεται μὲ σωστὲς ἐπιλογὲς καὶ πραγματικὰ ἔξυπνες ἀποφάσεις,

Εὐχομαὶ σὲ σᾶς, τὶς οἰκογένειες καὶ τούς καθηγητές σας νὰ ἔχετε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Ὁ Ἐπίσκοπός σας,

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ