



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

Πρωτ. 1231
Αριθμ.
Διεκπ. 741

Χριστούγεννα 2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35^Η

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον ἠνώθησαν. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν ὅτι ὁ φύσει ἀόρατος Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐπέφανε» (Λιτὴ Χριστουγέννων). Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ἐκφράζει ποιητικὰ τὸ θεολογικὸ μεγαλεῖο καὶ τὸν βιωματικὸ χαρακτῆρα τῆς ἐορτῆς τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως: Σήμερα ὁ κατὰ τὴν φύσιν Του ἀόρατος Θεὸς ἐμφανίζεται στὴν κτίση καὶ εἰσέρχεται στὴν ἱστορία ὡς ἄνθρωπος, ὁ οὐρανὸς ἐνώνεται μὲ τὴ γῆ. Γι' αὐτὸ καὶ προτρεπόμεθα ἀπὸ τὴν ἀγία μας Ἐκκλησία νὰ ζήσουμε, ὅπως καὶ οἱ ἄγγελοι, σὲ ἀτμόσφαιρα χαρᾶς καὶ πανηγύρεως.

Τὸ γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ πηγὴ ἐλπίδας καὶ ἐμπνεύσεως γιὰ ζωὴ γεμάτη ἀλήθεια, ἀγάπη καὶ εἰρήνη. Τοῦτο διότι μπορούμε κι ἐμεῖς ὡς ἄνθρωποι νὰ ζήσουμε καὶ τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου στὴ ζωὴ μας καὶ τὴν ἔνωση καὶ κοινωνία μας μαζί Του. Ὁ Κύριος δὲν ἔρχεται στὸν κόσμον ἀπλᾶ γιὰ νὰ διαπιστώσουμε τὴ δική Του θεότητα, ἀλλ' «ἵνα τὴν νίθεσίαν ἀπολαύωμεν» (Γαλ. δ' 5)· ἔρχεται γιὰ νὰ ζήσουμε «ὡς τέκνα φωτός» (Ἐφεσ. ε' 8), ὡς παιδιά Του.

Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ ὅλους νὰ περάσουμε τὶς μέρες αὐτὲς μετ' «ἐνθέου ἐπάρσεως», δηλαδὴ μὲ πνευματικὴ ἀνάταση, ὥστε νὰ ἀντικρύσουμε τὴν «θεϊκὴν ἀνωθεν συγκατάβασιν» καὶ «θαῦμα πᾶσαν ἔννοιαν ἐκπλήττον καὶ συνέχον» (Τροπάρια Ἐκτῆς Ὁρας), ὥστε νὰ χαροῦμε τὴν ἀγάπη καὶ ταπείνωση τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ Τὸν εὐχαριστήσουμε γιὰ τὸ ἐκπλήσσον θαῦμα τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως.

Μέσα σὲ μιὰ ὑλιστικὴ ἐποχὴ, μέσα σὲ ἀποπνικτικὴ ἀτμόσφαιρα πρωτοφανῶν σκανδάλων καὶ οἰκονομικῆς πλεονεξίας ἐκκλησιαστικῶν φορέων, μέσα σὲ περίοδο παγκόσμιας κατάρρευσης τοῦ χρηματοοικονομικοῦ μας συστήματος, μέσα σὲ κλίμα ἀνασφάλειας καὶ κοινωνικῶν ἀναταραχῶν, μέσα σὲ ἐορταστικὸ διάκοσμο μὲ λέξεις, λάμπεις, σχέδια καὶ χρώματα ποὺ καμμία σχέση δὲν ἔχουν μὲ τὴν ἀλήθεια τοῦ γεγονότος τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, μέσα σὲ ἀκοὲς μπηδενισμοῦ καὶ ἀμφισβητήσεων, εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ καρδιές μας βαραίνονται καὶ πονοῦν καὶ ὅλα αὐτὰ ἀκούγονται ἀπόμακρα.

Εἶναι ὅμως ἀνάγκη νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν κοσμικὴ πλάνη, νὰ ἀποφύγουμε τὸ ψέμα τῆς ρηχότητος, νὰ ἀποξενωθοῦμε ἀπὸ τὴν ὑλιστικὴ ἔνταση, νὰ δώσουμε ἀλήθεια καὶ νόημα στὴ ζωὴ μας καὶ αὐθεντικὸ βίωμα στὸν ἐσωτερικὸ κόσμο μας· εἶναι ἀνάγκη νὰ βοηθήσουμε τὶς καρδιές μας νὰ ἀγάλλονται μὲ τὰ μεγάλα ποὺ συμβαίνουν ἐν οὐρανοῖς καὶ μὲ τὰ ὅσα μυστικῶς μποροῦν νὰ συμβοῦν μέσα μας καὶ ἐπὶ γῆς.

Ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει τὴν κένωση τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐσχάτη πτωχεία Του, τὴν εὐτέλεια τοῦ σπλαιίου, τὴν ταπείνωση τῶν σπαργάνων, τὴν ἀπλότητα τῶν ποιμένων, τὴν ἀγνότητα τῶν Μάγων, καὶ τὴν ἀληθινὴ δόξα ποὺ ὅλα αὐτὰ ἀναδεικνύουν. Πίσω ἀπὸ τὸ ταπεινὸ Βρέφος τῆς Βηθλεὲμ κρύβεται ὁ παντέλειος Θεός, μέσα στὴ φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων φιλοξενεῖται ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, πάνω στὸ γεγονὸς τῆς ἐορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἀποτυπώνεται ἡ ἄπειρη ἀγάπη καὶ σοφία Του.

Εὐχομαι καὶ προσεύχομαι, ὅπως ὁ Κύριος ταπεινὰ εἰσέρχεται στὸ σπάλαιο τοῦ κτιστοῦ κόσμου «ἵνα σώσῃ τὸν κόσμον», νὰ εἰσέλθει καὶ στὴ φάτνη τῆς δικῆς μας ψυχῆς, ὅλων ἀνεξαιρέτως, προκειμένου νὰ μᾶς καταστήσει μετόχους τῆς δόξας Του, ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, ἀπὸ αὐτὴ τὴ στιγμή.

Μὲ τὴν εὐκαιρία δὲ καὶ τοῦ νέου ἔτους 2009, εὐχομαι σὲ ὅλους σας κάθε εὐλογία ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ καὶ κάθε χαρὰ προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Νὰ ἀναγνωσθῆι ἀντὶ κηρύγματος κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων