

Πρωτ. 878  
Αριθμ.  
Διεκπ. 512/2-9-2008

10 Σεπτεμβρίου 2008

### ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31<sup>Η</sup>

Πρὸς

Τοὺς μαθητὲς τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Πολὺ ἀγαπητὰ μας παιδιά,

Σᾶς εὐχόμαστε **ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!**

Ἦδη ὕστερα ἀπὸ τὶς διακοπὲς καὶ τὴν ξεκούραση τοῦ καλοκαιριοῦ, μὲ ἀνάμικτα αἰσθήματα ἐπιστρέψατε στὸ σχολεῖο σας. Μέσα στὴν καρδιά σας ὑπάρχει ἡ χαρὰ ποὺ ξανασυναντᾶτε ἀγαπητοὺς συμμαθητὲς, φίλους καὶ δασκάλους σας, ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ αἴσθησις τῆς πίεσις ποὺ προκαλεῖ τὸ καθημερινὸ πρόγραμμα, ἡ ἔντασις τῶν μαθημάτων, οἱ πολλὲς ὑποχρεώσεις, οἱ ἀρκετοὶ περιορισμοί.

Τώρα εἶναι ὥρα νὰ ξεχάσετε λίγο τὶς ἀνέσεις καὶ τὴ διασκέδαση καὶ νὰ κυττάξετε μπροστά. Θὰ ἀντικρύσετε κόπους, ἀγωνίες ἴσως καὶ κάποιες ἀποτυχίες. Μπορεῖτε ὅμως νὰ διακρίνετε καὶ μοναδικὲς εὐκαιρίες, μεγάλες ἐπιτυχίες, ἀληθινὲς εὐλογίες. Τὰ χρόνια ποὺ περνᾶτε στὰ μαθητικὰ θρανία νὰ ξέρετε ὅτι εἶναι τὰ ὁμορφότερα, τὰ οὐσιαστικότερα καὶ τὰ πιὸ διαμορφωτικὰ τῆς ζωῆς σας, καὶ οἱ χαρὲς τῶν ἀγνῶν προσπαθειῶν ποὺ ἴσως κάνετε πολὺ βαθύτερες ἀπὸ τὶς ἱκανοποιήσεις τῶν ἐπιδερμικῶν ἀπολαύσεων τῆς εὐκολῆς καθημερινότητας.

Ἡ πολιτεία, οἱ γονεῖς καὶ συγγενεῖς σας, ἡ κοινωνία, ὅλοι μας σᾶς ἀγαποῦμε ὅσο τίποτε ἄλλο καὶ ἐπάνω σας ἐπενδύουμε ἐλπίδες, ὀράματα, σχέδια, χρηματικὰ κεφάλαια. Τοῦτο, γιατί ἡ δική σας δυναμικὴ ἀποτελεῖ

τὴν μεγαλύτερη δική μας δύναμη. Τὸ δικό σας μέλλον προσδιορίζει καὶ τὴ δική μας προοπτική.

Καθὼς σήμερα ξανοίγεται μπροστά σας μιὰ καινούργια χρονιά, σᾶς προτρέπω νὰ μὴν τὴν ἀντιμετωπίσετε ὡς ἀπειλή, ἀλλὰ νὰ τὴν ἀγκαλιάσετε ὡς εὐκαιρία· ὄχι ὡς εὐκαιρία νὰ γεμίσετε τὸ κεφάλι σας μὲ ξερὲς γνώσεις καὶ τὴν ψυχὴ σας μὲ νοσηρὲς φιλοδοξίες· αὐτὰ προξενοῦν ἀδικαιολόγητα ἄγχη, ἀνεξήγητες ἀνασφάλειες, ψυχικὲς ἀναστατώσεις. Νὰ τὴν ἀντικρύσετε ὡς μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ γνωρίσετε τὰ μυστικὰ τῆς ζωῆς, νὰ ἀνακαλύψετε τὴν ἀλήθεια τῆς, νὰ χαρεῖτε τὴν γνωριμία μὲ τὸν ἑαυτό σας, νὰ ἀπολαύσετε τὸν διάλογό σας μὲ τὸ ἄγνωστο. Θὰ σᾶς πῶς καὶ κάτι ἄλλο: ἢ καλὴ μόρφωση, ἢ ἐπιτυχία καὶ ἢ εὐτυχία δὲν περνοῦν κατ' ἀνάγκην ἀπὸ τὸ πολὺ διάβασμα, τὰ ἀτέλειωτα ἄγχη καὶ τὶς ὑπερβολικὲς προσπάθειες, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἰσορροπημένο ἦθος, τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς καὶ τὶς πραγματικὰ ἔξυπνες προσωπικὲς ἐπιλογές.

Στὰ πολλὰ ποὺ ἔχει νὰ σᾶς προτείνει ὁ σύγχρονος ὑλιστικὸς κόσμος, πράγματα ποὺ συνήθως ἀποπροσανατολίζουν, ξεγελοῦν καὶ τελικὰ πνίγουν τὴν ἐλευθερία καὶ βασανίζουν τὸν ἄνθρωπο, στὰ ψεύτικα ποὺ παρουσιάζει ὁ ἀρνητικὸς ἑαυτός μας, ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς ἀντιπροτείνω τὴν καθαρὴ καὶ ἐλεύθερη σχέση σας μὲ τὸν ἀληθινὸ Θεό, Αὐτὸν ποὺ ὡς Ὁρθόδοξο Ἔθνος ἔχουμε τὸ μοναδικὸ παγκόσμια προνόμιο νὰ προβάλλουν καὶ νὰ ἐπιβεβαιώσουν ἢ ἱστορία καὶ ὁ πολιτισμὸς μας μέσα ἀπὸ τὴ διδασκαλία, τὴν τέχνη, τὰ ἔθιμα, τὶς εὐλογημένες συνήθειες. Νὰ ζητήσετε ἀπὸ τοὺς θεολόγους καὶ τοὺς δασκάλους σας ἀπαιτητικὰ σὲ αὐτὰ νὰ σᾶς μυήσουν. Αὐτὸ ποὺ ἀγνωοῦμε πρέπει νὰ ἀνακαλύψουμε.

Σᾶς εὐχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά ἢ νέα χρονιά νὰ εἶναι χαρούμενη, εὐλογημένη, καρποφόρα, πετυχημένη, πραγματικὰ ἀξέχαστη.

Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ.

Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία μαζί σας.

Μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη,

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ