



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 1515	
Αριθμ.	
Διεκπ. 838	Χριστούγεννα 2007

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27η

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Ἡ Ἀλήθεια ἦλθεν καὶ Θεὸς ἀνθρώποις ἐκ Παρθένου πεφανέρωται, θεώσας τὸ πρόσλημμα». Μὲ τὰ λόγια αὐτά, ὁ σοφὸς καὶ ποιητικὸς ἐκκλησιαστικὸς λόγος τόσο ὁμορφα καὶ περιεκτικὰ περιγράφει τὴν αἰτία τῆς σημερινῆς Χριστουγεννιάτικης πανηγύρεως. Ἡ Ἀλήθεια πλέον δὲν ἀποτελεῖ ἀνεκπλήρωτη ἀναζήτηση, ὁ Θεὸς δὲν εἶναι κρυμμένος καὶ ἀπόμακρος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο οὔτε ὁ ἄνθρωπος ξένος ἀπὸ τὸν Θεό. Τὸ μήνυμα τῆς ἐορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἶναι ὅτι ὁ Κύριος τῆς δόξης, ὁ Δημιουργὸς τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸ ἀνεξιχνίαστο πέλαγος τῆς ἀγάπης, «ὁ μόνος Ἅγιος καὶ ἐν Ἁγίοις ἀναπαυόμενος», εἰσέρχεται στὴν ἱστορία, ἐνδύεται τὴν ἀνθρώπινη φύση, τὴν τιμᾶ καὶ παρέχει σὲ ὅλους μας τὴ δυνατότητα τῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ διὰ τῆς Ἐκκλησίας μετοχῆς μας στὴ θεότητά Του.

Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ψάλλει ὅτι «τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται», «ἡ οἰκουμένη χορεύει», «ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ προφητικῶς εὐφραίνονται», «αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται». Μαζὶ λοιπὸν μὲ τὰ σύμπαντα, τὴν οἰκουμένη, τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ, τὶς ἀγγελικὲς δυνάμεις, κι ἐμεῖς, ἡ λογικὴ κτίση, συνεορτάζουμε συμμετέχοντας στὶς μοναδικὲς σὲ περιεχόμενο καὶ θεολογικὸ πλοῦτο ἱερὲς ἀκολουθίες τῶν ἡμερῶν, μετέχοντας στὰ ἅγια μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀνοίγοντας τὴν καρδιά μας στὴ χάρι τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ, καὶ παίρνοντας τὴν ἀπόφαση τῆς καινῆς ζωῆς· «ὁ χριστοτερπῆς λαὸς», ἐμεῖς, ὁ πανηγυρίζων λαὸς τοῦ Χριστοῦ, «ἡξιωμένος τῆς Θεοῦ παρουσίας», ἔχοντας γευθεῖ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, «νῦν ποτνιαῖται τῆς παλιγγενεσίας», τῶρα ποθοῦμε τὴν ἀναγεννημένη καὶ ἀνακαινισμένη μας ζωή.

Δυστυχῶς ὁ σύγχρονος κοσμικὸς καὶ ἐμπορικὸς τρόπος τοῦ ἐορτασμοῦ τῶν ἡμερῶν αὐτῶν δὲν ἐμποδίζει μόνον τὴν ἀληθινὴν χαρὰ, ἀλλὰ ἀποπροσανατολίζει ὅλους μας πνευματικὰ, ὀδηγώντας μας σὲ λάθος ἐλπίδες, σὲ κήβδιλα μηνύματα, σὲ ἀπατηλὲς ἐορταστικὲς ψευδαισθήσεις, σὲ κούφιους στολισμούς. Μᾶς προσφέρει μιὰ γιορτὴ χωρὶς τὸν Χριστό, δίχως τὴν εὐκαιρία τοῦ μεγάλου της νοήματος, γυμνὴ ἀπὸ ἀλήθεια καὶ περιεχόμενο. Ψάλλουμε «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ» καὶ ἡ καρδιά μας εἶναι καρφωμένη σὲ ὅ,τι πιὸ γήινο ὑπάρχει· ψάλλουμε «ἐπὶ γῆς εἰρήνη» καὶ ἡ εἰρήνη ἔχει ἐξοβελισθεῖ ἀπὸ τὴν ψυχὴ μας, εἶναι ὁ μέγας ἀπῶν ἀπὸ τὶς σχέσεις μας μέσα στὰ σπίτια μας, ἀνάμεσα σὲ φίλους καὶ συγγενεῖς, ἀπὸ τὴν ἴδια μας τὴν ψυχὴ. Ψάλλουμε «ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» καὶ οἱ καρδιές μας εἶναι στεγνὲς ἀπὸ πνευματικὰ βιώματα καὶ κουρασμένες γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς σώζουσας ἀλήθειας.

Εὐχή, προτροπὴ καὶ προσευχὴ μας εἶναι ὁ «Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης» νὰ ἀνατείλει

φῶς στις καρδιές και στο φρόνημά μας, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε και φέτος νὰ ἐορτάσουμε μὲ ὑγεία, ἀληθινὴ εἰρήνη, ἀγάπη και ὁμοφροσύνη, συγχώρηση και ὁμογνωμοσύνη, κυρίως ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, τὴν Ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ και τὴν σφράγιση μας μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ· «ἐπεγράφημεν οἱ πιστοὶ ὀνόματι Θεότητος».

Μὲ τὴν εὐκαιρία δὲ και τοῦ νέου ἔτους 2008, εὐχομαι σὲ ὅλους σας κάθε εὐλογία ὑλικὴ και πνευματικὴ και κάθε χαρὰ προσωπικὴ και οἰκογενειακὴ.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας και Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Νὰ ἀναγνωσθεῖ ἀντὶ κηρύγματος κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων.