



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΟΓΑΙΑΣ κ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 1660
Αριθμ.
Διεκπ. 937

Χριστούγεννα 2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21^η

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Ἴδου εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἣτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ». Τὸ μήνυμα αὐτὸ τῶν ἁγίων ἀγγέλων κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, τὸ διατρανώνει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Ζοῦμε τὴν παγκόσμια χαρὰ τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, τὴν εἴσοδο τοῦ Θεοῦ στὴν ἱστορία. Ἡ Ἐκκλησία μας θαυμάζει τὸ γεγονός μὲ τὴν ἔκσταση τῶν ἁγίων Ποιμένων, προσκυνεῖ τὸν Κύριο μὲ τὰ δῶρα τῶν Μάγων, δοξολογεῖ τὴν Τριαδικὴ Θεότητα μὲ τὸν ὕμνο τῶν ἀγγέλων, ἐξαγγέλλει τὸ θαῦμα μὲ τὸ ὑπερφυσικὸ φῶς τοῦ οὐρανοῦ ἀστέρος, ὑπηρετεῖ τὴν «προαιώνιον βουλήν», τὴν παναγία βούληση τοῦ τρισαγίου Θεοῦ, μὲ τὸ «σημεῖον» τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

«Θεὸς τὸ τεχθέν, ἡ δὲ Μήτηρ Παρθένος. Τί μεῖζον ἄλλο καινὸν εἶδεν ἡ κτίσις;» Τέτοια μέρα γιορτάζουμε τὸ θαυμαστότερο γεγονός τῆς ἱστορίας, τὴν πιὸ σημαντικὴ συνέπεια τῆς θεολογίας, τὸ μεγαλύτερο θαῦμα τῆς δημιουργίας. Πί-σω ἀπὸ τὸ «ἐσπαργανωμένον βρέφος», διακρίνεται ὁ «ἰσχυρὸς Θεός, ὁ ἄρχων τῆς εἰρήνης, ὁ Πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος», «ὁ παντέλειος Θεός»· πίσω ἀπὸ τὴν ταπεινὴ Κόρη τῆς Ναζαρέτ διαφαίνεται ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ· πίσω ἀπὸ τὴν θεία συγκατάβαση διαλάμπει ἡ δόξα Του σὲ ὑπερμέγιστο βαθμὸ.

«Καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ», τὸ ὁποῖο σημαίνει «μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός», ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας. Ἔστω καὶ ἂν ἐμεῖς πλανηθήκαμε καὶ ἐκτρα-πήκαμε, ἔστω καὶ ἂν χάσαμε τὸν προσανατολισμὸ μας, ἔστω καὶ ἂν πέσαμε καὶ «ἐν ἁμαρτίαις ὅλοι ὑπάρχουμε», ὁ Θεὸς ἔρχεται νὰ ἀναστήσει τὴν «πρὶν πεσοῦσαν εἰκόνα» μας, νὰ μᾶς ἀποκαταστήσει στὸ «ἀρχαῖον κάλλος», νὰ ἐναγκαλισθεῖ τὴν φύση μας.

Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς συγκλονιστικῆς καὶ μοναδικῆς ἑορτῆς, ἔχουμε ὅλοι μας ἀνεξαιρέτως τὴν μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ἀναβαπτίσουμε τὸ φρόνημα καὶ τὴ ζωὴ μας. Ταπεινωμένοι ἀπὸ τὴν ταπείνωση τοῦ Θεοῦ, φιλοτιμούμενοι ἀπὸ τὴν ὑπερβάλλουσα ἀγάπη Του, συγκλονισμένοι ἀπὸ τὴν κένωσή Του, προκαλούμεθα ἀπὸ τὸ γεγονός νὰ ἐπιστρέψουμε κι ἐμεῖς πρὸς Αὐτόν. «Δεῦτε, χριστοφόροι λαοί, ἐπαρθῶμεν ἐνθέως» καὶ τὸν «νοῦν καθαρθέντες, τῷ βίῳ προσενέγκωμεν ἀρετὰς ἀντὶ μύρου».

Ἴσως ὅλα συντελοῦν στὴν καταστροφή τῆς ἑορτῆς· ἡ ἀνεξέλεγκτη κοσμο-κότητα, οἱ ἐπιφανειακοὶ στολισμοί, ἡ ἀλλοίωση καὶ παραμόρφωση τοῦ μηνύμα-τός της, ὁ ψεύτικος καὶ ρηχὸς χαρακτήρας τοῦ ἑορτασμοῦ, ἡ δική μας πνευμα-τικὴ νωχέλεια καὶ ἀδιαφορία, ἡ γενικευμένη ἀσέβεια. Στὴν πρόκληση αὐτὴν ἀνταπαντᾷ ἡ Ἐκκλησία μας καὶ μᾶς προσφέρει τὴν γιορτὴ στὴν ἀληθινὴ της μορφή καὶ ἔκφραση. Μὲ τίς θαυμάσιες ἀκολουθίες της, μὲ

τοὺς ἐμπνευσμένους ὕμνους τῆς, μὲ τὸν θεολογικὸ λόγον τῆς, μὲ τὰ εὐλογημένα ἔθιμά τῆς ζεσταίνει τὴν ψυχὴν μας καὶ τῆς χαρίζει τὸ ἅγιον ἀντίστροφο βίωμα· τὴν χαρὰν τῆς δικῆς μας ἐνώσεως μὲ τὸν Θεόν: «Ἄνθρωπος γίνεται Θεός ἵνα τὸν Ἀδὰμ Θεὸν ἀπεργάσῃται», ὁ Θεὸς κατεβαίνει καὶ γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ μᾶς ἀνεβάσῃ καὶ ἐνώσῃ μαζί Του.

Εὐχομαι ἐκ βάθους καρδίας, ὁ ἐναθροπήσας Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης νὰ χαρίσῃ τοὺς πονεμένους τὴν παρηγορίαν, τοὺς ἀμαρτωλοὺς τὴν ἐλπίδα, τοὺς σκληρυμένους τὴν ἀγάπην καὶ καλωσύνην, τοὺς ἐσκοτισμένους τὸν «ἥλιον τῆς δικαιοσύνης», σὲ ὅλους μας τὸν φωτισμό Του καὶ τὴν αἴσθησιν τῆς σωτηρίας μας. Κανεὶς μας δὲν πρέπει νὰ χάσῃ τὴν εὐκαιρίαν τοῦ ἀληθινοῦ ἑορτασμοῦ.

Σᾶς εὐχομαι

ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,

μὲ τὴν εὐκαιρίαν δὲ τοῦ νέου ἔτους 2007,

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

Σημείωσις: Νὰ ἀναγνωσθῇ ἀντὶ κηρύγματος κατὰ τὴν Θεῖαν Λειτουργίαν τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων.