



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΟΓΑΙΑΣ κ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 1521	
Αριθμ.	
Δι Διεκπ. 874	Εν Σπάτοις, τῇ 23 ^ῃ Νοεμβρίου 2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20ῆ

Θέμα: «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης»

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σὲ λίγες μέρες ἐτοιμαζόμαστε νὰ γιορτάσουμε τὴ μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων· μὲ τις ἀσθενεῖς πνευματικὲς μας δυνάμεις νὰ ζήσουμε τὸ γεγονός τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. «Ὁ ἀχώρητος παντὶ» θαυμαστῶς «χωρεῖται ἐν γαστρὶ» τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἐνδύεται τὴν ἀνθρώπινη φύση. Ἡ Ἐκκλησία συγκλονιζομένη ζεῖ τὸ μεγαλεῖο τῆς θεϊκῆς ἀποστολῆς τῆς, βιώνει τὴν οἰκουμενικότητά της ὄχι μόνον ὡς ἀγκάλιασμα τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἔνωση τοῦ οὐρανοῦ μὲ τὴν κτίση ὅλη, ἀντικρύζει τὸν Θεὸ «κλίναντα τοὺς οὐρανούς νὰ κατέρχεται», νὰ ἀντικαθιστᾷ τὴ δικαιοσύνη τοῦ Νόμου μὲ τὸν νόμο τῆς Χάριτος καὶ τῆς Ἀγάπης.

Αὐτὴ ἡ αἴσθησις τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο ξυπνᾷ στὶς ψυχὲς μας τὸ φιλότιμο νὰ ἀνταλλάξουμε κι ἐμεῖς τὴν ἀγάπη μεταξύ μας. Ὅπως λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, «Εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν» (Α' Ἰω. δ' 11). Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ τὰ Χριστούγεννα, μαζί μὲ τὸ ἀσύλληπτο γιὰ τὸν ἀνθρώπινο νοῦ θεολογικὸ νόημά τους, κομίζουν καὶ μεγάλο κοινωνικὸ μήνυμα· μαζί μὲ τὴ δοξολογία μας πρὸς τὸν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριο, γεννοῦν στὴν ψυχὴ μας τὰ εὐγενέστερα αἰσθήματα τῆς πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας ἀγάπης. Τέτοιες μέρες ξεχνοῦμε τὰ παράπονά μας καὶ συμφιλιωνόμαστε μὲ ὅσους μᾶς ἔχουν πληγώσει, ξεχνοῦμε τὸν ἑαυτό μας καὶ τις στενόκαρδες ἀνάγκες του καὶ θυμούμαστε τοὺς πάσχοντες καὶ ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας. Τέτοιες μέρες οἱ ἄγνωστοι καὶ οἱ μακρινοὶ γίνονται πλησίον καὶ συγγενεῖς. Τέτοιες μέρες ποὺ ὅλοι παίρνουμε τὸ δῶρο μας γιὰ νὰ ἀγοράσουμε ὅ,τι μᾶς λείπει, ἐμεῖς σκεπτόμαστε νὰ προσφέρουμε ἀπὸ τὴν ἀγάπη μας σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ τοὺς λείπει.

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος, ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Μητροπόλεώς μας, θὰ διενεργηθεῖ ὁ, ὅπως εὐστοχα ὀνομάζεται, «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης». Κατὰ τὴν παράδοση τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας θὰ γίνῃ ἡ ἐτήσια «λογία» τῆς ἀγάπης.

Ἀπὸ τὸν περσινὸ ἔρανο, ἡ Μητρόπολή μας ἀγκάλιασε γέροντες, χόρτασε μὲ ἐνοριακὰ συσσίτια ἢ κατ' οἶκον διανομὴ φαγητοῦ πεινασμένους, ἐνίσχυσε μὲ χρηματικὲς προσφορὲς, τρόφιμα, εἶδη ἐνδύσης καὶ ὑπόδησης πολύτεκνες οἰκογένειες, φτωχοὺς καὶ ἐγκαταλελειμμένους, κατέβαλε ἐνοίκια, ἐξασφάλισε ἰατροφαρμακευτικὴ κάλυψη σὲ ἀσθενεῖς, στήριξε ἄπορα παιδιὰ στὶς σπουδὲς τους, βοήθησε πλεῖστα ὅσα φιλανθρωπικὰ ἰδρύματα, συλλόγους καὶ σωματεῖα τῆς περιοχῆς μας, συνέδραμε σὲ κοινωνικὲς καὶ πνευματικὲς προσπάθειες τῶν Ὁρθοδόξων ἱεραποστολῶν, βρέθηκε στὸ πλευρὸ μαθητῶν, νέων ζευγαριῶν καὶ ἀνέργων. Τὸ συνολικὸ ποσὸ ποὺ οἱ Ναοὶ μας μὲ τὴν Μητρόπολη μαζί διέθεσαν γιὰ τοὺς παραπάνω σκοποὺς ξεπερνᾷ τὸ 1.000.000 ΕΥΡΩ. Στὴν πραγματικότητα,

ἔμεῖς διαχειρισθήκαμε τὴ δική σας προσφορὰ καὶ ἐμπιστοσύνη.

Θὰ θέλαμε λοιπὸν ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ σᾶς γνωστοποιήσουμε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς προσφορᾶς σας καὶ νὰ σᾶς εὐχαριστήσουμε, ἀφ' ἑτέρου δὲ νὰ προτρέψουμε ὅλους ἀνεξαιρέτως καὶ φέτος σὲ φιλότιμη συνδρομὴ στὴ διακονία τῆς ἀγάπης.

Στὰ ὅρια τῆς Μητροπόλεώς μας τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων θὰ βρισκόμαστε περισσότεροι ἀπὸ 500.000 ἄνθρωποι. Γιὰ φαντασθεῖτε ἓνα μόνις ΕΥΡΩ γιὰ τὸν καθένα! Πόση θὰ εἶναι ἡ ὑλικὴ ἀποτίμηση τῶν αἰσθημάτων τῆς ἀγάπης μας!

Ἀπὸ σήμερα Κυριακὴ 10 Δεκεμβρίου μέχρι καὶ τὴν 20^ῆ Δεκεμβρίου τὰ συνεργεῖα τῶν Ἑρανικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ναῶν μας θὰ περιέλθουν κάθε γωνιὰ τῆς Μητροπόλεώς μας. Θὰ στηθοῦν ἔξω ἀπὸ ὅλους τοὺς Ναοὺς, τὰ πολυκαταστήματα, τὰ super markets, τὰ σταυροδρόμια γιὰ νὰ συλλέξουν τὸ ξεχείλισμα τῆς ἀγάπης ὅλων μας. Ἄς ἀνοίξουμε τὶς πόρτες καὶ τὶς καρδιές μας, ἄς ὑποδεχθοῦμε μὲ καλωσύνη τοὺς διακονητὲς τοῦ ἐράνου τῆς ἀγάπης μας, ἄς προσφέρουμε μὲ ἀρχοντιά τὴ δωρεὰ μας. Ἄς ἀγκαλιάσουμε φιλόστοιχα τὰ φειτινὰ Χριστούγεννα ὅλους τοὺς πεινασμένους καὶ ξεχασμένους τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἄς μὴ διστάσουμε νὰ δώσουμε ἀπλόχερα, εἴτε ἀπὸ τὸ περίσσευμα εἴτε καὶ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά μας. Οἱ φτωχοὶ δὲν τελειώνουν. Ἡ ἀγάπη μπορεῖ νὰ περισσεύει.

Εὐχομαὶ σὲ ὅλους σας

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

Μετὰ ἐορτίων προσρήσεων, διάπυρος πρὸς τὸν Κύριον εὐχέτης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ