



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 223 Αριθμ. Διεκπ. 155	Έν Σπάτοις, τῆ 12 ^η Μαρτίου 2006
-----------------------------------	---

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17^η

Θέμα: «Έβδομάδα Έξωτερικῆς Ίεραποστολῆς»

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ίεραῶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ Ίερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε ὅπως ἡ Β' Έβδομάδα τῶν Νηστειῶν (12 ἕως 19 Μαρτίου 2006) ἀφιερῶθῃ στήν «Έξωτερικὴ Ίεραποστολή».

Ἡ Ἐκκλησία μας, βέβαια, ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν ἐπανευαγγελισμό καὶ τὴν πνευματικὴ πρόοδο κατὰ κύριον λόγον τοῦ δικοῦ της ποιμνίου. Δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ ἀδιαφορῆ γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ἀβαπτίστων συνανθρώπων μας, οἱ ὅποιοι ἐναγωνίως κρούουν τὴν θύρα τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἀναφωνοῦντες: «διαβάντες εἰς τὰς χώρας ἡμῶν βοηθήσατε ἡμῖν». Ὡς καθολικὴ ἡ Ἐκκλησία μας ἀγκαλιάζει «πάντα τὰ ἔθνη», ὅλες τὶς φυλές, ὅλον τὸν κόσμον.

Καθὼς γνωρίζετε, ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, τὰ τελευταῖα πενήντα χρόνια, ἔχει ἀναπτύξει ἕνα δίκτυο Ίεραποστολῶν καὶ ἐνεργῶς συμπαρίσταται σὲ ἱεραποστολικά κλιμάκια ποὺ λειτουργοῦν διάσπαρτα στὰ πέρατα τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας.

Ἦδη ἔχουν κτισθεῖ ἑκατοντάδες Ίεροὶ Ναοί, ἰδρύματα, νοσοκομειακὲς μονάδες καὶ ἔργα κοινωνικῆς πρόνοιας, προσφορᾶς καὶ διακονίας· ἔχουν χειροτονηθῆ πλεῖστοι ὅσοι ἰθαγενεῖς ἱερεῖς, οἱ δὲ ἱεραπόστολοί μας ἐργάζονται μὲ θαυμαστὸ ζῆλο καὶ αὐταπάρνηση ἐν μέσῳ πολλῶν καὶ ἀνυπέρβλητων δυσκολιῶν γιὰ τὴν διάδοση τοῦ Ίεροῦ Εὐαγγελίου.

Τὰ ἰδρύματα τῶν Ίεραποστολῶν, ὅπως σχολεῖα, νηπιαγωγεῖα, ἰατρεῖα, ἀγροκτήματα κ.λπ., στὶς φτωχὲς χώρες ποὺ λειτουργοῦν, ἀντιμετωπίζουν τεράστιες οἰκονομικὲς ἀνάγκες, ἀλλὰ καὶ μεγάλη ἔλλειψη προσωπικοῦ. Ἡ δική μας συμπαράσταση, κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀποστολικῶν χρόνων, μπορεῖ ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ ἐκφράσει τὸν πλοῦτο τῆς ἀγάπης μας, ἀφ' ἑτέρου δὲ νὰ ὑπογραμμίσει τὸ μυστήριο τῆς ἐνότητος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ μας.

Σήμερα, Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας, μὲ τὴν ἑναρξὴ τῆς «Έβδομάδος Έξωτερικῆς Ίεραποστολῆς», θὰ περιαχθεῖ δίσκος γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀνὰ τὸν κόσμον Ίεραποστολῆς.

Σὰς προτρέπουμε λοιπὸν ὅλους νὰ συμμετάσχετε «ίλαρῶς» στήν ἱεραποστολικὴ αὐτὴ «λογία», βέβαιοι ὅτι τὸ ἀνταπόδομα τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι γιὰ ὅλους μας ἀπροσμέτρητο. Αὐτὸ ποὺ ἀπὸ τὸν καθένα μας θὰ βγεῖ ὡς μικρὴ προσφορὰ ἀγάπης, νὰ εἴστε σίγουροι ὅτι θὰ φέρει θαυμαστὰ ἀποτελέσματα στὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖται στὸν πάμφτωχο κόσμον τῶν Ὁρθοδόξων ἱεραποστολῶν στήν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία.

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ δὲ τῆς ἐναρξέως τῆς εὐλογημένης περιόδου τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εὐχόμαι σὲ ὅλους σας ἀξιοποίηση τῶν πλουσίων καὶ μοναδικῶν πνευματικῶν

καὶ λατρευτικῶν εὐκαιριῶν· ὁ Κύριος νὰ σᾶς δίνει φωτισμό, θέληση, ἀπόφαση καὶ δύναμη γιὰ πνευματικοὺς ἀγῶνες· νὰ χαρίζει πληρότητα καὶ καρποφορία καὶ μέσα ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τῆς νηστείας, τῆς προσευχῆς καὶ τῆς μετανοίας, μέσα ἀπὸ τοὺς πολλοὺς σταθμοὺς τῶν Κυριακῶν, τῶν Χαιρετισμῶν, τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν, τῶν Προηγιασμένων Θείων Λειτουργιῶν, τῶν Μεγάλων Ἀποδείπνων καὶ τέλος τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος νὰ ἀξιωθοῦμε ὅλοι νὰ ζήσουμε καὶ τὴν χαρὰ καὶ εὐλογία τῆς μαρτυρίας τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

ΚΑΛΗ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

