



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΟΓΑΙΑΣ κ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1184/14.12.05

Χριστούγεννα 2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15^η

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Πρὸς

Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων κατέχει κεντρικὴ θέση μέσα στοῦ στερέωμα τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Μάλιστα, ἀποκαλεῖται ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας Μητρόπολις τῶν ἑορτῶν. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, λαμβάνει μορφὴν δούλου καὶ γίνεται ἄνθρωπος. Ἐνδύεται τὴν φύση μας καὶ γιὰ ὅλους ἐμᾶς, τοὺς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένους φῶς ἀνατέλλει. Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν θαυμαστὴ κατάσταση, ὅπου τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦται, μᾶς προσφέρεται ἡ εὐκαιρία κι ἐμεῖς νὰ γευθοῦμε καὶ τὴν χαρὰ ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμπειρία τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως.

Δεῦτε, λοιπόν, ἴδωμεν ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστὸς καὶ ἀκολουθήσωμεν ἐνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ. Ὁ τόπος τοῦ ἀπορρήτου μυστηρίου εἶναι τὸ εὐτελὲς σπήλαιον. Τὸ σημεῖον τῆς μοναδικῆς θείας γεννήσεως εἶναι ἡ πενιχρὰ φάτνη. Οἱ συνοδοὶ τοῦ ἐπὶ θρόνου Χερουβικῶ καθεζομένου Κυρίου τῆς δόξης εἶναι οἱ ἀπλοὶ ποιμένες, οἱ ἀπόμακροὶ μάγοι, ἡ Μήτηρ Παρθένος. Τὸ περιβάλλον Του ἀποτελοῦν ἄλογα ζῶα, βρεφικὰ σπάργανα, ὑλικά δῶρα. Ὁ τρόπος εἶναι ἀκατάληπτος καὶ ἀπόρρητος. Τὰ πάντα ξενίζουν, ἀλλὰ καὶ προκαλοῦν θαυμασμό. Τὴν κένωση τοῦ Κυρίου τὴν διαδέχεται ἡ χαρὰ, ἡ ἀγαλλίασις καὶ ἡ εὐφροσύνη τοῦ κόσμου.

Δεῦτε, πιστοί, ἐπαρθῶμεν ἐνθέως, ψάλλει ὁ ὕμνωδός. Ἄς δώσουμε στὴν διψασμένη ψυχὴ μας τὴν δυνατότητα νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν ἔλξη τῶν ὑλικῶν προκλήσεων. Ἄς τῆς ἐπιτρέψουμε νὰ ζήσει τὴν θεία ἐνανθρώπηση ὡς πόθο τῆς δικῆς τῆς θεώσεως. Ἄς φύγουμε ὅλοι, ἔστω γιὰ λίγο ἀπὸ τὴν πολὺβση Βηθλεὲμ τῶν ἐμπορικῶν Χριστουγέννων, τοῦ τυπικοῦ ἑορτασμοῦ, τῶν κοινωνικῶν μόνον συνηθειῶν καὶ ἐθίμων, τῆς ἀπλῆς οἰκογενειακῆς ζεστασιᾶς. Αὐτὰ ὅλα σὲ λίγες μέρες θὰ παρέλθουν. Θὰ σβήσουν ἀφήνοντας πίσω τους τὴν πικρὴ γεύση τοῦ τέλους τους καὶ τὴν ἐπιβεβαίωση τοῦ ψεύτικου μεγαλείου τους.

Ὁ δρόμος τῆς βαθειᾶς εὐγνωμοσύνης ἀπέναντι τοῦ ἐνσαρκωμένου Θεοῦ, τῆς δικῆς μας κενώσεως καὶ ταπεινώσεως ἐνώπιον τοῦ μυστηρίου Του, τῆς μεταξύ μας ἀγάπης ποῦ μεταμορφώνει τὸ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἀπὸ ἀπλὸ λόγο καὶ εὐχὴ σὲ ἀδιάψευστη ἀλήθεια καὶ τὸ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία ἀπὸ δυνατότητα δοσμένη ἀπὸ τὸν Θεὸ σὲ βίωμα εὐγνωμοσύνης πρὸς Αὐτόν, φαίνεται πῶς ἀποτελεῖ μονόδρομο.

Ἐς πάρουμε φέτος τὴν ἀπόφαση ὅλοι μας συγχωρημένοι, συμφιλιωμένοι, με μεταμορφωμένους τοὺς ἐχθροὺς μας σὲ ἀγαπημένους πλησίον, με μεταλλαγμένους τοὺς κοντινοὺς καὶ φίλους μας σὲ εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, με ἀλλοιωμένους τοὺς ἑαυτοὺς μας σὲ ταπεινοὺς προσκυνητὲς τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, νὰ γίνουμε μέτοχοι τῆς θείας εὐφροσύνης, κοινωνοὶ τῆς ἀγγελικῆς χαρᾶς, μάρτυρες τοῦ ἀληθινοῦ «σημεῖου» τῆς θεϊκῆς παρουσίας ἀνάμεσά μας, προσκυνητὲς τοῦ δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐν σπηλαίῳ γεννηθέντος καὶ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθέντος Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Μὲ τὴν εὐκαιρία δὲ καὶ τοῦ νέου ἔτους 2006, εὐχομαι σὲ ὅλους σας κάθε εὐλογία ὕλική καὶ πνευματικὴ καὶ κάθε χαρὰ προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ. ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Νὰ ἀναγνωσθεῖ ἀντὶ κηρύγματος κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων.