



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΟΓΑΙΑΣ κ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1143

Σπάτα, τῆ 1η Δεκεμβρίου 2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14η

Θέμα: «Ἐρανός τῆς Ἀγάπης»

Πρὸς

Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων, «ἡ Μητρόπολις τῶν ἑορτῶν», σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, πλησιάζει. Γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιά ἐτοιμαζόμαστε νὰ γιορτάσουμε τὸ γεγονός τῆς θεϊκῆς ἐνανθρωπήσεως ποὺ κλόνισε συθέμελα τὴν ἱστορία καὶ τὴ δίχασε ὀριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα σὲ πρὸ καὶ μετὰ Χριστόν. Ποὺ εἰρήνευσε καὶ συμφιλίωσε τὸν οὐρανὸ μὲ τὴ γῆ, τὸ Θεὸ μὲ τὸν ἄνθρωπο.

Ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος, «ἵνα Θεὸν τὸν Ἀδάμ ἀπεργάσῃται», κατὰ τὸν Μ. Ἀθανάσιο. Γιὰ νὰ μπολιάσει τὴν ἀνθρώπινη ὑπαρξὴ καὶ ζωὴ, μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὴν σφραγίδα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς καὶ Λόγος προσέλαβε ὅλη τὴν ὑπαρξὴ μας, σῶμα καὶ ψυχὴ, γιὰ νὰ τὴν σώσει, νὰ τὴν ὀλοκληρώσει, διότι τὸ «ἀπρόσληπτον ἐστὶ καὶ ἀθεράπευτον».

Παρὰ τὸν κοσμικὸ καὶ «φοκλορικὸ» χαρακτήρα, ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων εἶναι κυρίως καὶ κατ' ἐξοχὴν πνευματικὴ, ἀλλὰ μὲ ἀπέραντες κοινωνικὲς διαστάσεις. Ὁ ἄπειρος Θεὸς ἀπὸ ἀγάπη, ἔρχεται νὰ μᾶς ἐνώσει μαζί Του καὶ νὰ μᾶς συνδέσει μεταξύ μας. Εἶναι ὁ «Ἐμμανουήλ», ποὺ ἐρμηνεύεται μαζί μας ὁ Θεός. Αὐτὸ σημαίνει τὸ «ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Αὐτός εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ τὰ Χριστοῦγεννα θεωροῦνται ὡς κυρίως καὶ κατ' ἐξοχὴν γιορτὴ τῆς ἀγάπης.

Στὶς καρδιές ὅλων μας κυριαρχεῖ ἓνα αἶσθημα γλυκιᾶς προσδοκίας, ἐλπίδος καὶ χαρᾶς, τὴν ὁποία δυσκολευόμαστε νὰ προσδιορίσουμε. Εἶναι βέβαιο ὅτι τὰ συναισθήματα αὐτὰ τὰ νιώθουν περισσότερο οἱ ἀπλές καὶ ἄδολες ψυχές καὶ τὰ μικρὰ καὶ ἄθῶα παιδιὰ.

Ποιὸς δὲν θὰ ἤθελε αὐτὲς τὶς ὥρες νὰ γίνεαι παιδί, νὰ ζήσει τὴν εὐλογία τῶν ἡμερῶν; Ποιὸς δὲν λαχταρᾷ νὰ λάβει ἐνεργὸ μέρος στὴ χαρὰ τῆς παγκόσμιας γιορτῆς;

Τὶς μέρες αὐτὲς ποὺ ἡ σκέψη ὅλων μας εἶναι στραμμένη στὴ φάτνη τῆς Βηθλεέμ, ἡ καρδιά μας ἀντικύζει στὸ πρόσωπο τοῦ θείου βρέφους τὰ πρόσωπα τῶν πονεμένων ἀδελφῶν μας. Ἡ μοναξιά, ἡ στέρηση, ἡ θεληματικὴ φτώχεια καὶ ἡ ταπείνωση τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ, μᾶς ὑπενθυμίζουν τὴν ἀρρώστια, τὴν ἀνέχεια, τὴν ἀδικία καὶ τὸν πόνο ποὺ κυριαρχεῖ σὲ χιλιάδες ἀδελφούς μας.

Ἐὰν ἐμεῖς ἔχομε ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ χαιρόμαστε, γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ στεροῦνται, ὁ πόνος γίνεται μεγαλύτερος καὶ πλέον δυσβάστακτος.

Πῶς εἶναι δυνατόν ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ νὰ μπορούμε νὰ γευόμαστε τὴ χαρὰ τῶν Χριστουγέννων, ὅταν στὴ διπλανὴ πόρτα μας οἱ ἄνθρωποι πονοῦν καὶ ὑποφέρουν;

Γι' αὐτὸ τὸ λόγο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ἄς προσπαθήσουμε ἐφέτος, νὰ μὴν ἀφήσουμε κανένα φτωχό, δίχως τὴ γεύση τῆς γνησίας καὶ

ἄδολης χριστιανικῆς ἀγάπης μας.

Μὲ τὴν εὐφροσύνη τῶν Χριστουγέννων, ἃς χαροῦμε τὴν εὐλογία τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς καρδιακῆς ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς ἀδελφούς μας. Ἄς μὴ διστάσουμε νὰ δώσουμε ἀπλόχερα, εἴτε ἀπ' τὸ περίσσευμα εἴτε ἀπὸ τὸ ὑπέρημα, τὸ δῶρο μας πρὸς τοὺς στερημένους καὶ πονεμένους. Εἶναι προτιμότερο νὰ δίνουμε ἀπὸ τὸ νὰ παίρνουμε· «μακάριον ἐστὶ δίδοναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» σύμφωνα μὲ τὸ εὐαγγέλιο.

Στὰ ὅρια τῆς Μητροπόλεώς μας τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων θὰ βρισκόμαστε περισσότεροι ἀπὸ 500.000 ἄνθρωποι. Γιὰ φαντασθεῖτε μισὸ μόλις ΕΥΡΩ γιὰ τὸν καθένα! Πόσα χρήματα δὲ θὰ μαζευτοῦν! Ὅσοι θὰ συμμετάσχουμε στὸν ἔρανο ἃς συνεισφέρουμε καὶ κάτι παραπάνω γιὰ ὅσους δὲν μπορεῖ νὰ πλησιάσει ἡ Ἐκκλησία. Τὰ χρήματα αὐτὰ δὲν εἶναι πολλά. Εἶναι ὅμως ἱκανὰ νὰ δώσουν τροφή σὲ πεινασμένους, νὰ χαρίσουν σκεπάσματα σὲ ἀστέγους, νὰ προσφέρουν παρηγοριά σὲ ξεχασμένους, νὰ βγάλουν ἀπὸ τὴ φυλακὴ φυλακισμένους, νὰ δώσουν ἀφύπνιση σὲ ὅλους ἐμᾶς τοὺς χριστιανούς τοὺς ἐπαναπαυμένους.

Ἀπὸ τὸ Σάββατο 12 Δεκεμβρίου μέχρι καὶ τὴν 19^{ην} Δεκεμβρίου τὰ συνεργεῖα τῶν ἐρατικῶν ἐπιτροπῶν τῶν ναῶν μας θὰ ὀργώσουν πραγματικὰ κάθε μεριὰ τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ θὰ ἐπισκεφθοῦν κάθε γωνιὰ τῆς καρδιᾶς καὶ τῶν εὐγενῶν αἰσθημάτων μας. Θὰ στηθοῦν ἔξω ἀπὸ ὅλους τοὺς ναοὺς, τὰ πολυκαταστήματα, τὰ super markets, τὶς καφετέριες, ὄχι γιὰ νὰ μαζέψουν χρήματα, ἀλλὰ γιὰ νὰ συλλέξουν τὸ ξεχείλισμα τῆς ἀγάπης ὅλων μας. Ἄς ἀνοίξουμε τὶς πόρτες καὶ τὶς καρδιές μας, ἃς συνεισφέρουμε ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ καλοῦ ἑαυτοῦ μας, ἃς ὑποδεχθοῦμε μὲ καλωσύνη τοὺς διακονητὲς τοῦ ἐράνου τῆς ἀγάπης μας, ἃς προσφέρουμε μὲ ἀρχοντιὰ τὴν δωρεὰ μας. Ἄς ἔχουμε σὰν φετινὸ σύνθημά μας:

ΚΑΝΕΙΣ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ
ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.

Εὐχόμαι σὲ ὅλους σας ΑΛΗΘΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

Ὁ Θεὸς πλούσια νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ σᾶς χαρίζει κάθε εὐλογία προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ.

Μετὰ ἐορτίων προσρήσεων, διάπυρος εὐχέτης πρὸς τὸν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:

Ἀναγνωσθήτω τὴν 4^{ην} Δεκεμβρίου ἀντὶ κηρύγματος.