


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

Πρωτ. 39

Άριθμ.

Διεκπ. 81/21-2-2018

Σπάτα, Κυριακή τῆς Ὁρθοδοξίας 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 134^H

Πρὸς

Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θέμα: «Κυριακή τῆς Ὁρθοδοξίας - Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

ΚΑΛΗ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!

Σήμερα, πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἢ ἄλλως Κυριακή τῆς Ὁρθοδοξίας, ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴν ἱστορικὴ νίκη τῆς κατὰ τῶν εἰκονομάχων καὶ τὴν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελεῖται στοὺς ναοὺς μας ἡ περιφορὰ τῶν ἀγίων καὶ ἱερῶν εἰκόνων, ταυτόχρονα δὲ διαβάζεται τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ ἀπαγγέλλεται θριαμβευτικῶς τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως.

Μὲ ἄλλα λόγια, τέτοια μέρα ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει τὴν ἀξία καὶ τὸν θησαυρὸ τῆς πίστεως καὶ τῆς Ὁρθόδοξης ἀλήθειας καὶ ζωῆς, καὶ μνημονεύει δοξολογικῶς τοὺς ἥρωες καὶ τοὺς ὁμολογητὲς τῆς ἀναφωνῶντας: «*Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὁρθόδοξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξε*». Αὕτη ἡ Ὁρθόδοξη πίστη εἶναι τὸ μεγάλο ζητούμενο καὶ στὶς μέρες μας καὶ ὡς δογματικὴ ἀλήθεια καὶ ὡς ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸν Θεό, καθὼς τὸ μὲν πρῶτο προσπαθεῖ νὰ τὸ νοθεύσει ὁ σύγχρονος συγκρητισμὸς καὶ οἱ ποικίλες αἱρέσεις, τὸ δὲ δεύτερο νὰ τὸ κλονίσει ὁ κυρίαρχος στὴν ἐποχὴ μας ὀρθολογισμὸς.

Αὕτη ἡ πίστη, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ταυτότητα μὲ τὴν ὁποία ἐμεῖς γεννηθήκαμε, καὶ ἐμᾶς συγκρατεῖ καὶ τὸν πολιτισμὸ μας συντηρεῖ καὶ τὴν οἰκουμένην ὀλόκληρην στηρίζει. Αὕτη εἶναι ἡ βάση τῆς ζωῆς μας καὶ τὸ θεμέλιο τῆς σχέσης μας μὲ τὸν Θεό. Αὐτὴν καλούμαστε ὡς Ὁρθόδοξοι νὰ διαφυλάξουμε, νὰ τὴν ζήσουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν διαδώ-

σουμε. Αὐτὴ ἡ πίστις ποὺ γιὰ μᾶς τοὺς Ὁρθοδόξους ἀποτελεῖ δῶρο ποὺ μᾶς δόθηκε, γιὰ ἄλλους λαοὺς παραμένει προσμονὴ καὶ ἐλπίδα γιὰ τὴν ὁποία διψοῦν. Ἡ προτροπὴ τοῦ Κυρίου «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» ἀποτελεῖ διαχρονικὸ διάγγελμα καὶ ἐντολὴ πρὸς τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας συμμορφώνεται προωθώντας τὸ ἱεραποστολικό της ἔργο σὲ ὅλη τὴν Οἰκουμένη, σὲ κοντινὲς ἢ καὶ ἀπόμακρες γεωγραφικὰ καὶ πολιτισμικὰ χῶρες.

Ἔτσι καὶ σήμερα, οἱ λίγοι μὲν ἀλλὰ ἥρωικοὶ ἱεραπόστολοί μας σκορπισμένοι σὲ μακρινὲς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας, τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς καὶ τῶν νησιῶν τοῦ Εἰρηνικοῦ, προσφέρουν τὸ Εὐαγγελικὸ μῆνυμα κάτω ἀπὸ ἐξαιρετικὰ δύσκολες συνθήκες ἀσύλληπτης ἀνέχειας καὶ φτώχειας, συχνὰ δὲ διωγμοῦ καὶ πολιτικῶν ἀναστατώσεων. Ἀλλὰ καὶ στὴ σημερινὴ Τουρκία, τὴ Λυκία, τὴν Πισιδία, τὴν Προῦσα, στὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου καὶ τὶς προσωπικὲς παρεμβάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου μία ἀνασταίνονται ἀρχαῖες παραδοσιακὲς ἐκκλησίες ποὺ ἡ ἱστορία τὶς ὀδήγησε γιὰ χρόνια στὴ νάρκη.

Προκειμένου λοιπὸν ὅλα τὰ ἔθνη νὰ γνωρίσουν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου μας, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε, ὅπως κάθε χρόνο καὶ φέτος, ἡ Β' Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν (ἀπὸ 25 Φεβρουαρίου ἕως 3 Μαρτίου 2018) νὰ ἀφιερῶθεϊ στὴν «Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολή».

Γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἀνὰ τὸν κόσμον τεράστιου καὶ εὐλογημένου αὐτοῦ ἔργου θερμῶς προτρέπουμε ὅλους νὰ συμμετάσχουμε σὲ μιὰ ἱεραποστολικὴ «λογία», εἴτε διὰ περιφορᾶς δίσκου εἴτε ὅπως κρίνουν κατάλληλο οἱ ἱερεῖς σας, βέβαιοι γιὰ τὸ μεγάλο ἀνταπόδομα αὐτῆς τῆς ἐπένδυση πίστεως, ἀγάπης καὶ προσφορᾶς.

Εὐχομαι σὲ ὅλους σας πλούσια τὴ χάρι τοῦ Κυρίου μας κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τὴν εὐλογία Του στὸν προσωπικὸ σας ἀγῶνα, οἱ δὲ καρποὶ τῆς νηστείας, τῆς προσευχῆς, τῆς ἐλεημοσύνης, καὶ τῶν λατρευτικῶν εὐκαιριῶν, τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν, τῶν Προηγιασμένων Θείων Λειτουργιῶν, τῶν Μεγάλων Ἀποδείπνων καὶ τῶν Χαιρετισμῶν νὰ εἶναι πλούσιοι καὶ οὐσιαστικοί.

Μετ' εὐχῶν καὶ πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σημείωση: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία τῆς 25ης Φεβρουαρίου ἐ.ε., Κυριακῆς τῆς Ὁρθοδοξίας.