



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

Αριθμ. Πρωτ. 766

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12^η

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Πρὸς

Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

Τὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τὴν Κοίμησιν τῆς ὁποίας σήμερον τιμᾶ καὶ ἐορτάζει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει κεντρικὴ θέσιν στὴ θεία οἰκονομία, στὴν Ὁρθόδοξον θεολογίαν καὶ στὴν καθημερινὴ λατρεία. Ὅλη μας ἡ πίστις, ἡ δογματικὴ διδασκαλία, ἡ ὕμνολογία, ἡ σύνθεσις καὶ διάταξις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν πλέκεται γύρω ἀπὸ τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ χριστολογία, δηλαδὴ ἡ περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀλήθεια, ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὸν θεόπνευστον ὄρον «Θεοτόκος», πού οἱ ἁγίωτατοι καὶ σοφώτατοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας διετύπωσαν. Συνοδικές ἀποφάσεις, ὅπως αὐτὲς τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, θαύματα, ὅπως αὐτὸ τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας καὶ τοῦ Τόμου, καθημερινές παρεμβάσεις τῆς στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν, ἀπαντήσεις σὲ προσευχητικὰ αἰτήματα, φανερώσεις σὲ ἁγίους καὶ ἀπλοϊκοὺς ἀνθρώπους, καθιστοῦν τὴν Παναγίαν μας ἓνα πρόσωπον πολὺ μακρυνὸ γιὰ τὸ μεγαλεῖο του καὶ πολὺ κοντινὸ γιὰ τὴ συγγένειαν καὶ τὴν ἀμεσότητα τῆς παρουσίας του.

Ἡ Παναγία μητέρα τοῦ Κυρίου μας εἶναι ὅ,τι μεγαλύτερον ἔχει νὰ παρουσιάσει ὄχι μόνον ἡ ἀνθρώπινος φύσις ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη ἡ κτίσις. Εἶναι ἀνωτέρα ἀκόμη καὶ τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, «τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξότερα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ». Ἡ παρουσία τῆς στὸν κόσμον δὲν ἀποτελεῖ μόνον ἓνα λαμπρὸ παράδειγμα ἀγνότητος, καθαρότητος, ταπεινώσεως, μίαν μοναδικὴν ὄντως

σύνθεση καθολικότητος καὶ πληρότητος ἀρετῶν, ἓνα πρότυπο ἀγιότητος. Δὲν ἀποτελεῖ μόνον τὴν μέγιστη παρηγοριὰ γιὰ κάθε ἄνθρωπο, τὴν «ἀκαταίσχυντον προστασίαν», τὴν μοναδικὴ «ἐν κινδύνοις καὶ θλίψεσιν ἀεὶ μεσιτείαν» «πάντων τῶν εἰς αὐτὴν προστρεχόντων».

Ἡ Παναγία ἀποτελεῖ τὴν κλίμακα «δι' ἧς κατέβη ὁ Θεός» καὶ τὴν γέφυρα «τὴν μετὰγουσαν τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν». Ἡ Ἐκκλησία μας, στὸ πρόσωπό της, βλέπει αὐτὴν ποὺ διευκόλυνε τὸν Θεὸ στὴν ἐνανθρώπησή Του καὶ αὐτὴν ποὺ κατ' ἐξοχὴν συμπαρίσταται στὸν ἄνθρωπο στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴ θέωσή του. Περισσότερο ἀπὸ τὸ παράδειγμά της ὠφελοῦν οἱ πρεσβεῖες της· περισσότερο ἀπὸ τὶς ἀρετές της χρειαζόμαστε τὶς προσευχές της.

Τὶς μέρες αὐτὲς μὲ τὶς καθημερινὲς παρακλήσεις μας καταθέσαμε μὲ θέρμη, ἐλπίδα καὶ πίστη στὴν εἰκόνα της, τὶς θλίψεις, τὶς ἀνάγκες, τὰ αἰτήματα, τὸν πόνο τῆς καρδιάς μας. Ἡ προσευχή μας προσδοκᾷ τὴν ἀπάντησή της. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, καθὼς μας παρουσιάζει τὸ γεγονός τῆς ὑπερκόσμιας ἀναχώρησής της ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, τῆς, ὅπως τὴν ὀνομάζει, Κοίμησής της, μᾶς τὴν προσφέρει καὶ ὡς ὁδὸ σωτηρίας. Ἡ Παναγία μας εἶναι καὶ «ἡ μετὰ θάνατον ζῶσα», ποὺ σώζει πάντοτε, «ἀεὶ τὴν κληρονομίαν της», δηλαδὴ ὅλους ἐμᾶς ποὺ συναποτελοῦμε τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μεγάλης σημερινῆς ἑορτῆς, εὐχομαί σὲ ὅλους σας ἡ Παναγία μας νὰ εἶναι βοήθειά μας, τὰ αἰτήματά μας εἰσακουόμενη προσευχή της, οἱ ἄγνωστες σὲ μᾶς ἀνάγκες μας γνωστὲς σὲ Αὐτὴν ἀφορμὲς δεήσεων καὶ συμπαραστάσεως, ἡ Κοίμησή της ἀφύπνισή μας καὶ ἡ ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ παράστασή της «πρεσβεῖα θερμῆ» γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο μας.

Μὲ πολλὲς πατρικὲς ἐόρτιες εὐχές,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος