



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Άριθμ. Πρωτ. 231/7.3.2005

Κυριακή Ὁρθοδοξίας 2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9<sup>η</sup>

ΕΠΙ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πρὸς  
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ Πρῶτῃ τῶν Νηστειῶν, ἀποτελεῖ μιὰ πραγματικὴ γιορτὴ μέσα στοῦ πέλαγος τῆς Μεγάλῃς Τεσσαρακοστῆς. Μιὰ νησιδα χαρᾶς καὶ πανηγύρεως γιὰ τὴ δόξα τῆς Ἐκκλησίας μας. Σημαδεύει τὴ λήξη τῆς μακρᾶς περιόδου τῶν ἀγῶνων γιὰ τὶς ἅγιες εἰκόνες καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν στοῦ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελεῖται στοὺς ναοὺς μας ἡ περιφορὰ τῶν εἰκόνων, διαβάζεται τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ ἀπαγγέλλεται τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως.

Τέτοια μέρα, μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων, γιορτάζουμε τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία χωρεῖ καὶ ἀγκαλιάζει ὅλον τὸν κόσμον. Δοξάζουμε τὸν Πανάγαθο Θεὸ πού μᾶς ἀξιώνει νὰ γευόμαστε τὸν καρπὸ τῆς ἀλήθειας Του, νὰ κρατοῦμε τὸν θησαυρὸ τῆς Ὁρθόδοξης πίστεως μας. Καὶ ἐνῶ γιὰ πολλοὺς ἀπὸ μᾶς Ὁρθοδοξία σημαίνει τὴν ταυτότητα μὲ τὴν ὁποία γεννηθήκαμε, γιὰ πολλοὺς ἄλλους συνανθρώπους μας ἡ Ὁρθοδοξία ἀποτελεῖ δῶρο πού τοὺς δόθηκε στοῦ δρόμο τῆς ζωῆς τους καὶ γιὰ κάποιους ἄλλους προσημῶν καὶ ἐλπίδα.

Εἶναι μεγάλη πνευματικὴ παρηγοριὰ ὅτι στὶς μέρες μας σὲ ἀπόμακρες γεωγραφικὰ καὶ πολιτισμικὰ περιοχὲς τοῦ κόσμου, ἀπὸ τὰ βᾶθη τῆς Ἀφρικανικῆς Ἡπείρου μέχρι τὰ πέρατα τῆς Ἀσιατικῆς γῆς, ἀπὸ τὴν Κούβα μέχρι τὴν Ἰνδονησία καὶ τὴν Ταϊβάν, ἀπὸ τὴ Μαδαγασκάρη καὶ τὴν Ἰνδία μέχρι τὸ Κογκό, ἀνιδιοτελεῖς ἱεραπόστολοι σπέρνουν ἀκατάπαυστα τὸν σπόρο τῆς Ὁρθόδοξου πίστεως καὶ ἀνοίγουν διάπλατα τὶς πύλες τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ ἑκατομμύρια διψῶντων συνανθρώπων μας, ἄλλως πως ξένων πρὸς τὴν ἀλήθειά τοῦ Χριστοῦ.

Κάθε χρόνο τέτοια Κυριακὴ σὲ ὅλη τὴ χώρα μας ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μας τιμᾷ τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο. Προσφέρει σὲ ὅλους μας τὸ ὄραμα μιᾶς Ἐκκλησίας πού γεννᾷ παιδιὰ σὲ κόσμους ἄσχετους μὲ τὴν παράδοσή μας καὶ σὲ πολιτισμοὺς ξένους μὲ τὶς νοοτροπίες μας. Προσφέρει ὅμως καὶ τὴν εὐκαιρία ἢ ἀγωνιζόμενῃ νὰ ἐπιβιώσει Ὁρθοδοξία καὶ ἡ μαρτυρία τῆς νὰ βρεῖ κι ἐμᾶς συμπαραστάτες. Γι' αὐτὸ καὶ θὰ περιαχθεῖ δίσκος σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς μας τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου θὰ προσφερθεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἀπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἱεραποστολικῶν κλιμακίων.

Προτρέπουμε λοιπὸν ὅλους μὲ ἀγάπη, ἀπλόχερα νὰ συνεισφέρουμε σὲ αὐτὴν τὴν ἱεραποστολικὴ «λογία», νὰ ἐνισχύσουμε τὸν ἡρωϊκὸ ἀγῶνα τῶν ἱεραποστόλων μας καὶ νὰ

κοινωνήσουμε με τις ανάγκες τῶν ἀδελφῶν μας, βέβαιοι πῶς τὸ ἀνταπόδομα τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ θὰ ὑπερβαίνει κατὰ πολὺ τὸ μέγεθος τῆς προσφορᾶς μας .

Ο ΘΕΟΣ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙ!

Μὲ πολλὲς εὐχὲς καὶ τὴν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη,  
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

