



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ἄριθμ. Πρωτ. 230/7.3.2005

Κυριακή Τυροφάγου 2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8η

ΕΠΙ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Πρὸς

Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ εὐλογημένη περίοδος τοῦ Τριωδίου ἔχει ἤδη ἀρχίσει. Μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Μιᾶς περιόδου πενήντα περίπου ἡμερῶν ποὺ ἡ ἅγια μας Ἐκκλησία μᾶς καλλιεργεῖ στὴ μετάνοια, στὴν προσευχή, στὴν κατάνυξη καὶ στὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ. Οἱ Κυριακὲς τῶν Νηστειῶν καὶ οἱ θαυμάσιες ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν ἐναλλάσσονται μὲ τοὺς Κυριακάτικους Κατανυκτικούς Ἐσπερινούς καὶ τὶς βραδινὲς Προηγιασμένες. Ὁ ἀγώνας τῆς νηστείας, ἡ προτροπὴ γιὰ ἐλεημοσύνη, ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος δίνουν στὶς καρδιές μας τὴν εὐκαιρία νὰ ζήσουν τὸν συνδυασμὸ τῆς ἐσωτερικῆς πνευματικῆς ἐργασίας καὶ τῆς μετανοίας μὲ τὴν ἐμπειρία τῆς χαρᾶς, τοῦ ἐνθουσιασμοῦ καὶ τῆς προσδοκίας τῆς θεϊκῆς παραμυθίας.

Οἱ μέρες, ὅπως τὶς βιώνουμε αὐτὸν τὸν καιρὸ, εἶναι δύσκολες ὄχι μόνον γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας ἀλλὰ γιὰ ὅλους μας. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν κινδυνεύει οὔτε ἀπὸ τὶς συκοφαντίες τῶν ἐχθρῶν τῆς οὔτε ἀπὸ τὶς ἀμαρτίες καὶ τὶς ἐκτροπὲς τῶν τέκνων καὶ τῶν «ἐκπροσώπων» τῆς. Τὸ σκάφος τῆς κλυδωνίζεται ἀλλὰ δὲν βυθίζεται. Ἡ πορεία τῆς θὰ συνεχίζεται μέσα στὴν τρικυμία τῆς ἱστορίας γιὰ νὰ ὀδηγήσει τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ ἀσφαλῶς στὸ λιμάνι τῆς βασιλείας Του. Ἐκεῖνοι ποὺ πρέπει νὰ προσέξουμε εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ κινδυνεύουμε, μὲ τὴν πρόφαση τοῦ σκανδαλισμοῦ, νὰ μείνουμε ἔξω ἀπὸ τὸ καρᾶβι τῆς καὶ νὰ χάσουμε τὴν εὐλογία τοῦ Παραδείσου. Κινδυνεύουμε ἡ ζωὴ μας νὰ εἶναι μίαν μόνιμη ἀνηφόρα δίχως τὴ θέα τῆς ἀλήθειας· μίαν διαρκῆ ἀμφισβήτηση δίχως λίγο φῶς· μίαν ἀναζήτησι χωρίς πνευματικὴ αἴσθησι· μίαν συνεχῆ νηστεία δίχως τὴν χαρὰ τοῦ Πάσχα. Γι' αὐτὸ καὶ προτρέπουμε πατρικῶς καὶ μὲ πολλὴ ἀγάπη ὅλους: «ἀδελφοί, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε (Α' Κορ. ιστ' 13) ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μετὰ πάντων ὑμῶν· Ἀμήν (Ρωμ. ιε' 33)». Νὰ μείνουμε ὅλοι ἐδραιωμένοι στὴν εὐλογημένη πίστι μας, μὲ φρόνημα ἀκατάβλητο καὶ ἡρωϊκὸ καὶ μὲ συνέπειαν νὰ ξεκινήσουμε τὸν ἀγῶνα τῆς Τεσσαρακοστῆς. Εἶναι ἀνάγκη ὡς Ἐκκλησία καλλιεργήσουμε βιώματα χάριτος καὶ νὰ δώσουμε μαρτυρία ἀγιότητος.

Ἀνάμεσα σὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἄς ἀξιοποιήσουμε τὸ μεγάλο μυστήριον τῆς συμφιλίωσης μὲ τὸν Θεό, τὴν Ἱερὰ Ἐξομολόγησι. Ἄς ψάξουμε γιὰ κάποιον πνευματικὸ ποὺ νὰ ἐμπιστευόμαστε τὴν χάρι καὶ τὴν ἀγιότητά του καὶ ἄς καταθέσουμε τὰ βάρη τῶν ἀμαρτιῶν μας. Δόξα τῷ Θεῷ καὶ στὴν ἐπαρχία μας, ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ μας, ὑπάρχουν εὐλαβεῖς, ἐνάρετοι καὶ φωτισμένοι κληρικοί, ποὺ καὶ ἡ Ἐκκλησία τοὺς ἔχει ἐμπιστευθεῖ, ἱερεῖς ἱκανοὶ νὰ ἀναδεχθοῦν τὰ μυστικά τῆς ψυχῆς μας καὶ νὰ τὴν προσαγάγουν «θυσίαν δεκτὴν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ» (Φιλιπ. δ' 18), πατέρες οἱ

ὅποιοι «ἐτήρησαν τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσαντο τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου» (Ἀποκ. γ' 8).

Παράλληλα, ἄς φροντίσουμε μὲ χαρούμενη διάθεση νὰ διεξέλθουμε τὸν εὐλογημένο καὶ ἅγιον ἀγώνα τῆς νηστείας κρατῶντας στὸν νοῦ μας ὅτι «νηστεία ἀληθῆς εἶναι ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτριώσεις».

Τέλος, ἡ συχνὴ καὶ πρόθυμη συμμετοχὴ μας στὶς ὑπέροχες ἀκολουθίες τῶν ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιὰ τὴν ποθητὴ μας καρποφορία.

Εὐχομαι ὁ Θεὸς σὲ ὅλους νὰ χαρίζει μιὰ

ΚΑΛΗ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

PAGE

PAGE 2