



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 3/4.1.2005

Θεοφάνεια 2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7<sup>η</sup>

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Πρὸς

Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

Ἡ σημερινὴ γιορτὴ εἶναι ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες γιορτὲς τοῦ ἔτους. Τὸ θεολογικὸ τῆς περιεχόμενου ποὺ ἐπικεντρώνεται στὸ γεγονός τῆς ἄκρας συγκαταβάσεως τοῦ Κυρίου, ποὺ δέχεται ἐνήλικας πλέον νὰ περάσει ἀπὸ τὴν ταπείνωση τοῦ βαπτίσματος στὸν Ἰορδάνη καὶ νὰ προκαλέσει τὴν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι βαθύτατο.

Ὁ εὐσεβὴς Ὀρθόδοξος λαὸς ιδιαίτερα τιμᾷ αὐτὴν τὴν μέρα. Δὲν κατανοεῖ εὐκολὰ τὴ θεολογία τῆς, ἀλλὰ ζεῖ ἐντονα τὶς συνέπειές τῆς. Ὁ Ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων ποὺ τελοῦμε τέτοια μέρα, εἶναι ἁγιασμὸς καὶ εὐλογία ὅλης τῆς κτίσεως μέσα στὴν ὁποία ζοῦμε. Εὐλογοῦνται τὰ νερά, ὁ ἀέρας, ἡ γῆ, τὰ σπίτια μας· εὐλογεῖται καὶ ἁγιάζεται ὁλόκληρη ἡ ζωὴ μας. Τὸ νερὸ ποὺ σὲ λίγο θὰ πιοῦμε καὶ θὰ πάρουμε στὰ σπίτια μας ἀποτελεῖ τὴν μεγάλη εὐλογία τῆς σημερινῆς γιορτῆς καὶ ἡμέρας.

Ἡ φετινὴ ὅμως χρονιά μὲ τὰ συγκλονιστικὰ γεγονότα τοῦ τελευταίου δεκαήμερου γεμίζει μὲ ἀπορίες τὴν ψυχὴ μας καὶ στιγματίζει τὴν χαρὰ μας. Πῶς εἶναι δυνατὸν τὸ νερὸ ποὺ δίνει ζωὴ σὲ ὅλους μας νὰ γίνεται –μάλιστα τέτοιες μέρες- «ὕδατόστρωτος τάφος» γιὰ τόσους ἀθῶους συνανθρώπους μας; Πῶς εἶναι δυνατὸν ἐμεῖς σήμερα νὰ εὐλογοῦμε τὰ ὕδατα ὅλης τῆς κτίσεως καὶ δίπλα μας ἡ εὐλογία αὐτὴ ἀντὶ νὰ μεταφράζεται σὲ ζωὴ καὶ χαρὰ νὰ μεταμορφώνεται σὲ τραγικότητα, θάνατο, ἀβάσταχτο πόνο καὶ σκανδαλισμὸ;

Ὅντως μεγάλα καὶ ἴσως ἀναπάντητα μὲ τὴ λογικὴ τὰ ἐρωτήματα. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ὅμως νὰ πῶ ὅτι ἴσως ὁ Θεὸς νὰ μὴν θέλει ἀπὸ μᾶς τὴν ἐπαρση τῶν ἀπαντήσεων ὅσο τὴν ταπείνωση τῆς καρδιακῆς ἀνταποκρίσεως. Κι ἐμεῖς ἔχουμε τὴν εὐλογία στὴ χώρα μας νὰ ζοῦμε καὶ νὰ ἀπολαμβάνουμε ιδιαίτερα τὰ καλοκαίρια τὰ δροσερὰ νερά μας. Μόνον καλὰ ἔχουν προσφέρει στὸν τόπο καὶ τὴ ζωὴ μας.

Σήμερα ἡ συμπόνοια καὶ ἀγάπη μας ἔχει μεγαλύτερη βαρύτητα καὶ ἀξία ἀπὸ τὴ χαρὰ καὶ τὴν πανήγυρή μας. Γι' αὐτὸ καὶ εὐθυγραμμίζοντας τὰ βήματά μας στὴν ἐμπνευσμένη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας κάνω ἔκκληση στὰ εὐγενῆ αἰσθήματα ὅλων μας ἀνεξαιρέτως. Τέτοια μέρα, ἄς ἐγκαταλείψουμε γιὰ λίγα λεπτὰ τὸν ἑαυτὸ καὶ τὶς οἰκογένειές μας, ἄς

ἀφήσουμε στήν ἄκρη ἀκόμη καί τὸ πνευματικὸ νόημα τῶν ἡμερῶν, ἅς ξεχάσουμε γιὰ λίγο ἀκόμη καί τὸν Θεό καί ἅς ἀγκαλιάσουμε μὲ τὴν καρδιά μας τὸ δράμα τῶν μακρυνῶν συνανθρώπων μας· αὐτῶν ποὺ δὲν τοὺς γνωρίζουμε, αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἄλλες συνήθειες, ἄλλες παραδόσεις, ἄλλες ἀντιλήψεις ἀπὸ μᾶς καί ἅς πλησιάσουμε στοὺς «ἐν θαλάσῃ μακράν» ποὺ τόσο ὑποφέρουν. Ἡ προσφορὰ στὸν πάσχοντα ἄγνωστο εἶναι πιὸ ὑγιὴς ἀπὸ τὴν φροντίδα τῶν οἰκείων μας.

Σήμερα πιὸ εὐλογημένο ἀπὸ τὸ νὰ πάρουμε ἀγιασμό στὰ σπίτια μας εἶναι νὰ δώσουμε κάτι ἀπὸ τὴν καρδιά μας. Γι' αὐτὸ καί θὰ γίνεῖ μία παμμεσογειακὴ καὶ παλλαυρεωτικὴ προσπάθεια νὰ συγκεντρώσουμε ὡς Ἐκκλησία κάποια χρήματα καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὴν Νομαρχία μας νὰ συμπαρασταθοῦμε στοὺς δοκιμαζομένους συνανθρώπους μας. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὶς τελευταῖες ἡμέρες πολλὰ ἔχει ζητήσει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἀνάβετε τὸ κερί σας στὶς πολλὲς ἀκολουθίες, προσφέρατε στὸν ἕρανο τῆς ἀγάπης, ἀντιμετωπίσατε τὰ ηὔξημένα ἔξοδα τῶν ἡμερῶν. Ὅλα αὐτὰ ἔχουν τὴ θέση τους. Ἄν κάποιος δυσκολεύεται οἰκονομικὰ νὰ συνεισφέρει ἅς μὴν στενοχωρηθεῖ καθόλου. Αὐτὸς ἅς καταθέσει τὴν προσευχὴ τῆς ταπεινωμένης καὶ πονεμένης καρδιᾶς του. Γιὰ νὰ μὴν βρεθεῖ κανεὶς σὲ δύσκολη θέση δὲν θὰ περιαχθεῖ δίσκος. Ἀπλὰ ὅποιος μπορεῖ νὰ βοηθήσει, ἅς ρίξει αὐτὲς τὶς μέρες, μέχρι καὶ τὴν Κυριακὴ στὸ κυτίο τοῦ φιλοπτώχου ἀπὸ μόνος του.

Ἐμεῖς ὡς Ἱερὰ Μητρόπολις Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς θὰ καλύψουμε τὸ κενό. Τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἡ Μητρόπολή μας δέχθηκε μίᾶ ἑκτακτὴ ἐπιχορήγηση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Αὐτὴν τὴν βοήθεια, γιὰ τὴν ὁποία αἰσθανόμαστε εὐγνώμονες ἀπέναντι τῆς πολιτείας μας, θὰ τὴν μεταμορφώσουμε ἀπὸ οἰκονομικὸ προγραμματισμὸ σὲ κίνηση ἀγάπης.

Ἐπίσης μέχρι τὶς 12 Ἰανουαρίου οἱ ἐνορίες θὰ συγκεντρώνουν καινούργια κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας (ζυμαρικά, ζάχαρη, κουτιὰ γάλακτος, ρύζι, κονσέρβες (πλὴν κρέατος), φάρμακευτικὸ ὑλικὸ κ.λπ. τὰ ὁποῖα καὶ θὰ προωθηθοῦν στὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ νὰ μεταφερθοῦν μὲ φορτηγὸ πλοῖο στὶς πληγεῖσες περιοχές.

Θέλω νὰ πιστεύω πῶς στὸ φιλότιμο τῆς ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης μας ὁ Θεὸς θὰ ἀπαντήσει μὲ τὰ πολλαπλάσια.

Ἡ Ἁγία Τριάς νὰ διαφυλάττει ὅλους σας.

Μὲ ἐόρτιες εὐχὲς καὶ ἀγάπη,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς