



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 901

Σπάτα, τῆ 1ῆ Δεκεμβρίου 2004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2ῆ

ΘΕΜΑ: «Ἐρανος τῆς Ἀγάπης»

Πρὸς

Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων πλησιάζει. Γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιά ἐτοιμαζόμαστε νὰ γιορτάσουμε τὸ γεγονός τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως ποὺ συγκλόνησε τὴν ἱστορία καὶ συμφιλίωσε τὸν οὐρανὸ μὲ τὴ γῆ. Ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος «ἵνα τὸν Ἀδὰμ Θεὸν ἀπεργάσῃται», γιὰ νὰ δώσει τὴν εὐκαιρία τῆς θεώσεως στὸν κάθε ἄνθρωπο, τὴν δυνατότητα νὰ μπολιάσει τὴν ἀνθρώπινη ὑπαρξὴ καὶ ζωὴ του μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὴν σφραγίδα τοῦ Θεοῦ.

Παρὰ τὸν κοσμικὴς χαρακτήρα, ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων εἶναι κυρίως πνευματικὴ. Ἄλλὰ καὶ παρὰ τὴν πνευματικὴ τῆς ἔκφραση ἔχει καὶ πλούσιο κοινωνικὸ περιεχόμενο. Ὁ Θεὸς δὲν ἔρχεται ἀνάμεσά μας μόνον γιὰ νὰ μᾶς ἐνώσει μαζί Του, ἀλλὰ ἔρχεται καὶ γιὰ νὰ μᾶς συνδέσει μεταξύ μας. Αὐτὸ σημαίνει «ἐπὶ γῆς εἰρήνη καὶ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ τὰ Χριστούγεννα θεωροῦνται ὡς ἡ γιορτὴ τῆς ἀγάπης.

Στὶς καρδιὲς ὄλων μας κυριαρχεῖ ἓνα αἶσθημα προσδοκίας, ἐλπίδος καὶ χαρᾶς ποὺ συνήθως δυσκολευόμαστε νὰ προσδιορίσουμε. Ὅλοι λαχταροῦμε νὰ ζήσουμε τὴν εὐλογία τῶν ἡμερῶν. Κανείς δὲν θὰ θέλαμε νὰ στερηθεῖ τὴν ἀτμόσφαιρα αὐτῆς τῆς παγκόσμιας γιορτῆς.

Τις μέρες αὐτὲς ποὺ ἡ σκέψη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄλων μας εἶναι στραμμένη στὴ φάτνη τῆς Βηθλεέμ, ἡ καρδιά μας ἀντικρύζει πάνω στὸ πρόσωπο τοῦ Θείου Βρέφους τὰ πρόσωπα ὄλων τῶν ἀναξιοπαθόντων ἀδελφῶν μας ποὺ ἡ ἀσθένεια, ἡ μοναξιά, ἡ στέρηση, ἡ φτώχεια, ἡ ἀνέχεια, ἡ ἀδικία τοὺς κάνουν πιὸ πονεμένους αὐτὲς τὶς μέρες, ποὺ ἡ γιορτὴ γιὰ αὐτοὺς εἶναι μεγαλύτερος πόνος καὶ ἡ χαρὰ ὄλων μας ἐπώδυνη ὑπόμνηση τῆς δικῆς τους δυστυχίας.

Ἄλλὰ κι ἐμεῖς ἄραγε μποροῦμε νὰ ζήσουμε τὴν χαρὰ μόνον μας ὅταν δίπλα μας ἄλλοι τὴν στεροῦνται; Μποροῦμε νὰ ἀπολαμβάνουμε τὰ ἀγαθὰ μας ὅταν συνάνθρωποί μας ὑποφέρουν; Μποροῦμε νὰ πανηγυρίζουμε ὅταν ἀνάμεσά μας ὑπάρχουν ἀδελφοὶ ποὺ μοναδικὴ τους παρηγοριὰ καὶ ἐλπίδα εἶναι ἡ συμπάθειά μας; Λέγει ἓνα σοφὸ γνωμικὸ «Μοιρασμένη χαρὰ διπλὴ χαρὰ· μοιρασμένη λύπη μισὴ λύπη». Οἱ μέρες αὐτὲς ὑποχρεώνουν ὄλους μας νὰ ζήσουμε τὴν ἀγάπη ὄχι μόνον ὡς προσφορὰ ἀλλὰ κυρίως ὡς μοῖρασμα καὶ κοινωνία.

Γι' αὐτὸ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ἄς προθυμοποιηθοῦμε ὄλοι μας φέτος νὰ μὴν ἀφήσουμε κανέναν φτωχὸ τέτοιες μέρες δίχως τὴν γεύση τῆς γνήσιας χριστιανικῆς ἀγάπης μας. Πρὶν χαροῦμε τὰ Χριστούγεννα, ἄς χαροῦμε τὴν μεγάλη εὐλογία τῆς προσφορᾶς καὶ κοινωνίας. Ἄς μὴν διστάσουμε ἀπλόχερα, ὅσοι ἔχουμε, ἀπὸ τὸ δῶρο

αὐτῶν τῶν ἡμερῶν νὰ βγάλουμε ἓνα μικρὸ κομμάτι καὶ γιὰ τὸν πάσχοντα καὶ στερημένο ἀδελφὸ μας. Καθὼς θὰ βάζουμε τὸ χέρι στὸ πορτοφόλι μας, ἄς πονέσει λίγο ἢ καλὴ καρδιά μας. Ἄς αἰσθανθοῦμε τὴν προσφορὰ μας. Νὰ μὴν εἶναι τυπικὴ ἀλλὰ καρδιακὴ. Νὰ μὴν εἶναι σφιχτὴ ἀλλὰ πρόθυμη, διότι ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ τις ὀλόκαρδες προσφορὲς μας^ «ίλαρόν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός».

Στὰ ὄρια τῆς Μητροπόλεώς μας τις ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων θὰ βρισκόμαστε περισσότεροι ἀπὸ 500.000 ἄνθρωποι. Γιὰ φαντασθεῖτε μισὸ μόλις ΕΥΡΩ γιὰ τὸν καθένα! Πόσα χρήματα δὲ θὰ μαζευτοῦν! Ὅσοι θὰ συμμετάσχουμε στὸν ἔρανο ἄς συνεισφέρουμε καὶ κάτι παραπάνω γιὰ ὅσους δὲν μπορεῖ νὰ πλησιάσει ἡ Ἐκκλησία. Τὰ χρήματα αὐτὰ δὲν εἶναι πολλά. Εἶναι ὅμως ἱκανὰ νὰ δώσουν τροφὴ σὲ πεινασμένους, νὰ χαρίσουν σκεπάσματα σὲ ἀστέγους, νὰ προσφέρουν παρηγοριὰ σὲ ξεχασμένους, νὰ βγάλουν ἀπὸ τὴ φυλακὴ φυλακισμένους, νὰ δώσουν ἀφύπνιση σὲ ὅλους ἐμᾶς τοὺς χριστιανοὺς τοὺς ἐπαναπαυμένους.

Καθ' ὅλην τὴν προσεχῆ ἐδβομάδα, ἀπὸ σήμερα Κυριακὴ 12 Δεκεμβρίου μέχρι καὶ τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 19 Δεκεμβρίου τὰ συνεργεῖα τῶν ἐρατικῶν ἐπιτροπῶν τῶν ναῶν μας θὰ ὀργώσουν πραγματικὰ κάθε μεριὰ τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ θὰ ἐπισκεφθοῦν κάθε γωνιὰ τῆς καρδιάς καὶ τῶν εὐγενῶν αἰσθημάτων μας. Θὰ στηθοῦν ἔξω ἀπὸ ὅλους τοὺς ναοὺς, τὰ πολυκαταστήματα, τὰ super markets, τις καφετέριες, ὄχι γιὰ νὰ μαζέψουν χρήματα, ἀλλὰ γιὰ νὰ συλλέξουν τὸ ξεχείλισμα τῆς ἀγάπης ὅλων μας. Ἄς ἀνοίξουμε τις πόρτες καὶ τις καρδιές μας, ἄς συνεισφέρουμε ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ καλοῦ ἑαυτοῦ μας, ἄς ὑποδεχθοῦμε μὲ καλωσύνη τοὺς διακονητὲς τοῦ ἐράνου τῆς ἀγάπης μας, ἄς προσφέρουμε μὲ ἀρχοντιά τὴν δωρεὰ μας, ἄς ἔχουμε σὰν φετινὸ σύνθημά μας:

ΚΑΝΕΙΣ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ

ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.

Εὐχομαί σὲ ὅλους σας ΑΛΗΘΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

Ὁ Θεὸς πλούσια νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ σᾶς χαρίζει κάθε εὐλογία προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ.

Μετὰ ἐορτίων προσρήσεων, εὐχέτης πρὸς Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Ἀναγνωσθήτω τὴν 12ην Δεκεμβρίου ἀντί κηρύγματος

Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ