



Θέμα 22ο: Σάββατο 3 / Κυριακή 4 Απριλίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Θυμάστε παιδιά, που είχαμε μιλήσει άλλη φορά, για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή; Σήμερα φτάσαμε στη μέση αυτής της περιόδου. Η Κυριακή σήμερα, λέγεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και όπως θα είδατε, στην εκκλησία κάτι διαφορετικό από τις άλλες φορές συμβαίνει.

Λίγο πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, στο τέλος της Δοξολογίας, και ενώ οι ψάλτες ψάλλουν το "Άγιος ο Θεός..." βγαίνει από το Ιερό Βήμα ο ιερέας κρατώντας ψηλά δίσκο στολισμένο με άνθη, επάνω στα οποία βρίσκεται τοποθετημένος ο Τίμιος Σταυρός και τρία κεράκια αναμμένα. Κρατώντας το δίσκο αυτό διασχίζει τον ιερό ναό και έρχεται και στέκεται στο σολέα. Εκεί, υψώνει το δίσκο, κάνει με αυτόν το σχήμα του Σταυρού και λέει με δυνατή φωνή: "Σοφία, ορθοί". Στη συνέχεια ψάλλουμε το "Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου...", "Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν, Δέσποτα...".

Ο ιερέας, ενώ όλος ο λαός μαζί με τους ψάλτες ψάλλει, θυμιάζει τον Τίμιο Σταυρό και τον προσκυνά. Στη συνέχεια, προσέρχονται με ευλάβεια και με τάξη όλοι οι πιστοί, προσκυνούν, ασπάζονται το Σταυρό και παίρνουν από τον ιερέα και λουλούδια, "σταυρολούλουδα", βιολέτες ή δεντρολίβανο.

Αυτό γίνεται παιδιά γιατί ο Σταυρός του Χριστού είναι σύμβολο για εμάς τους χριστιανούς. Τον βλέπουμε και παίρνουμε δύναμη!

Κι εμείς, παρόλο που είμαστε μικροί, να μην παραλείπουμε ποτέ παιδιά να φοράμε τον σταυρό στον λαιμό μας. Δεν χρειάζεται να είναι ο βαπτιστικός μας σταυρός. Ας είναι και ένας μικρός ξύλινος. Μας προστατεύει!

Όποια στιγμή κι αν τύχει να φοβηθούμε, αν είμαστε κάπου μόνοι μας, ή αν έχει γύρω μας σκοτάδι ή αν δούμε ένα κακό όνειρο... αμέσως να κάνουμε τον Σταυρό μας και μια μικρή προσευχή και θα νιώσουμε καλύτερα.

Ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί τον σταυρό μας σωστά!

Πρώτα ενώνουμε τα τρία δάκτυλα του δεξιού χεριού μας και τα άλλα δυο τα έχουμε κλειστα. Φέρνουμε το χέρι στο μέτωπό μας, μετά στην κοιλιά μας, έπειτα στον δεξί ώμο και τέλος στον αριστερο. Και βέβαια δεν τον κάνουμε γρήγορα και άτσαλα, αλλά αργά και σωστά!

Ο Σταυρός παιδιά, είναι η δύναμή μας!