



ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ

(Διασκευή από το Συναθλούντες)

Εισαγωγή

Στις 25 Μαρτίου γιορτάζουμε δύο μεγάλες γιορτές:

- την μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821 που είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωσή μας από την Τουρκική σκλαβιά και
- τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή την εκπληκτική είδηση ότι επρόκειτο η Παναγία να φέρει στον κόσμο τον Χριστό για να απελευθερώσει όλους τους ανθρώπους από την σκλαβιά της αμαρτίας.

Οι πρόγονοί μας ως πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν θα μπορούσαν παρά να θέσουν υπό τη σκέπη της Εκκλησίας τον μεγάλο Αγώνα για την ελευθερία.

Σήμερα θα δούμε ένα μεγάλο θαύμα της Παναγίας μας στη διάρκεια της Επανάστασης. Μία μεγαλειώδη νίκη την οποία χάρισε στους Έλληνες ανήμερα στη γιορτή της!

Διήγηση

Στα τέλη Μαρτίου του 1826 οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι που πολιορκούν το Μεσολόγγι έχουν καταλάβει σχεδόν όλα τα νησιά της λιμνοθάλασσας.

Ο Κιουταχής αποφασίζει να επιτεθεί στο τελευταίο νησάκι που έχουν ακόμη οι Έλληνες, την Κλείσοβα, όπου βρίσκονται μόλις 120 Έλληνες πολεμιστές με αρχηγό τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο! Από το βράδυ της 24ης Μαρτίου ο Κιουταχής, ο αρχιστράτηγος των Τούρκων, συγκεντρώνει αθόρυβα 2.000 πολεμιστές και στις 25 Μαρτίου, ανήμερα της γιορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, από νωρίς το πρωί τους στέλνει με βάρκες και κανόνια εναντίον του νησιού. Ταυτόχρονα τα κανονιοστάσια της ξηράς βομβαρδίζουν το Μεσολόγγι, ώστε οι Έλληνες να μην αντιληφθούν την επίθεση στην Κλείσοβα.

Ο στρατηγός Κίτσος Τζαβέλλας καταλαβαίνει το σχέδιο και μαζί με ελάχιστους συντρόφους του φεύγουν από το Μεσολόγγι και τρέχουν να βοηθήσουν στην Κλείσοβα. Οι

σφαίρες των Τούρκων σφυρίζουν δίπλα στα αυτιά τους, μα οι ατρόμητοι σύντροφοι του Τζαβέλα ακολουθούν χωρίς δεύτερη σκέψη τον αρχηγό τους και φτάνουν στο νησί.

Οι υπερασπιστές της Κλείσοβας οχυρώνονται όπως μπορούν στο εκκλησάκι του νησιού και στο μικρό πρόχωμα που βρίσκεται μπροστά. Οι Έλληνες πολεμιστές είναι μόλις 131(!) με 2000 εχθρούς να τους επιτίθενται από όλες τις μεριές. Έχουν πολλές μέρες που δεν έχουν φάει τίποτα, είναι σκελετωμένοι από την πείνα και τη δίψα και ταλαιπωρημένοι από τις αρρώστιες, ενώ τα όπλα και τα πυρομαχικά τους είναι ελάχιστα. Έχουν όμως όλοι μαζί μία ψυχή αδούλωτη!

Η φοβερή μάχη αρχίζει. Αναρίθμητες βόμβες από τα Τουρκικά πλοία χτυπούν το νησί. Σχεδόν ταυτόχρονα εκατοντάδες Τούρκοι στρατιώτες κυκλώνουν την Κλείσοβα. Οι βάρκες τους φθάνουν στο νησί. Οι Έλληνες ετοιμάζονται και αρχίζουν να πυροβολούν. Άλλοι κρύβονται πίσω από το μικρό πρόχωμα και άλλοι έχουν μαζευτεί στη στέγη της Εκκλησίας της Άγιας Τριάδας.

Ξαφνικά μία σφαίρα τουρκική πετυχαίνει το σπαθί του Τζαβέλα και το σπάζει στη μέση! Τα παλικάρια τον ικετεύουν να προφυλαχθεί. Ο στρατηγός γυρνά και μπαίνει στο εκκλησάκι. Ασπάζεται τις εικόνες και αρχίζει με θέρμη να προσεύχεται. Παίρνει το σπαθί του και το αποθέτει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Κοιτά την εικόνα της Θεομήτορος και αποζητά να πάρει ελπίδα για την άνιση μάχη που γίνεται. «Παναγία μου...» λέει παρακλητικά και δείχνει το σπαθί, «σήμερα που σε γιορτάζουμε, σου αφιερώνω τούτο. Βοήθα τα παλικάρια να νικήσουμε τον εχθρό...». Τρεις φορές επαναλαμβάνει την προσευχή αυτή παρακαλώντας με κλάματα την Παναγία να βοηθήσει τους Έλληνες... Όρα αρκετή μένει προσευχόμενος στο ναό· μπαίνει τότε ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος και τον καλεί να βγει να βοηθήσει στη μάχη. Ο τρομερός Τζαβέλας σηκώνεται και βγαίνει πάλι από το ναό με τη ματιά αλύγιστη και το ηθικό αναπτερωμένο.

Στο μεταξύ πολλοί από τους επιτιθέμενους σκοτώνονται από τα ελληνικά πυρά. Η λυσσασμένη επίθεση του Κιουταχί όμως συνεχίζεται. Οι εχθροί πατούν πια το νησί και ορμούν προς το μικρό και ανίσχυρο πρόχωμα των Ελλήνων. Αλλά εκεί θα συναντήσουν από τους ταλαιπωρημένους Έλληνες τεράστια αντίσταση. Οι Έλληνες διώχνουν τους εχθρούς προς τις βάρκες ξανά και ξανά!

Ο Κιουταχί δεν το βάζει κάτω. Δίνει ξανά εντολή για επίθεση. Έξι (!) εφόδους επιχειρούν οι Τουρκικές δυνάμεις και οι υπερασπιστές της Κλείσοβας όλες τις αποκρούουν. Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες Τούρκοι έχουν πέσει στο έδαφος. Ο Κιουταχί τραυματίζεται και οι Τούρκοι τρέπονται σέ φυγή!

Από την πόλη παρακολουθούν ανάστατοι την αντίσταση του νησιού. Στην Κλείσοβα, ένα μικρό παιδί αρπάζει μία βάρκα και τρέχει στο Μεσολόγγι να ζητήσει βοήθεια. Ο γενναίος χιλιάρχος Δροσίνης με ακόμα 2 παλικάρια πηδούν στη βάρκα και φέρνουν νερό και πυρομαχικά στην Κλείσοβα ενώ από παντού τους πυροβολούν οι εχθροί. Λίγα μέτρα πριν πατήσουν στο νησί, το παιδί και ένας από τους πολεμιστές σκοτώνονται. Ήδη περισσότεροι από 40 υπερασπιστές του νησιού έχουν τραυματιστεί ή σκοτωθεί!

...Μα τι είναι αυτός ο στρατός που πάλι κυκλώνει την Κλείσοβα; 3.000 Αιγύπτιοι του Ιμπραήμ με επικεφαλής τον Χουσεΐν Μπέη έρχονται για να επιτεθούν στους Έλληνες. Ο Τζαβέλας δίνει εντολή να μην πυροβολήσει κανείς! Οι Αιγύπτιοι πατούν στη νησίδα και φθάνουν στο οχυρώματα. Ο Τζαβέλας διατάζει: «Πυρ!». Ακολουθεί χάος. Οι Αιγύπτιοι υποχωρούν και επιτίθενται ξανά και ξανά. 5 επιθέσεις επιχειρούν και όλες τις φορές χάνουν από τους σκελετωμένους Μεσολογγίτες!

Λίγο πριν νυχτώσει, οι Αιγύπτιοι ετοιμάζονται για την τελική έφοδο. Όλοι οι Έλληνες πια ανεβαίνουν στην σκεπή της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος! Οι Αιγύπτιοι επιτίθενται αλλά οι Έλληνες τους αποδεκατίζουν ταμπουρωμένοι πάνω στην οροφή. Κάποιος από τους πολεμιστές ξεχωρίζει τον αρχηγό των Αιγυπτίων και τον σημαδεύει προσεκτικά. Ο Χουσεΐν Μπέης σωριάζεται νεκρός. Οι Αιγύπτιοι πανικόβλητοι τρέχουν προς τις βάρκες και οι Έλληνες κατεβαίνουν από την οροφή της εκκλησίας και τους κυνηγούν. Μέσα στη λιμνοθάλασσα ήδη έχουν μπει βάρκες με Έλληνες πολεμιστές που επιτίθενται κι αυτοί στους Αιγυπτίους!

Το σκοτάδι πέφτει και γλιτώνει τους Αιγυπτίους από χειρότερο κακό. Πάνω από 1.500 νεκροί και τραυματίες εχθροί έχουν γεμίσει τα νερά της λιμνοθάλασσας. Το πρωί της 26ης Μαρτίου πολλοί πολεμιστές τρέχουν στην Κλείσοβα από το Μεσολόγγι για να αγκαλιάσουν τους ηρωικούς υπερασπιστές του νησιού. Και το μεσημέρι πηγαίνουν όλοι οι οπλαρχηγοί να συγχαρούν τον στρατηγό Τζαβέλα. Μα εκείνος τους κοιτά και με ταπείνωση τους απαντά:

«Δεν ήταν δυνατόν, ούτε ήλπιζα να γλιτώσουμε, παρά η Παναγία μας βοήθησε, την οποία τρεις φορές παρακάλεσα με κλάματα να μας σώσει»!

Επεξεργασία

Δεν νομίζω ότι θα έχετε ακούσει ποτέ ξανά για μία τέτοια μάχη! Να νικήσουν τόσο λίγοι υπερασπιστές μίας μικρής νησίδας, τόσο πολλούς εχθρούς! Θυμάται κανείς να μας πει πόσοι ήταν οι Μεσολογγίτες και πόσοι οι εχθροί; [...]

131 πολεμιστές αντιμετώπισαν νικηφόρα 12 επιθέσεις 5.000 εχθρών μέσα σέ 13 ώρες! Χωρίς να ξεχνάμε φυσικά, ότι οι υπερασπιστές της Κλείσοβας ήταν πολλές μέρες νηστικοί, κάποιιοι ήταν άρρωστοι... και στη μέση της μάχης είχαν ήδη τραυματιστεί ή σκοτωθεί περίπου 40 πολεμιστές.

1. Ποιος ήταν ο στρατηγός που οδήγησε τους Έλληνες σε αυτή την εκπληκτική νίκη;

Ο Κίτσος Τζαβέλας! Είχε βέβαια άξιους οπλαρχηγούς και στρατιώτες μαζί του. Έγραψαν την ιστορία της ενδοξότερης μάχης της Επανάστασης χάρη στον ηρωισμό τους, το κουράγιο τους.

2. Υπήρχε όμως και ένας στρατηγός πάνω από όλους αυτούς. Ποιος;

Η Παναγία μας! Η Υπέρμαχος στρατηγός! Γι' αυτό και ο Τζαβέλας, ο οποίος κατέφυγε στην προσευχή προς Εκείνην, σε Αυτήν απέδωσε τη νίκη!

Είναι ολοφάνερο ότι η Παναγία μας βοήθησε τους Έλληνες όχι μόνο στη μάχη της Κλείσοβας αλλά σε όλο τον απελευθερωτικό Αγώνα του 1821.

Και όπως γνωρίζουμε καλά από την ιστορία της πατρίδας μας, η Παναγία είναι η Υπέρμαχος Στρατηγός του Έθνους μας που σκεπάζει και προστατεύει την Ελλάδα!

Πόση ευγνωμοσύνη οφείλουμε στην Παναγία Μητέρα μας!

Πώς όμως μπορούμε να την ευχαριστήσουμε για τις τόσες ευεργεσίες της;

- Να εκκλησιαζόμαστε σε όλες τις γιορτές Της! Και ειδικά στις Εθνικές μας γιορτές...
- Να πηγαίνουμε στους Χαιρετισμούς, στις Παρακλήσεις, δηλαδή στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας που ψάλλουμε προς τιμήν της.
- Να μάθουμε να ψάλλουμε τα τροπάρια της Εκκλησίας που Την υμνούν: «Τῆ Ὑπερμάχῳ», «Ἄξιόν ἐστι», «Τὴν ωραιότητα της παρθενίας σου»... Και ψαλμοτράγουδα μπορούμε να μάθουμε για την Παναγία μας, όπως τον ύμνο «Αγνή Παρθένε» που έγραψε γι' αυτήν ο Άγιος Νεκτάριος!
- Να έχουμε την εικόνα Της στο δωμάτιό μας.
- Να καταφεύγουμε σε Αυτήν σε κάθε δυσκολία είτε προσωπική είτε εθνική!

Σύνθημα: Η Παναγία μας είναι η Υπέρμαχος Στρατηγός των Ελλήνων!