



Μέλλουσα κρίση

Να αγρυπνούμε πνευματικά και να στολίζουμε την ψυχή μας με έργα αγάπης και αρετής. Να αγωνιζόμαστε για να ζούμε όπως θέλει ο Θεός, μακριά από την αμαρτία και το κακό. Και αν νιώσουμε τη συνείδησή μας να μας ελέγχει, ας τρέξουμε στο Μυστήριο της Μετάνοιας και της Εξομολόγησης. Μόνο αν μισήσουμε και αποστραφούμε τα έργα της αμαρτίας θα αποφύγουμε την Κόλαση.

Και τότε θα αξιωθούμε να ακούσουμε την γλυκύτατη φωνή του Χριστού μας:

«δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρὸς μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. κε' 34).



Μέλλουσα κρίση

Να αγρυπνούμε πνευματικά και να στολίζουμε την ψυχή μας με έργα αγάπης και αρετής. Να αγωνιζόμαστε για να ζούμε όπως θέλει ο Θεός, μακριά από την αμαρτία και το κακό. Και αν νιώσουμε τη συνείδησή μας να μας ελέγχει, ας τρέξουμε στο Μυστήριο της Μετάνοιας και της Εξομολόγησης. Μόνο αν μισήσουμε και αποστραφούμε τα έργα της αμαρτίας θα αποφύγουμε την Κόλαση.

Και τότε θα αξιωθούμε να ακούσουμε την γλυκύτατη φωνή του Χριστού μας:

«δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρὸς μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. κε' 34).



Μέλλουσα κρίση

Να αγρυπνούμε πνευματικά και να στολίζουμε την ψυχή μας με έργα αγάπης και αρετής. Να αγωνιζόμαστε για να ζούμε όπως θέλει ο Θεός, μακριά από την αμαρτία και το κακό. Και αν νιώσουμε τη συνείδησή μας να μας ελέγχει, ας τρέξουμε στο Μυστήριο της Μετάνοιας και της Εξομολόγησης. Μόνο αν μισήσουμε και αποστραφούμε τα έργα της αμαρτίας θα αποφύγουμε την Κόλαση.

Και τότε θα αξιωθούμε να ακούσουμε την γλυκύτατη φωνή του Χριστού μας:

«δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρὸς μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. κε' 34).



Μέλλουσα κρίση

Να αγρυπνούμε πνευματικά και να στολίζουμε την ψυχή μας με έργα αγάπης και αρετής. Να αγωνιζόμαστε για να ζούμε όπως θέλει ο Θεός, μακριά από την αμαρτία και το κακό. Και αν νιώσουμε τη συνείδησή μας να μας ελέγχει, ας τρέξουμε στο Μυστήριο της Μετάνοιας και της Εξομολόγησης. Μόνο αν μισήσουμε και αποστραφούμε τα έργα της αμαρτίας θα αποφύγουμε την Κόλαση.

Και τότε θα αξιωθούμε να ακούσουμε την γλυκύτατη φωνή του Χριστού μας:

«δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρὸς μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. κε' 34).