



Θέμα 16ο: Σάββατο 18 / Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΠΡΟΒΑΤΟ

(Βοήθημα: Συντροφιά με τον Χριστό)

-Ποιο ζώο σας αρέσει πιο πολύ; (...) Ένα άλλο ωραίο ζώο είναι το προβατάκι.

-Έχετε δει προβατάκια; Πώς είναι; (...) Θυμάστε πώς κάνει, τι φωνούλα έχει το προβατάκι; (...)

-Μερικά ζώα όμως χρειάζονται κάποιον να τα προσέχει, να τα ταΐζει, να τα βγάζει βόλτα κτλ. Ξέρετε ποιος προσέχει τα πρόβατα;

Ο βοσκός. Αυτός φροντίζει να τα οδηγήσει σε ένα βουνό, μια πλαγιά με ωραίο χορτάρι για να φάνε και σε κάποια πηγούλα ή ποταμάκι για να πιούνε νερό. Τα προστατεύει από τους λύκους ή άλλα άγρια ζώα και τη νύχτα τα βάζει στο μαντρί για να είναι προστατευμένα.

Θα σας πω τώρα μια ωραία ιστορία για προβατάκια που την είπε ο ίδιος ο Χριστός:

Μιά φορά, λοιπόν, ήταν ένας βοσκός που είχε πολλά πρόβατα: Όλα μαζί ήταν εκατό! Μια μέρα πήγε τα προβατάκια του στο βουνό για να βοσκήσουν χορταράκι. Όταν όμως άρχισε να βραδιάζει, έπρεπε να τα μαζέψει για να τα βάλει στο μαντρί. Άρχισε να τα μετράει ένα ένα: "Ένα, δύο, τρία..." και μέτραγε, μέτραγε, γιατί είχε πολλά όπως είπαμε. Έφτασε, λοιπόν, στο "ενενήντα επτά, ενενήντα όκτώ, ενενήντα εννέα...". Και τότε κατάλαβε ότι του έλειπε ένα πρόβατο... Φαίνεται πως κάποιο από τα προβατάκια ήταν άτακτο κι έφυγε μακριά από τον βοσκό και από το υπόλοιπο κοπάδι και χάθηκε...

- Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνει τώρα ο βοσκός; Να πάει να το βρει ή να το αφήσει να χαθεί αφού είναι άτακτο και να προσέξει μόνο τα υπόλοιπα 99 πρόβατα;

Ο βοσκός παιδιά, άφησε τα υπόλοιπα ενενήντα εννέα πρόβατα στο μαντρί και έτρεξε για να βρει το εκατοστό του άτακτο πρόβατο. Κι αφού έψαξε, έψαξε, έψαξε, το βρήκε επιτέλους! Όλο χαρά το αγκάλιασε, το έβαλε στους ώμους του και το κουβάλησε μέχρι το σπίτι του, όπου ήταν και τα άλλα πρόβατα. Τότε από τη μεγάλη του χαρά κάλεσε τους φίλους του και τους γείτονές του και είπε: "Ελάτε να γιορτάσετε και να χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα το χαμένο μου πρόβατο!"

Ξέρετε παιδιά, ο Χριστός ήθελε να μας πει κάτι πολύ σπουδαίο με αυτήν την ιστορία: Ήθελε να πει ότι όπως ο βοσκός αγαπάει τα πρόβατά του, έτσι και ο Θεός αγαπάει και φροντίζει εμάς τους ανθρώπους, ακόμα και τους πιο "άτακτους", αυτούς που δεν Τον ακούνε πάντα και φεύγουν από κοντά Του. Όλους μας νοιάζεται και μας βοηθάει.