



ΝΑ ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΑΤΕ

(Συντροφιά με τον Χριστό, Κυριακής Τριανταφυλλίδου)

- Πολλές φορές παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε άγχος, αγωνία δηλαδή για διάφορα πράγματα στη ζωή. Σκεφτόμαστε για παράδειγμα: "πώς θα είναι στο σχολείο;", "θα βρω καινούριους φίλους;", ή όταν είμαστε άρρωστοι "πότε θα γίνω καλά;" κτλ. Κι όλα αυτά μπορεί να μας κάνουν να γινόμαστε γκρινιάρηδες, σκεπτικοί, λυπημένοι...

Ο Χριστός μας όμως παιδιά μας λέει να μην έχουμε αγωνία για τίποτα. Γιατί άραγε το λέει αυτό; (...)

Διότι θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Θέλει να μας μάθει πως Αυτός φροντίζει για εμάς και μας βοηθάει κάθε στιγμή. Ένας όμορφος ύμνος που λέμε στην Εκκλησία, λέει ότι όταν ζητάμε και εμπιστευόμαστε τον Θεό, τον Κύριό μας, δεν μας λείπει τίποτα. Ελάτε να τον ψάλλουμε όλοι μαζί, θα το έχετε ακούσει:

Πλούσιοι έπτωχευσαν και έπεινασαν οι δέ έκζητοῦντες τόν Κύριον, οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ.

Μάλιστα, ο Χριστός μας, μας είπε και μερικά όμορφα παραδείγματα για να θυμόμαστε:

"Γι' αυτό, λοιπόν, σας λέω: Μη μεριμνάτε και στενοχωριέστε για τη ζωή σας, για το τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε... Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν σπόρους, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν φαγητά και σπόρους σε αποθήκες, κι όμως ο ουράνιος Πατέρας σας τα φροντίζει και τα ταΐζει. Εσείς που είσατε τα παιδιά Του, δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά;... Και γιατί έχετε τόσο άγχος για το ντύσιμό σας; Ας σας διδάξουν τα λουλούδια του αγρού πώς φυτρώνουν: δεν κουράζονται, ούτε φτιάχνουν ρούχα. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο βασιλιάς Σολομών, ο πιο πλούσιος βασιλιάς, σ' όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά." "Αλλά και ποιός από εσάς, αν ζητήσει το παιδί του ψωμί θα του δώσει πέτρα, ή αν του ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι;"

Ο Χριστός μας παιδιά, μας είπε αυτά τα λόγια για να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας νοιάζεται και μας φροντίζει, όπως οι γονείς φροντίζουν τα παιδιά τους και ακόμα περισσότερο.