

Ένα βοσκόπουλο ο εκλεκτός του Θεού



Ο Θεός είχε το σχέδιό Του για τον Δαβίδ. Επάνω στο γερό θεμέλιο της ταπείνωσης έπρεπε να στηρίξει το βασιλικό του αξίωμα. Έγινε αυτός, το παραγνωρισμένο παιδί του δάσους, μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Π. Διαθήκης. Πολεμιστής, στρατηγός από τους λίγους της ιστορίας, βασιλιάς πανένδοξος, προφήτης ξακουστός, πρόγονος του Χριστού, ο εμπνευσμένος ποιητής, ο αθάνατος μουσικός. Κανένας ποιητής απ' όσους είδαν οι αιώνες δεν αγγίζει τον Δαβίδ.

Έτσι συμβαίνει πάντα. Η αληθινή δόξα αρχίζει από την ταπείνωση. Στην ταπείνωση θεμελιώνεται. Ο Κύριός μας το έχει πει καθαρά: «ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται» (Λουκ. ιδ' 11).

Ο Θεός δοξάζει τους ταπεινούς.

Δοξαστικό

Δοξάζω Σε, Θεέ, των πάντων πλαστοργέ,
με την καρδιά Σ' ευχαριστώ, με τη ζωή Σε υμνώ.

Όλα για Σε μιλούν, τα πάντα προσκυνούν,
η φύση γύρω, τα βουνά, η θάλασσα η πλατιά.

Δοξάζω Σε, Θεέ, των πάντων πλαστοργέ,
τα δέντρα, τ' άστρα, ο ουρανός κι εγώ ο ταπεινός.

...ας παίξουμε...

Τέσσερα παιδιά παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα την 1^η ώρα στο σχολείο και έχουν από ένα αριθμημένο συρτάρι στην κατοχή τους. Μπορείτε από τις πληροφορίες που δίνονται να βρείτε ποιος μαθητής παρακολουθεί ποιο μάθημα και τι νούμερο συρτάρι κατέχει; Ο πίνακας θα σας βοηθήσει.

	Γυμναστική	Μαθηματικά	Φυσική	Ελληνικά	31	14	15	33
Άγγελος								
Ξένια								
Μαρία								
Σταύρος								
31								
14								
15								
33								

- Η Μαρία δεν έχει Ελληνικά.
- Το αγόρι που έχει Γυμναστική, έχει συρτάρι με μονό αριθμό.
- Το παιδί με το συρτάρι 31 έχει Μαθηματικά.
- Ο Άγγελος και το κορίτσι που έχει Ελληνικά έχουν διπλανά συρτάρια.
- Το αγόρι που έχει φυσική έχει το συρτάρι 33.
- Η Ξένια, το παιδί με το συρτάρι 31 και ο Σταύρος δεν έχουν Γυμναστική.