



Θέμα 15ο: Σάββατο 13 /Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

Η ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

(Συντροφιά με τον Χριστό, Κυριακής Τριανταφυλλίδου)

- Έχετε δει ποτέ στρατιώτη; Ξέρετε τι φορούσανε τα παλιά χρόνια οι στρατιώτες όταν πολεμούσανε;

- Φορούσανε:

- θώρακα: για να προστατεύονται από τα βέλη
- περικεφαλαία: για να προστατεύουν το κεφάλι τους από χτυπήματα
- ασπίδα: για να αποκρούουν το σπαθί ή τα βέλη του εχθρού
- σπαθί: για να επιτίθενται στον εχθρό

- Εσείς θα θέλατε να έχετε μια τέτοια πανοπλία;

- Στην Καινή Διαθήκη παιδιά, διαβάζουμε ότι εμείς οι Χριστιανοί, εμείς δηλαδή που πιστεύουμε στον Χριστό, πρέπει να έχουμε και να φοράμε πάντα την πανοπλία μας, μια πολύ ειδική πανοπλία, γιατί έχουμε έναν πολύ μεγάλο και κακό εχθρό, τον διάβολο. Αυτός είναι ένας κακός άγγελος που όλο προσπαθεί να μας απομακρύνει από τον Χριστό και να κάνουμε πράγματα άσχημα, πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε, δηλαδή αμαρτίες.

- Μπορείτε να μου πείτε κάποια αμαρτία, κάτι δηλαδή που αν το κάνω θα με απομακρύνει από τον Χριστό, θα φύγω από κοντά Του; (...)

- Όταν ζηλεύω, όταν κοροϊδεύω κάποιον, όταν του παίρνω κάτι ενώ δεν είναι δικό μου, όταν θυμώνω...

Όμως παιδιά, όταν φοράμε την ειδική πανοπλία του Χριστού μπορούμε να πολεμήσουμε τον διάβολο και να μην πάθουμε τίποτα από τα πονηρά και κακά βέλη του. Να λοιπόν η πανοπλία μας:

- Φοράμε τον θώρακα της δικαιοσύνης για να μην μας πληγώνουν τα βέλη της αδικίας και της κακίας.
- Φοράμε την περικεφαλαία της σωτηρίας γιατί είμαστε παιδιά του Θεού και μας προστατεύει η αγάπη Του.
- Κρατάμε την ασπίδα της πίστης, γιατί πιστεύουμε στον Χριστό.
- Κρατάμε το σπαθί του Πνεύματος και του Λόγου του Θεού και κόβουμε από τη ζωή μας κάθε κακό. Διώχνουμε κάθε αμαρτία.

Να θυμόμαστε λοιπόν παιδιά να φοράμε την πανοπλία του Χριστού κάθε μέρα κι έτσι μπορούμε να νικάμε το κακό με το καλό.