

### Αγαπή τη φύση

Η φύση είναι το σπίτι - παλάτι μας στη γη! Παράδεισο την έφτιαξε ο Θεός - Πατέρας. Μέσα σ' αυτόν τον παράδεισο, τον γεμάτο από φυτά, ζώα, νερά, φως και μυριάδες άνθη, έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο για να ζήσει. Αυτή η γη είναι το σπίτι του ανθρώπου. Αν χαθεί ή καταστραφεί από την απληστία και την παράνομη εκμετάλλευση, θα χαθούμε κι εμείς μαζί.

Ας αγαπήσουμε λοιπόν τον Δημιουργό Θεό κι ας μετανοήσουμε. Άλλωστε όλη η κτίση χαίρεται στη μετάνοια του ανθρώπου. Όπως γράφει ο απόστολος Παύλος, κι αυτή ακόμη η άψυχη κτίση περιμένει με δυνατό πόθο τον εξαγιασμό και τη δόξα του ανθρώπου (βλ. Ρωμ. η' 19). Αυτό ζητάει όλη η φύση από εμάς, να φέρουμε τον Χριστό επί της γης. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή τότε θα μας προσφέρει τα πάντα υπηρετώντας με χαρά την πηγή της ζωής, το φως του Χριστού που λάμπει μέσα μας και γύρω μας. Τότε το περιβάλλον μας θα γίνει ένας αληθινός παράδεισος!

### Αγαπή τη φύση

Η φύση είναι το σπίτι - παλάτι μας στη γη! Παράδεισο την έφτιαξε ο Θεός - Πατέρας. Μέσα σ' αυτόν τον παράδεισο, τον γεμάτο από φυτά, ζώα, νερά, φως και μυριάδες άνθη, έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο για να ζήσει. Αυτή η γη είναι το σπίτι του ανθρώπου. Αν χαθεί ή καταστραφεί από την απληστία και την παράνομη εκμετάλλευση, θα χαθούμε κι εμείς μαζί.

Ας αγαπήσουμε λοιπόν τον Δημιουργό Θεό κι ας μετανοήσουμε. Άλλωστε όλη η κτίση χαίρεται στη μετάνοια του ανθρώπου. Όπως γράφει ο απόστολος Παύλος, κι αυτή ακόμη η άψυχη κτίση περιμένει με δυνατό πόθο τον εξαγιασμό και τη δόξα του ανθρώπου (βλ. Ρωμ. η' 19). Αυτό ζητάει όλη η φύση από εμάς, να φέρουμε τον Χριστό επί της γης. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή τότε θα μας προσφέρει τα πάντα υπηρετώντας με χαρά την πηγή της ζωής, το φως του Χριστού που λάμπει μέσα μας και γύρω μας. Τότε το περιβάλλον μας θα γίνει ένας αληθινός παράδεισος!

### Αγαπή τη φύση

Η φύση είναι το σπίτι - παλάτι μας στη γη! Παράδεισο την έφτιαξε ο Θεός - Πατέρας. Μέσα σ' αυτόν τον παράδεισο, τον γεμάτο από φυτά, ζώα, νερά, φως και μυριάδες άνθη, έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο για να ζήσει. Αυτή η γη είναι το σπίτι του ανθρώπου. Αν χαθεί ή καταστραφεί από την απληστία και την παράνομη εκμετάλλευση, θα χαθούμε κι εμείς μαζί.

Ας αγαπήσουμε λοιπόν τον Δημιουργό Θεό κι ας μετανοήσουμε. Άλλωστε όλη η κτίση χαίρεται στη μετάνοια του ανθρώπου. Όπως γράφει ο απόστολος Παύλος, κι αυτή ακόμη η άψυχη κτίση περιμένει με δυνατό πόθο τον εξαγιασμό και τη δόξα του ανθρώπου (βλ. Ρωμ. η' 19). Αυτό ζητάει όλη η φύση από εμάς, να φέρουμε τον Χριστό επί της γης. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή τότε θα μας προσφέρει τα πάντα υπηρετώντας με χαρά την πηγή της ζωής, το φως του Χριστού που λάμπει μέσα μας και γύρω μας. Τότε το περιβάλλον μας θα γίνει ένας αληθινός παράδεισος!

### Αγαπή τη φύση

Η φύση είναι το σπίτι - παλάτι μας στη γη! Παράδεισο την έφτιαξε ο Θεός - Πατέρας. Μέσα σ' αυτόν τον παράδεισο, τον γεμάτο από φυτά, ζώα, νερά, φως και μυριάδες άνθη, έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο για να ζήσει. Αυτή η γη είναι το σπίτι του ανθρώπου. Αν χαθεί ή καταστραφεί από την απληστία και την παράνομη εκμετάλλευση, θα χαθούμε κι εμείς μαζί.

Ας αγαπήσουμε λοιπόν τον Δημιουργό Θεό κι ας μετανοήσουμε. Άλλωστε όλη η κτίση χαίρεται στη μετάνοια του ανθρώπου. Όπως γράφει ο απόστολος Παύλος, κι αυτή ακόμη η άψυχη κτίση περιμένει με δυνατό πόθο τον εξαγιασμό και τη δόξα του ανθρώπου (βλ. Ρωμ. η' 19). Αυτό ζητάει όλη η φύση από εμάς, να φέρουμε τον Χριστό επί της γης. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή τότε θα μας προσφέρει τα πάντα υπηρετώντας με χαρά την πηγή της ζωής, το φως του Χριστού που λάμπει μέσα μας και γύρω μας. Τότε το περιβάλλον μας θα γίνει ένας αληθινός παράδεισος!