



Θέμα 15<sup>ο</sup> : Σάββατο 12 /Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022

## ΑΓΙΟΙ ΑΚΥΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ (Στο πλευρό των κληρικών μας)

### Εισαγωγή

Φέτος παιδιά, στις συναντήσεις μας ασχολούμαστε με τα ..... αστέρια!

Απόστολος Λουκάς, Απόστολος Ανδρέας, Άγιος Δημήτριος, Αγία Αικατερίνη, Άγιος Νεκτάριος, Τρεις Ιεράρχες. Τα νοητά αστέρια της Εκκλησίας μας είναι οι Άγιοί της. Οι Άγιοι είναι οι αληθινοί φίλοι του Χριστού, άνθρωποι όπως εμάς, που εφάρμοσαν στη ζωή τους τις εντολές του Θεού. Έτσι χάρηκαν και την επίγεια ζωή τους, πολύ περισσότερο απολαμβάνουν την αιώνια ζωή μαζί με τον Θεό, που τόσο αγάπησαν!

Σίγουρα ακούγοντας για τη ζωή των αγίων μας, συγκινούμαστε, εντυπωσιαζόμαστε, εμπνεόμαστε και στις ψυχές μας ξυπνά ένας ιερός πόθος: «*Να γνώριζα κι εγώ στη ζωή μου έναν άγιο άνθρωπο*».

Αυτόν ακριβώς τον πόθο είχε το ζευγάρι της σημερινής μας ιστορίας. Τα ονόματά τους ίσως θα σας είναι άγνωστα. Όμως είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή: Ακύλας λεγόταν ο άνδρας και Πρίσκιλλα η σύζυγός του. Και ο Θεός ικανοποίησε τον πόθο της ψυχής τους.

- ✓ Ποιον άγιο άνθρωπο τούς αξίωσε να γνωρίσουν;
- ✓ Πως επηρέασε αυτός ο άγιος τη ζωή τους;

### Διήγηση (Πράξεις ιη' 1-4, 18-21)

Ο Ακύλας καταγόταν από τον Πόντο, είχε εγκατασταθεί όμως στη Ρώμη όπου ζούσε μαζί με την σύζυγό του Πρίσκιλλα. Όταν, λόγω αναταραχών, εκδιώχθηκαν όλοι οι Ιουδαίοι από την Ρώμη, αναγκάστηκαν κι αυτοί να μετακομίσουν στην Κόρινθο. Αλλά αυτή η δοκιμασία που τους βρήκε, έγινε η αφορμή της μεγαλύτερης ευλογίας της ζωής τους. Εκεί, στην Κόρινθο, γνώρισαν τον Απόστολο των Εθνών, τον Μεγάλο Απόστολο Παύλο!

Από την Αθήνα, ο Απόστολος Παύλος ήρθε να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην Κόρινθο. Κάθε Σάββατο, ο Απόστολος του Χριστού συζητούσε στη συναγωγή και έφερνε στην πίστη Ιουδαίους και Έλληνες. Το Φως του Ευαγγελίου του Χριστού και το άγιο παράδειγμα του Παύλου φώτιζαν τις ψυχές των ανθρώπων στην Κόρινθο.

Και αυτό το Φως το αληθινό, άλλαξε τη ζωή του Ακύλα και της Πρίσκιλλας. Γνώρισαν καλά τον Απόστολο Παύλο, κατηχήθηκαν απ' αυτόν και βαπτίσθηκαν Χριστιανοί. Και ο Θεός τούς αξίωσε να φιλοξενήσουν και στο σπίτι τους τον Άγιο Απόστολο. Ο Ακύλας ήταν σκηνοποιός στο επάγγελμα, έφτιαχνε δηλαδή σκηνές και ο Παύλος αποφάσισε να μείνει και να εργαστεί μαζί τους, επειδή ασχολείτο κι εκείνος με την ίδια εργασία.

Ο Παύλος έμεινε μαζί τους συνολικά 16 μήνες. Και το χριστιανικό ζευγάρι αξιοποίησε πλήρως τη μεγάλη ευκαιρία που του έδωσε ο Θεός: Με πολύ σεβασμό στον απεσταλμένο του Θεού, πρόσφεραν σ' αυτόν θερμή φιλοξενία, διδάχθηκαν τις μεγάλες χριστιανικές αλήθειες, πίστεψαν με όλη τους την καρδιά στον Χριστό και πήραν μια μεγάλη απόφαση: Να ακολουθήσουν τον Παύλο στις ιεραποστολικές του περιοδείες, ως συνεργάτες του!

Στη συνέχεια, λοιπόν, τον ακολούθησαν στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, όπου ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα διαδίδουν τον Χριστιανισμό. Έπειτα επιστρέφουν στη Ρώμη, για να διδάξουν το θείο λόγο.

Ο Παύλος εντυπωσιάστηκε από τις αρετές τους. Αυτό το ζευγάρι ήταν πραγματικά αγαπημένο, αφού αγαπούσε πρωτίστως τον Χριστό. Πρόσφεραν ό,τι καλύτερο μπορούσαν στον Παύλο στην Κόρινθο, παραχωρώντας του και το ίδιο τους το σπίτι. Και στο τέλος, τον ακολούθησαν ως βοηθοί του. Πόση ευγνωμοσύνη ένοιωθε απέναντί τους, ο Μεγάλος Απόστολος... Τόσο πολύ τους αγάπησε για την αρετή τους και τη μεγάλη πίστη τους στον Χριστό, ώστε τους μνημονεύει συχνά στις επιστολές του, γράφοντας μάλιστα ότι τους ευγνωμονεί ως αληθινούς συνεργάτες του, οι οποίοι κινδύνευσαν να χάσουν και τη ζωή τους, για να τον προστατέψουν στους κινδύνους του (Ρωμ. ιστ' 3-4).

Δεν γινόταν ο Κύριός μας να μη δώσει πλούσια τη Χάρη Του σ' αυτό το ευλογημένο ζευγάρι. Εξάλλου, ο ίδιος είχε διαβεβαιώσει τους Αποστόλους του, όταν τους έστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιό Του, ότι εκείνοι που θα τους δέχονταν, θα έπαιρναν μισθό από τον Θεό, γιατί ουσιαστικά θα δέχονταν αυτόν τον ίδιο, δηλαδή τον Χριστό.

Ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα, λοιπόν, αξιώθηκαν από τον Θεό να κάνουν και οι ίδιοι θαύματα, να φέρουν πολλούς ανθρώπους στην Εκκλησία και, ενωμένοι και αγαπημένοι μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής τους, μαρτύρησαν για το όνομα του Χριστού. Την εποχή του μεγάλου διωγμού, που εξαπέλυσε ο Νέρωνας στη Ρώμη εναντίον των Χριστιανών, ο Ακύλας είδε την γυναίκα του να αποκεφαλίζεται για την χριστιανική πίστη της και είπε: *«Μπορώ να μην φανώ άνδρας εγώ, ανάλογα προς την γυναίκα μου ανδρείος και πρόθυμος για αποκεφαλισμό για την Πίστη του Χριστού;»* και την ακολούθησε στο ταξίδι για τον Ουρανό (*Μηναίο Φεβρουαρίου, Ακολουθία του Όρθρου, ΙΓ' του Μηνός*).

Στις 13 Φεβρουαρίου, τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, τους αγίους Ακύλα και Πρίσκιλλα, που ζώντας μαζί με ένα μεγάλο άγιο και διακονώντας τον, έγιναν κι αυτοί άγιοι!

### Συζήτηση

#### **Τι σας έκανε εντύπωση από τον βίο αυτού του χριστιανικού ζευγαριού; (...)**

Η αγάπη τους στο Θεό και η μεταξύ τους αγάπη, η πίστη τους και το μαρτύριό τους, σίγουρα μας διδάσκουν.

Θα ήθελα, όμως, να σταθούμε κυρίως στον σεβασμό και τη βοήθεια που πρόσφεραν στον απόστολο Παύλο.

Ο Θεός τους αξίωσε να γνωρίσουν έναν από τους Αγίους Αποστόλους του Χριστού. Συνδέθηκαν μαζί του. Τον φιλοξένησαν στο σπίτι τους και τον υπηρέτησαν στις διάφορες ανάγκες του, όταν βρισκόταν στην Κόρινθο. Του πρόσφεραν ό,τι περισσότερο μπορούσαν. Πήραν μάλιστα και την αγία απόφαση να τον ακολουθήσουν, ως συνεργάτες του. Στάθηκαν κυριολεκτικά στο πλευρό του, ακόμα και στους κινδύνους και τις μεγάλες δυσκολίες που διέτρεξε.

Συνεχιστές των Αγίων Αποστόλων στην Εκκλησία μας, παιδιά, είναι οι κληρικοί-ιερείς μας. Όπως ο Χριστός μας έστειλε τους αγίους μαθητές του να κηρύξουν στον κόσμο, έτσι κι αυτοί στη συνέχεια χειροτόνησαν επισκόπους για να συνεχίσουν το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων και οι επίσκοποι με τη σειρά τους, χειροτόνησαν και χειροτονούν μέχρι τις ημέρες μας, ιερείς για να λειτουργούν, να τελούν τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας, να μας διδάσκουν την Αλήθεια του Ευαγγελίου· με δυο λόγια, να φέρνουν τη Χάρη του Θεού στη ζωή μας. Βλέπετε τι όμορφη και αδιάκοπη συνέχεια στο έργο του Χριστού!

Όπως λοιπόν στην ιστορία μας, ο Παύλος ήταν ο Απόστολος (απεσταλμένος δηλαδή) του Χριστού, έτσι σήμερα οι ιερείς μας είναι οι συνεργάτες του Θεού. Και όπως οι Άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα στάθηκαν στο πλευρό του Αποστόλου, έτσι κι εμείς να σεβόμαστε και να αγαπούμε τους ιερείς μας και να είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε στα έργα της Εκκλησίας.

**Με ποιό τρόπο μπορούμε να τους δείχνουμε το σεβασμό μας;**

- ❖ Όταν συναντάμε ιερέα, να παίρνουμε την ευχή του και ν' ασπαζόμαστε το χέρι του.
- ❖ Όταν τον χαιρετάμε, να λέμε: «*Ευλογείτε*», ζητώντας την ευλογία του Θεού στη ζωή μας ή «*Την ευχή σας*» και όχι «*Γεια σας*».
- ❖ Όταν απευθυνόμαστε σε ιερέα, να μην λέμε «*Κύριε τάδε*», αλλά να τον αποκαλούμε με σεβασμό: «*Πάτερ*».
- ❖ Οι ιερείς συχνά επισκέπτονται και τα σχολεία μας. Τότε να τρέχουμε να πάρουμε την ευχή τους και ν' ασπαστούμε το χέρι τους, να τους καλωσορίσουμε με πολλή χαρά, δίνοντας έτσι το σωστό παράδειγμα και στους συμμαθητές μας.

**Επίσης, είναι ωραία η ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός, να βοηθήσουμε τους ιερείς μας. Πώς;**

- ❖ Μέσα στο Ιερό τα αγόρια, κρατώντας τις λαμπάδες και τα εξαπτέρυγα. Με ησυχία και τάξη, σαν Άγγελοι, χωρίς αταξίες και θόρυβο. Το Ιερό είναι το αγιότερο σημείο του Ναού.
- ❖ Ο ιερέας δεν μπορεί μόνος του να επιτελέσει τα ιερά μυστήρια. Χρειάζεται τουλάχιστον ένας πιστός, στο αναλόγιο, το ψαλτήρι δηλαδή, ο οποίος θα απαντά στις αιτήσεις του, με το «*Αμήν*», το «*Κύριε ελέησον*», το «*Παράσχου Κύριε*» και ψάλλοντας τα τροπάρια και τους υπέροχους ύμνους των Ιερών Ακολουθιών. Βέβαια, για να μπορείτε να ανεβαίνετε στο ψαλτήρι, θα πρέπει να μάθετε βυζαντινή μουσική. Η Μητρόπολή μας, δίνει αυτήν την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά, με τις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές.
- ❖ Για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία, όμως, είναι απαραίτητο να έχει ζυμωθεί και να έχει προσφερθεί στον Ναό, το πρόσφορο. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν, τα κορίτσια κυρίως, να μάθετε να ζυμώνετε πρόσφορο.
- ❖ Επίσης τα κορίτσια, την Μεγάλη Παρασκευή, σαν άλλες Μυροφόρες, μπορείτε να βοηθάτε στον στολισμό του Επιταφίου ή να στέκεστε γύρω από τον Επιτάφιο, και να τον ραίνετε με λουλούδια, ανάλογα με τις οδηγίες που θα σας δώσει ο ιερέας.

**Επίλογος**

Υπάρχουν, όπως είδαμε, πολλοί πρακτικοί τρόποι, για να βοηθήσουμε τους ιερείς μας στο μεγάλο έργο που επιτελούν. Βέβαια, να θυμάστε πάντοτε ότι η μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση που μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι να αγαπήσουμε αληθινά τον Χριστό μας.

Όταν μας βλέπουν να ερχόμαστε, το πρωί της Κυριακής, στην Εκκλησία, να προσευχόμαστε, να κοινωνούμε, να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας στην Ιερά Εξομολόγηση, χαίρονται και παίρνουν δύναμη για να συνεχίσουν το δύσκολο ιερατικό έργο τους.

**ΣΥΝΘΗΜΑ: Να σεβόμαστε και να βοηθήσουμε τους ιερείς μας!**

**Παιχνίδι - Μπουμ!**

Οι παίκτες αρχίζουν με τη σειρά να μετρούν από το 1. Στο 7 όμως, καθώς και στα πολλαπλάσια του 7 και στους αριθμούς που λήγουν σε 7, λένε «μπουμ» αντί για τον αριθμό. Όποιος δεν θυμηθεί να πει «μπουμ» και πει τον αριθμό της σειράς ή πει τον αριθμό αυτό μετά το «μπουμ» που είπε ο προηγούμενος βγαίνει από το παιχνίδι. Στο τέλος μένει ο νικητής.

Παράδειγμα: 1, 2, 3, 4, 5, 6, μπουμ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, μπουμ, 15, 16, μπουμ, 18, 19, 20, μπουμ, 22, 23, 24, 25, 26, μπουμ, μπουμ, 29, 30 κοκ.