



Θέμα 14ο: Σάββατο 4 /Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Ο Άγιος Τρύφωνας

(Κατηχητικό Βοήθημα Ι.Μ.Λευκάδος και Ιθάκης, Ορθόδοξος Συναξαριστής)

Ο Άγιος Τρύφωνας καταγόταν από τη Λάμψακο της Φρυγίας και έζησε περίπου 1800 χρόνια πριν από εμάς. Προερχόταν από φτωχή οικογένεια και στη παιδική του ηλικία, έβοσκε χήνες για να ζήσει. Αγαπούσε πολύ τη φύση, τα ζώα και τα φυτά και τα φρόντιζε. Συγχρόνως όμως μελετούσε με ζήλο την Αγία Γραφή και εκτελούσε με ευλάβεια τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Έτσι, σιγά-σιγά ο Τρύφωνας με την ευσεβή φιλομάθεια του, κατόρθωσε όχι μόνο να διδαχθεί ο ίδιος, αλλά και να διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες της πίστης του. Γρήγορα η ευσεβής ψυχή του δέχθηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ο Θεός αξίωσε τον Τρύφωνα να θαυματοουργεί και να θεραπεύει ασθένειες.

Εκείνον τον καιρό αυτοκράτορας ήταν ο Γορδιανός, ο οποίος μόλις έμαθε για τον Τρύφωνα τον παρακάλεσε να θεραπεύσει και την άρρωστη κόρη του. Η κόρη του έγινε καλά, κι έτσι ο αυτοκράτορας προσπάθησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, προσφέροντας στον Άγιο αξιώματα και χρήματα, τα οποία όμως ο Τρύφων ευγενικά αρνήθηκε.

Μετά από λίγο καιρό, αυτοκράτορας έγινε ο Δέκιος και κήρυξε διωγμό κατά των Χριστιανών. Ο Τρύφωνας με θάρρος ομολόγησε την πίστη του. Ο αυτοκράτορας προσπάθησε να τον κάνει να θυσιάσει στους ψεύτικους θεούς, όμως εκείνος δεν λύγισε, αλλά αντίθετα προσευχόταν κι έλεγε για αυτούς που τον βασάνιζαν: «Κύριε, μην τους καταλογίσεις αυτή την αμαρτία».

Αξιώθηκε να δώσει τη ζωή του για τον Χριστό, να γίνει όπως λέμε, "μάρτυρας Χριστού". Η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιο Τρύφωνα την 1η Φεβρουαρίου.

-Τι σας έκανε εντύπωση παιδιά από τη ζωή του Αγίου; (...)

-Πολύ ωραίες οι σκέψεις σας! Προσέξατε, παιδιά, πως ο Άγιος από μικρός διάβαζε την Αγία Γραφή; Μέσα από την Αγία Γραφή μάθαινε το θέλημα του Θεού.

-Εμείς παιδιά, πώς μπορούμε να μαθαίνουμε το θέλημα του Θεού; τι μπορούμε να διαβάζουμε και να ακούμε; (...)

-Όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία και ακούμε το Ευαγγέλιο, ακούμε τον ίδιο τον Χριστό να μας μιλάει. Εδώ στις συναντήσεις μας στο Κατηχητικό, θα ακούμε ιστορίες από τη ζωή του Χριστού μας, της Παναγίας, των Αγίων. Υπάρχουν επίσης, και πολλά βιβλία, γραμμένα ειδικά για παιδιά της δικής σας ηλικίας, τα οποία έχουν βίους Αγίων, διηγούνται δηλαδή τη ζωή των Αγίων μας ώστε κι εμείς να παίρνουμε παράδειγμα και να τους μιμούμαστε!