



Θέμα 13ο: Σάββατο 30 /Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Στις 30 Ιανουαρίου παιδιά, η Εκκλησία μας γιορτάζει τρεις μεγάλους πατέρες. Είναι οι Τρεις Ιεράρχες! Ο Βασίλειος ο Μέγας, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Οι τρεις αυτοί άγιοι ήταν σοφοί! Αγάπησαν τη μελέτη και τις σπουδές, αξιοποίησαν όλα τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός, πρόκοψαν στη γη αλλά κέρδισαν και τον ουρανό γιατί αγάπησαν τον Χριστό!

Ο Μέγας Βασίλειος ήταν επίσκοπος στην Καισαρεία της Καππαδοκίας και πολύ μορφωμένος. Έδειξε ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα στους αρρώστους, στους φτωχούς και στα ορφανά. Πούλησε την περιουσία του και έχτισε τη "Βασιλειάδα". Η "Βασιλειάδα" ήταν μια πόλη που είχε νοσοκομείο, ορφανοτροφείο και γηροκομείο και πτωχοκομείο. Εκεί πήγαιναν άνθρωποι άρρωστοι, φτωχοί, ηλικιωμένοι, παιδιά που δεν είχαν τους γονείς τους και όλοι έβρισκαν παρηγοριά και φροντίδα από μοναχούς και λαϊκούς που είχαν αναλάβει αυτή τη διακονία. Ο Μέγας Βασίλειος γιορτάζει την 1η Ιανουαρίου.

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε στη Ναζιανζό της Καππαδοκίας. Σπούδασε στην Αθήνα και δέθηκε με στενή φιλία με το Βασίλειο. Έγινε ιερέας. Ονομάστηκε Θεολόγος, γιατί δίδαξε την αλήθεια για το Θεό και αγωνίστηκε κατά των ανθρώπων που έλεγαν ψεύτικες διδασκαλίες για τον Θεό. Ο λαός αγάπησε πολύ τον Γρηγόριο και τον ανέδειξε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Η Εκκλησία μας τον γιορτάζει στις 25 Ιανουαρίου.

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. Έγινε ιερέας και για τις υπέροχες ομιλίες του προς τους πιστούς ονομάστηκε Χρυσόστομος. Είχε καταφέρει να οργανώσει συσσίτια για χιλιάδες φτωχούς. Ο Ιωάννης αγωνίστηκε για την Εκκλησία, φρόντιζε φτωχούς, δυστυχισμένους, ηλικιωμένους και όποιους είχαν ανάγκη. Ήταν αυστηρός ελεγκτής κάθε αδικίας και ανυποχώρητος στην αμαρτία. Για τον λόγο αυτό η βασίλισσα Ευδοξία τον εξόρισε τρεις φορές. Ο Άγιος Ιωάννης είναι αυτός που έχει γράψει και τη Θεία Λειτουργία που ακούμε τις περισσότερες Κυριακές στην Εκκλησία. Γιορτάζει στις 27 Ιανουαρίου.

Εκτός όμως από τις ξεχωριστές τους γιορτές, αποφασίστηκε από την Εκκλησία, οι Τρεις Ιεράρχες να γιορτάζουν μαζί στις 30 Ιανουαρίου κι επειδή αγάπησαν τόσο τα γράμματα και τις σπουδές θεωρούνται προστάτες των γραμμάτων, των μαθητών και των δασκάλων.