



Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

ΔΙΗΓΗΣΗ

Τον 8ο αιώνα μ.Χ παιδιά, ζούσε στη χώρα των Παφλαγόνων ένας άνθρωπος με το όνομα Φιλάρετος. Ήταν παντρεμένος και είχε τρία παιδιά, έναν γιο και δυο κόρες που είχαν μεγαλώσει και είχαν κάνει τις δικές τους οικογένειες. Ήταν πολύ πλούσιος. Είχε αμέτρητα ζώα, κτήματα, υπηρέτες κι όλα τα αγαθά του Θεού. Δεν τα κράταγε όμως μόνο για τον εαυτό του. Τα μοίραζε απλόχερα σε όσους είχαν ανάγκη. Όσοι έχαναν τα ζώα τους ή είχαν κάποια άλλη ανάγκη, πήγαιναν στο κοπάδι του Φιλάρετου και έπαιρναν όσα ζώα χρειαζόνταν, σαν να ήταν δικά τους.

Κι ο Θεός ευλογούσε τον Φιλάρετο και όσο περισσότερο έδινε, τόσο περισσότερο αυξάνονταν τα αγαθά του.

Όμως κάποια φορά, κι ενώ ο Φιλάρετος συνέχιζε να μοιράζει την περιουσία του με τους φτωχούς, σταμάτησαν να αυξάνονται τα αγαθά του όπως παλιότερα. Κι εκεί που είχε αμέτρητα ζώα και πλούτη, απέμεινε να έχει πια ένα ζευγάρι βόδια, ένα άλογο, ένα μουλάρι και μια αγελάδα με το μοσχαρακι της. Και τα κτήματά του τα άρπαξαν κάποιοι τσιφλικάδες που τον είδαν ότι είχε ανάγκη και έσπευσαν να εκμεταλλετούν την ευκαιρία. Μόνο το πατρικό του σπίτι κι ένα μικρό χωράφι του έμεινε.

Εκείνος όμως δεν στενοχωριόταν. Αντίθετα μάλιστα χαιρόταν με τη φτώχεια γιατί ξεφορτώθηκε όπως έλεγε ένα μεγάλο φορτίο που τον γέμιζε έννοιες.

Σε λίγο καιρό μάλιστα, συνηθισμένος να κάνει ελεημοσύνες, έδωσε ακόμα και τα τελευταία του ζώα σε άλλους που τα είχαν περισσότερο ανάγκη.

Η γυναίκα του άρχισε να του παραπονιέται:

- Όλο τους άλλους σκέφτεσαι. Αλλά εμένα και τα παιδιά σου δεν μας σκέφτηκες πώς θα ζήσουμε...

Εκείνος απαντούσε:

- Μη στενοχωριέστε, γιατί εγώ έχω κρύψει χρήματα σε ένα άγνωστο σε εσάς μέρος, τόσα πολλά που φτάνουν για να ζήσουμε όλοι ευτυχισμένοι. Μην ανησυχείτε λοιπόν. Μόνο περιμένετε να έρθει η κατάλληλη ώρα για να τα φανερώσω.

Και δεν έλεγε ψέματα ο Άγιος γιατί πίστευε στα λόγια του Χριστού που υποσχέθηκε ότι σε όποιον ελεεί τους συνανθρώπους του, θα του επιστρέψει πολύ περισσότερα από όσα έδωσε.

Και πράγματι έτσι έγινε! Εκείνον τον καιρό στην Κωνσταντινούπολη βασίλευε η αυτοκράτειρα Ειρήνη η Αθηναία με τον γιο της Κωνσταντίνο. Όταν ο Κωνσταντίνος έφτασε σε ηλικία γάμου, έστειλε η μητέρα του ανθρώπους σε όλη την αυτοκρατορία να βρουν μια κοπέλα που να ξεχωρίζει για την καλοσύνη και την ευγένειά της.

Οι απεσταλμένοι της αυτοκράτειρας έφτασαν και στο σπίτι του Αγίου. Το σπίτι του απ' έξω φαινόταν αρχοντικό κι έτσι μπήκαν μέσα. Ο Άγιος είπε στη γυναίκα του να ετοιμάσει μεγάλο τραπέζι.

- Μα δεν έχουμε τίποτα να τους δώσουμε. Τουλάχιστον πήγαινε να μαζέψεις χόρτα για να μαγειρέψουμε αυτά.

- Άναψε εσύ φωτιά, στόλισε και την τραπεζαρία και ο Θεός θα μας στείλει όσα χρειαζόμαστε.

Πράγματι! Σε λίγη ώρα άρχισαν να έρχονται οι συγχωριανοί του που έμαθαν για τους απεσταλμένους, θυμήθηκαν πόσο τους είχε βοηθήσει ο Άγιος και θέλησαν να του το ανταποδώσουν. Έτσι άλλος έφερε ένα αρνί, άλλος μια κότα, άλλος κρασί και ό,τι άλλο χρειαζόταν το τραπέζι. Οι απεσταλμένοι πολύ ευχαριστήθηκαν!

Τον ρώτησαν έπειτα αν έχει κάποια ανύπαντρη κόρη ή εγγονή. Εμφανίστηκαν τότε οι τρεις εγγονές του Αγίου που ήταν σε ηλικία γάμου και όλοι γνώριζαν την ευσέβεια, τη σεμνότητα και την ευγένειά τους.

Οι απεσταλμένοι ενθουσιάστηκαν και ζήτησαν να τους ακολουθήσει ολόκληρη η οικογένεια στο παλάτι. Στο παλάτι όλοι ενθουσιάστηκαν από τις αρετές τους. Έτσι δεν άργησαν να γίνουν οι γάμοι. Την μία κοπέλα παντρεύτηκε ο βασιλιάς και οι άλλες δυο παντρεύτηκαν δυο άλλους άρχοντες. Και βέβαια όλοι οι συγγενείς πήραν σπουδαία βασιλικά δώρα!

Τότε ο Φιλάρετος τους έβαλε να συγκεντρώσουν όλα τα βασιλικά δώρα πάνω σε ένα τραπέζι και τους είπε:

- Αυτός είναι ο θησαυρός που σας είχα υποσχεθεί! Είδατε που ο Θεός μας επέστρεψε εκατό φορές περισσότερα από όσα του δώσαμε; Να μην ξεχνάτε λοιπόν ποτέ την ελεημοσύνη.

Ο στοργικός Φιλάρετος έτσι συνέχισε να ζει και στην υπόλοιπη ζωή του. Δίνοντας απλόχερα από τα υπάρχοντά του σε όποιον έβλεπε να έχει ανάγκη.

Έφυγε 90 ετών για την αγκαλιά του Θεού κι εκείνη την ώρα μια ωραία ευωδία πλημμύρισε το σπίτι του. Η σύζυγός του μετά τον θάνατό του συνέχισε το έργο του. Έκτισε ιερούς ναούς, μοναστήρια και πτωχοκομεία.

Η Εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Φιλάρετο τον Ελεήμονα την 1η Δεκεμβρίου.

Κατασκευή: Φτιάχνουμε έναν κουμπαρά ή δοχείο αποθήκευσης.

Το αρχείο είναι από τις Εκδόσεις "Χριστιανική Ελπίς"