



Θέμα 11ο: Σάββατο 16 /Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

(Βοήθημα Ι.Μ. Πειραιώς)

Πριν από λίγες ημέρες παιδιά, γιορτάσαμε μια Δεσποτική Εορτή της Εκκλησίας μας, τα Θεοφάνεια. Για αυτήν τη γιορτή θα μιλήσουμε σήμερα:

Στα χρόνια που ζούσε ο Χριστός κάποια ημέρα κυκλοφόρησε μια παράξενη είδηση πως πέρα στον Ιορδάνη ποταμό στέκει κάποιος περίεργος άνθρωπος που ήταν αδύνατος με μακριά μαλλιά και γένια. Τα ρούχα του ήταν φτιαγμένα από τρίχες καμήλας. Έμενε μέσα στην έρημο και έτρωγε μόνο χόρτα και άγριο μέλι. Ένα караβάνι ανθρώπων λοιπόν ξεκίνησε από τα Ιεροσόλυμα για να τον συναντήσει. Το όνομά του ήταν Ιωάννης.

Τον άκουγαν να λέει: Μετανοείτε! Μετανοείτε! Μετανοείτε! Έφτασε η Βασιλεία των ουρανών.

Ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όπως τον ονόμασε αργότερα η Εκκλησία μας. Ήταν κύρηκας μετανοίας. Μιλούσε τη γλώσσα της αλήθειας. Όποιος πήγαινε σε αυτόν, πρώτα τον εξομολογούσε και μετά τον βάπτιζε.

- Για πές μας, μήπως είσαι εσύ ο Χριστός που περιμένουμε; τον ρωτούσαν οι άνθρωποι.
- Όχι, δεν είμαι. Έρχεται όμως Αυτός όπου να 'ναι. Εγώ τώρα σας βαπτίζω με νερό, ενώ Αυτός θα σας βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο.

Μια μέρα κάτι θαυμαστό έγινε: Ένας άνθρωπος πλησίασε στο ποτάμι. Μπήκε μέσα στο νερό και περπάτησε μέχρι που το νερό έφτανε στα γόνατά του. Σταμάτησε μπροστά στον Ιωάννη και του είπε:

- Έχω έρθει για να με βαπτίσεις.

Ο Ιωάννης γονάτισε, έσκυψε το κεφάλι και είπε:

- Δεν είμαι άξιος εγώ να Σε βαπτίσω, ούτε καν να σκύψω και να λύσω τα κορδόνια από τα πέδιλά Σου. Εσύ είσαι Αυτός που πρέπει να με βαπτίσει.

Ο Ιησούς τότε του απάντησε:

- Ο Θεός σε έχει επιλέξει.

Ο Ιωάννης πήρε τότε λίγο νερό και το έριξε στο κεφάλι Του λέγοντας: Σε βαπτίζω στο όνομα του Θεού Πατέρα.

Και τότε ξαφνικά άνοιξαν οι ουρανοί. Ο ήλιος έλουσε με τις ακτίνες του τον Ιησού. Ένα λευκό περιστέρι πέταξε από τον ουρανό και στάθηκε πάνω από το κεφάλι Του και μια φωνή ακούστηκε: "Εσύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπημένος, σε σένα ευαρεστήθηκα."

Μετά τη βάπτιση του Ιησού, πολλοί ακόμα άνθρωποι βαπτίστηκαν από τον Ιωάννη, ο οποίος για το γεγονός αυτό ονομάστηκε και Βαπτιστής.

Η Εκκλησία μας τιμά τα Άγια Θεοφάνεια, στις 6 Ιανουαρίου και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στις 7 Ιανουαρίου κάθε χρόνο.