



Θέμα 11ο: Σάββατο 15 / Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θα σας διηγηθώ παιδιά σήμερα μια μικρή ιστορία που διάβασα κάπου. Πρωταγωνιστής ήταν ένα μικρό αγόρι περίπου στη δική σας ηλικία.

ΔΙΗΓΗΣΗ

«Λίγες μέρες μετά τα Χριστούγεννα ένα αγόρι βάδιζε με πολλή δυσκολία σ' έναν από τους πολυσύχναστους δρόμους κάπου στην Αμερική σέρνοντας ένα όλοκαινούργιο και γεμάτο φως βαγονάκι. Στο βαγονάκι υπήρχε ως επιβάτης... ένα μικρό νήπιο. Ήταν μια εικόνα του Χριστού από τη φάτνη, η οποία είχε στηθεί τις μέρες των Χριστουγέννων σε γειτονικό Ναό της πόλης.

Η μητέρα του αγοριου, μόλις αντιλήφθηκε τι έκανε ο γιος της, έτρεξε προς το μέρος του και τον μάλωσε αυστηρά, διότι κυκλοφορούσε στον επικίνδυνο δρόμο και, κυρίως, διότι πήρε από τον Ναό την εικόνα του μικρού Χριστού.

«Μα, μητέρα», διαμαρτυρήθηκε το αγόρι με ορθάνοιχτα τα λαμπερά του μάτια, «υποσχέθηκα στον μικρό Χριστό αυτό: Αν μου χάριζε για Χριστουγεννιάτικο δώρο ένα όμορφο βαγονάκι, ο πρώτος που θα 'μπαινε σ' αυτό για μια βόλτα θα 'ταν αυτός ο ίδιος»!...

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Φαντάζομαι παιδιά, κι εσείς μέσα στα Χριστούγεννα θα πήρατε πολλά δώρα! Πείτε μου μερικά! (...)

Πολύ ωραία παιδιά! Όμως εκτός από αυτά τα δώρα που σας έκαναν οι γονείς, οι νονοί σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, πήραμε κι άλλο ένα δώρο από τον Θεό. Αυτό το δώρο το πήραμε όλοι οι άνθρωποι μικροί και μεγάλοι! Ποιό να είναι αυτό;...

Είναι παιδιά ο χρόνος! Μια νέα χρονιά μπήκε! Και γιατί είναι δώρο αυτό από τον Θεό; Είναι δώρο παιδιά γιατί σε αυτόν τον νέο χρόνο που μόλις ξεκίνησε, έχουμε τη δυνατότητα αν εμείς το θελήσουμε να γίνουμε πιο καλοί άνθρωποι, πιο καλά παιδιά! Και πώς θα γίνει αυτό; Μα φυσικά, αν αγαπάμε με όλη μας την καρδιά τον Χριστό μας και αν προσπαθούμε με ό,τι κάνουμε να Τον ευχαριστούμε. Δηλαδή; Τι να κάνουμε; (...)

Πολύ ωραίες όλες οι σκέψεις σας παιδιά! Αγαπάμε τον Χριστό όταν αγαπάμε τους ανθρώπους γύρω μας, την οικογένειά μας, τους γονείς και τα αδέρφια μας, τους συμμαθητές

μας και τους φίλους μας. Όταν προσπαθούμε να μην τους στενοχωρούμε με τις πράξεις μας, όταν θέλουμε να τους βοηθάμε και είμαστε όλοι μας χαρούμενοι!

Ο Χριστός μας χαίρεται παιδιά κι όταν δείχνουμε πόσο Τον αγαπάμε πηγαίνοντας στο σπίτι Του, την Εκκλησία, όταν προσευχόμαστε σε Αυτόν κι όταν Τον κοινωνάμε!

Ας προσπαθήσουμε παιδιά, σε αυτό τον νέο χρόνο που μας δόθηκε σαν δώρο από τον Θεό, με ό,τι κι αν κάνουμε να είμαστε παιδιά δικά Του αγαπημένα!