



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Πριν από πολλά χρόνια, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στη Ναζαρέτ εκεί που έμενε μία κοπέλα, η Μαρία, και της είπε:

- Να είσαι χαρούμενη, εσύ που έχει τη Χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ο Θεός σε έχει ευλογήσει πιο πολύ από όλες τις γυναίκες.

Η Μαρία ταράχτηκε στη θέα του αγγέλου και εκείνος της είπε:

- Μη φοβάσαι Μαρία, ο Θεός σου έδωσε τη Χάρη Του. Θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις ένα αγοράκι που θα ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι ο βασιλιάς όλου του κόσμου και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος, γιατί θα είναι Υιός του Θεού.

- Μα πώς θα γίνει αυτό, αφού δεν είμαι παντρεμένη; ρώτησε η Μαρία.

- Θα έρθει πάνω σου το Άγιο Πνεύμα και θα σε σκεπάσει η δύναμη του Θεού. Για τον Θεό δεν είναι τίποτα ακατόρθωτο.

- Είμαι μια δούλη του Κυρίου του Θεού. Ας γίνει όπως μου το είπες, απάντησε η Μαρία και ο άγγελος έφυγε.

Έστερα από λίγο καιρό, ένας άλλος άγγελος παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν μαραγκός, δηλαδή ξυλουργός και πολύ καλός άνθρωπος. Του είπε λοιπόν ο άγγελος να προσέχει τη Μαρία και το παιδί που θα γεννούσε. Κι έτσι ο Ιωσήφ έγινε ο προστάτης της Μαρίας.

Εκείνες τις ημέρες, ο βασιλιάς έβγαλε μια διαταγή να πάνε όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου του στον τόπο που γεννήθηκαν και να γράψουν τα ονόματα της οικογένειάς τους σε κάποια ειδικά βιβλία, για να μπορεί έτσι ο βασιλιάς να ξέρει πόσοι και ποιοι είναι οι άνθρωποι του βασιλείου του. Ο Ιωσήφ λοιπόν έπρεπε να πάει στη Βηθλεέμ γιατί εκεί είχε γεννηθεί. Έτσι πήρε τη Μαρία, η οποία είχε φτάσει στις μέρες που θα γεννούσε και ξεκίνησαν για τη Βηθλεέμ. Όμως όταν έφτασαν, είδαν ότι είχε πολύ κόσμο και όλα τα ξενοδοχεία ήταν γεμάτα. Δεν μπορούσαν να βρουν ένα μέρος για να κοιμηθούν...

Τελικά βρήκαν ένα σταύλο που είχε μέσα ζώα και έμειναν εκεί. Σε αυτό το μέρος η Παναγία γέννησε τον Χριστό. Τον σπαργάνωσε, Τον τύλιξε δηλαδή με κάποια πανιά όπως κάνανε τα παλιά χρόνια και Τον έβαλε στη φάτνη, δηλαδή σε ένα ξύλινο κουτί γεμάτο με σανό για τα ζώα. Έτσι ο νεογέννητος Ιησούς ήταν ζεστός.

Την ώρα που γίνονταν αυτά, λίγο πιο πέρα ήταν κάποιοι βοσκοί οι οποίοι φύλαγαν τη νύχτα τα πρόβατά τους. Τους εμφανίστηκε τότε ένας ολόλαμπρος άγγελος και τους είπε:

- Μη φοβάστε! Σας φέρνω ένα χαρούμενο νέο που θα γεμίσει με μεγάλη χαρά όλον τον κόσμο: Σήμερα στη Βηθλεέμ γεννήθηκε αυτός που θα σώσει τους ανθρώπους, ο Χριστός ο Θεός.

Για να Τον γνωρίσετε σας λέω το εξής σημάδι: Θα βρείτε ένα μωρό σπαργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε μια φάτνη.

Ξαφνικά δίπλα στον άγγελο που τους μιλούσε παρουσιάστηκαν και πάρα πολλοί άλλοι άγγελοι που τραγουδούσαν στον Θεό και έλεγαν:

- Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επι γης ειρήνη, δηλαδή, δόξα στον ουράνιο και μεγάλο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους"

'Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους:

- Ας πάμε λοιπόν, ως τη Βηθλεέμ να δούμε αυτά που έγιναν και μας είπε ο Θεός. Τρέξανε και βρήκαν τη Μαρία και τον Ιωσήφ και το μωρό ξαπλωμένο στη φάτνη και τους διηγήθηκαν όσα τους είχε πει ο άγγελος για αυτό το παιδί. Όλοι χάρηκαν και θαυμάσανε. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν!