



**Θέμα 9ο: Σάββατο 11 / Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021**

## ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

### ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στην προηγούμενη συνάντησή μας παιδιά, μιλήσαμε για τους τσακωμούς μας... Συνηθισμένο φαινόμενο οι τσακωμοί, οι θυμοί, τα μαλώματα. Μια πειρακτική κουβέντα, ένα αστείο σε βάρος μας, μια ζαβολιά στα παιχνίδια και ο θυμός ανάβει στο λεπτό. Οι καρδιές χαλάνε. Τα μάτια πετάνε φλόγες. Και από τα χείλη βγαίνουν πικρά λόγια. "Δεν θα τον συγχωρήσω ποτέ!"

Σήμερα όμως παιδιά θα κάνουμε ένα βήμα περισσότερο. Από τους τσακωμούς, θα φθάσουμε στη συμφιλίωση, τη συχώρηση.

Είναι εύκολο, παιδιά, να συγχωρούμε τους άλλους. Όταν μάλιστα είμαστε αναμμένοι και φουντωμένοι; Τι λέτε;... (...)

- Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως να μας φαίνεται και πολύ άδικο να συγχωρέσουμε κάποιον που μας έχει φταίξει ή εξακολουθεί να μας κάνει κακό πχ να μας κοροϊδεύει κτλ.

Σίγουρα είναι δύσκολη η συχώρηση και η συμφιλίωση. Είναι όμως ευχάριστο από την άλλη πλευρά να μένουμε στους τσακωμούς και στα μαλώματα; Τι λέτε; Μας κάνει καλό αυτό; (...)

Όταν ένα παιδί είναι θυμωμένο κάνει κακό πρώτα στον εαυτό του. Έχετε δει κάποιον όταν είναι θυμωμένος πώς δείχνει; (...)

Το πρόσωπο του θυμωμένου κατσουφιάζει, αλλάζει, ασχημεύει... Κάνει νευρικές κινήσεις, λέει άσχημα λόγια... Αν κάποιος μπορούσε να μας τραβήξει ένα βίντεο την ώρα που είμαστε θυμωμένοι και αργότερα το βλέπαμε, σίγουρα θα στενοχωριόμασταν και δεν θα αναγνωρίζαμε τον εαυτό μας.

Από την άλλη πλευρά, αν κάποιος αποφασίσει να συγχωρήσει τον άλλο, τότε η γαλήνη έρχεται στην ψυχή του. Είναι χαρούμενος, ειρηνικός!

Όταν παιδιά, λέμε την προσευχή που όλοι ξέρετε, το "Πάτερ ημών", λέμε σε ένα σημείο: "καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν..."

Ξέρετε τι λέμε εκείνη την ώρα παιδιά;

Ζητάμε από τον Θεό να μας συγχωρήσει για όλα τα σφάλματά μας, όπως κι εμείς συγχωρούμε τα σφάλματα των άλλων.

Επομένως παιδιά, ας το πάρουμε απόφαση! Αφήνουμε τους τσακωμούς πίσω και τρέχουμε να συμφιλιωθούμε με τους φίλους μας, τους γονείς μας, τους συμμαθητές μας! Να μην αφήσουμε να περάσει η μέρα και να είμαστε τσακωμένοι.

Και τι σημαίνει να συμφιλιωθούμε; Σημαίνει να ζητήσουμε πρώτοι εμείς συγγνώμη για τον καβγά που έγινε (ακόμα κι αν νομίζουμε ότι δεν πολυφταίμε μερικές φορές), να δώσουμε τα χέρια με τον άλλο και μετά να ξεχάσουμε ό,τι έχει γίνει!

Κι αν ξανατσακωθούμε; Τι θα κάνουμε τότε; (...)

Ασφαλώς παιδιά και πάλι θα συμφιλιωθούμε. Όσες φορές χρειαστεί! Δεν είναι εύκολο, όμως έτσι θέλει ο Θεός από τα παιδιά Του. Να μην κρατούν κακίες και να αγαπούν ο ένας τον άλλο!

Ας προσπαθήσουμε παιδιά, τώρα που πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, να μην αφήσουμε κανέναν τσακωμό να μας χωρίζει από τα άλλα παιδιά. Αμέσως να συμφιλιωνόμαστε και έτσι να δίνουμε χαρά και στον Χριστό και στον Άγγελό μας!