



Θέμα 7ο: Σάββατο 19 /Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

«Πάτερ ημών»

(Κατηχητικό Βοήθημα Ι.Αρχιεπισκοπής Αθηνών)

- Παιδιά, όταν θέλουμε να μιλήσουμε σε κάποιον που βρίσκεται μακριά μας τι κάνουμε συνήθως; (...)

- Τον παίρνουμε στο τηλέφωνο και λέμε τα νέα μας.

- Αλήθεια όταν θέλουμε να μιλήσουμε στον Θεό, τι μπορούμε να κάνουμε; Έχει ο Θεός κάποιο τηλέφωνο; (...)

- Παιδιά, μπορούμε κάθε στιγμή να μιλήσουμε στον Θεό με την προσευχή μας! Η προσευχή είναι σαν το τηλέφωνο. Όποτε θέλουμε να Του μιλήσουμε, να Τον ευχαριστήσουμε, να Του ζητήσουμε κάτι, τότε Του μιλάμε με την προσευχή μας.

Μία προσευχή που πιστεύω ότι την ξέρετε όλα τα παιδιά και τη λέτε καθημερινά, είναι το "Πάτερ Ημών". Ελάτε να την πούμε όλοι μαζί:

Πάτερ ημών ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῶ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ας δούμε λίγο με απλά λόγια τι σημαίνει αυτή η προσευχή:

Πατέρα μας που βρίσκεσαι στον ουρανό, ας είναι δοξασμένο και αγιασμένο το Όνομά Σου. Ας έρθει η Βασιλεία Σου. Κάνε, όπως Σε αγαπούν οι άγγελοι στον ουρανό έτσι να Σε αγαπάμε όλοι εδώ κάτω στη γη. Δώσε μας και σήμερα την τροφή μας. Συγχώρεσε τα λάθη που έχουμε κάνει, όπως κι εμείς συγχωρούμε όσους μας αδικούν. Μην επιτρέψεις να πέσουμε σε αμαρτία και φύλαξέ μας από τον διάβολο.

Αυτή παιδιά την προσευχή ξέρετε ποιος την είπε πρώτη φορά; Ο ίδιος ο Χριστός καθώς μιλούσε κάποια φορά στους μαθητές του κι εκείνοι Τον ρώτησαν πώς να προσεύχονται, τους τη δίδαξε. Κι από τότε αμέτρητοι άνθρωποι την λένε καθημερινά.

Κι εμείς να μάθουμε να την λέμε σωστά, αργά και καθαρά. Να την λέμε το πρωί καθώς αρχίζει η ημέρα. Να την λέμε και το βράδυ πριν πάμε να κοιμηθούμε. Αλλά και όποια άλλη στιγμή νιώσουμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε στον Χριστό μας.