

### Ο Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος

Ανήκουμε κι εμείς στους ευεργετημένους από την αγάπη του Θεού, γιατί ανακαλύψαμε τον μεγάλο θησαυρό, τον Χριστό, και γνωρίσαμε απ' τα μικρά μας χρόνια το θέλημά.

Και σήμερα αυτό έρχεται να μας πει ο απόστολος Ανδρέας: να νιώσουμε τη γνωριμία μας με τον Χριστό ως τη μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μας! Αυτή είναι η χαρά και η ευτυχία μας. Αυτός είναι ο θησαυρός μας, και μεγαλύτερος θησαυρός δεν υπάρχει...

Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα ποθήσουμε να στερεώσουμε, να βαθύνουμε τη σχέση μας με τον Χριστό, να την κάνουμε ακόμη πιο στενή, πιο ουσιαστική και συνεχή. Θα Τον αναζητήσουμε οπουδήποτε μπορούμε να Τον βρούμε, ρωτώντας σαν τον απόστολο Ανδρέα «Διδάσκαλε, πού μένεις;».

### Ο Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος

Ανήκουμε κι εμείς στους ευεργετημένους από την αγάπη του Θεού, γιατί ανακαλύψαμε τον μεγάλο θησαυρό, τον Χριστό, και γνωρίσαμε απ' τα μικρά μας χρόνια το θέλημά.

Και σήμερα αυτό έρχεται να μας πει ο απόστολος Ανδρέας: να νιώσουμε τη γνωριμία μας με τον Χριστό ως τη μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μας! Αυτή είναι η χαρά και η ευτυχία μας. Αυτός είναι ο θησαυρός μας, και μεγαλύτερος θησαυρός δεν υπάρχει...

Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα ποθήσουμε να στερεώσουμε, να βαθύνουμε τη σχέση μας με τον Χριστό, να την κάνουμε ακόμη πιο στενή, πιο ουσιαστική και συνεχή. Θα Τον αναζητήσουμε οπουδήποτε μπορούμε να Τον βρούμε, ρωτώντας σαν τον απόστολο Ανδρέα «Διδάσκαλε, πού μένεις;».

### Ο Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος

Ανήκουμε κι εμείς στους ευεργετημένους από την αγάπη του Θεού, γιατί ανακαλύψαμε τον μεγάλο θησαυρό, τον Χριστό, και γνωρίσαμε απ' τα μικρά μας χρόνια το θέλημά.

Και σήμερα αυτό έρχεται να μας πει ο απόστολος Ανδρέας: να νιώσουμε τη γνωριμία μας με τον Χριστό ως τη μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μας! Αυτή είναι η χαρά και η ευτυχία μας. Αυτός είναι ο θησαυρός μας, και μεγαλύτερος θησαυρός δεν υπάρχει...

Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα ποθήσουμε να στερεώσουμε, να βαθύνουμε τη σχέση μας με τον Χριστό, να την κάνουμε ακόμη πιο στενή, πιο ουσιαστική και συνεχή. Θα Τον αναζητήσουμε οπουδήποτε μπορούμε να Τον βρούμε, ρωτώντας σαν τον απόστολο Ανδρέα «Διδάσκαλε, πού μένεις;».

### Ο Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος

Ανήκουμε κι εμείς στους ευεργετημένους από την αγάπη του Θεού, γιατί ανακαλύψαμε τον μεγάλο θησαυρό, τον Χριστό, και γνωρίσαμε απ' τα μικρά μας χρόνια το θέλημά.

Και σήμερα αυτό έρχεται να μας πει ο απόστολος Ανδρέας: να νιώσουμε τη γνωριμία μας με τον Χριστό ως τη μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μας! Αυτή είναι η χαρά και η ευτυχία μας. Αυτός είναι ο θησαυρός μας, και μεγαλύτερος θησαυρός δεν υπάρχει...

Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα ποθήσουμε να στερεώσουμε, να βαθύνουμε τη σχέση μας με τον Χριστό, να την κάνουμε ακόμη πιο στενή, πιο ουσιαστική και συνεχή. Θα Τον αναζητήσουμε οπουδήποτε μπορούμε να Τον βρούμε, ρωτώντας σαν τον απόστολο Ανδρέα «Διδάσκαλε, πού μένεις;».