



Θέμα 6ο: Σάββατο 12 /Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

Ο Καλός Σαμαρείτης

(Κατηχητικό Βοήθημα Συντροφιά με το Χριστό)

Θα σας πω σήμερα μια πολύ όμορφη ιστορία που την είπε ο ίδιος ο Χριστός πριν από πολλά χρόνια, όταν Του έκαναν μία ερώτηση: Τον ρώτησαν λοιπόν, ποιος είναι ο πλησίον μας, δηλαδή ο κοντινός μας άνθρωπος, αυτός που θα μας βοηθήσει ή που θα τον βοηθήσουμε σε μια δύσκολη στιγμή; Ο Ιησούς τότε τους είπε:

Ήταν κάποτε ένας Ισραηλίτης και ξεκίνησε ένα μικρό ταξίδι για να πάει σε μία πόλη. Όμως, στο δρόμο έπεσε πάνω σε κάποιους ληστές. Αυτοί τον χτύπησαν και του πήραν ό,τι είχε, ακόμα και τα ρούχα του. Μετά τον παράτησαν μισοπεθαμένο στην ερημιά. Από εκείνον το δρόμο έτυχε να περάσει κάποιος Ισραηλίτης ιερέας. Όταν τον είδε, τον προσπέρασε και έφυγε χωρίς να τον βοηθήσει. Ίσως φοβήθηκε μήπως τον πιάσουν κι αυτόν οι ληστές, ή ίσως βιαζότανε να πάει στη δουλειά του. Μετά από λίγο πέρασε και ένας άλλος Ισραηλίτης που δούλευε στο Ναό. Παρόλο όμως που είδε κι αυτός τον συμπατριώτη του να είναι μέσα στα αίματα, δεν του έδωσε σημασία και έφυγε. Αργότερα πέρασε από εκείνο το σημείο και ένας Σαμαρείτης που ταξίδευε. Ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον λυπήθηκε. Πήγε κοντά του, περιποιήθηκε τις πληγές του και τις έδεσε καλά. Τον ανέβασε στο γαϊδουράκι του και τον πήγε σε ένα ξενοδοχείο για να τον φροντίσει καλύτερα. Την άλλη μέρα φεύγοντας έδωσε λεφτά στον ξενοδόχο και του είπε: "φρόντισέ τον και αν ξοδέψεις κάτι παραπάνω σε φάρμακα ή σε τρόφιμα εγώ θα ξαναπεράσω και θα σε πληρώσω".

Στη συνέχεια ο Χριστός ρώτησε τους ανθρώπους: "Ποιός λοιπόν ήταν ο πλησίον εκείνου του Ισραηλίτη που έπεσε στους ληστές;" Και απαντήσανε: "Αυτός που τον λυπήθηκε, δηλαδή ο Σαμαρείτης". Τότε ο Ιησούς τους είπε: "Πηγαίνετε κι εσείς να κάνετε το ίδιο".

Η ιστορία αυτή παιδιά έχει κάτι το περίεργο: Οι Σαμαρείτες και οι Ιουδαίοι ήταν τσακωμένοι. Έτσι θα περίμενε κανείς ο Σαμαρείτης να φύγει και να μην βοηθήσει τον πληγωμένο Ιουδαίο.

-Γιατί όμως νομίζετε ότι τον βοήθησε;

Διότι τον λυπήθηκε, ήταν καλός άνθρωπος και βοηθούσε όλους, ανεξάρτητα από το αν είναι φίλοι του ή όχι, ή διότι μπορεί να σκέφτηκε ότι μπορεί και του ίδιου να του συμβεί κάτι παρόμοιο. Έτσι ο καλός Σαμαρείτης, όταν είδε τον πληγωμένο δεν είπε, "α, αυτός δεν είναι φίλος μου, άρα δεν τον βοηθάω". Ήταν πραγματικός "πλησίον" του Ισραηλίτη, ο διπλανός του, ο φίλος του, ο δικός του άνθρωπος.

-Εμείς πώς μπορούμε να βοηθάμε τους άλλους;

Μπορούμε να βοηθήσουμε τους γονείς μας με το να ταχτοποιήσουμε τα παιχνίδια μας, να μαζέψουμε ή να στρώσουμε το τραπέζι, μπορούμε να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας ή τους συμμαθητές μας με το να μην τσακωνόμαστε, να μοιραζόμαστε κάποιο παιχνίδι ή κάποιο γλυκό, μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που είναι άρρωστος με το να του κάνουμε λίγη συντροφιά ή να του φτιάξουμε μια όμορφη ζωγραφιά, μπορούμε κάποιον στενοχωρημένο ή χτυπημένο να τον κάνουμε να γελάσει ή να του πούμε μια ιστορία για να ξεχαστεί...

Όλα αυτά όμως παιδιά, έχουν ακόμα μεγαλύτερη αξία όταν τα κάνουμε σε κάποιον που ίσως δεν συμπαθούμε πολύ ή σε κάποιον που είναι διαφορετικός από εμάς (έχει άλλο χρώμα δέρματος, είναι από άλλη χώρα κλπ).