



Θέμα 4ο: Σάββατο 31 Οκτ. / Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

ΟΙ ΑΓΙΟΙ

(Βοήθημα: Συντροφιά με τον Χριστό, Κυριακής Τριανταφυλλίδου)

- Έχετε παιδιά, στο σπίτι σας ημερολόγιο; (...)
- Τι βλέπουμε σε ένα ημερολόγιο; Τι γράφει; (τους δείχνουμε ένα ημερολόγιο)
- Την ημέρα (πχ Σάββατο), την ημερομηνία (πχ 21) και τον μήνα (πχ Οκτώβριος). Σε ένα ημερολόγιο γράφει επίσης και μερικά ονόματα. Σήμερα, ας πούμε, γράφει: Αγίου Χριστοδούλου.
- Τι είναι αυτό το όνομα;
- Είναι ο Άγιος που γιορτάζει σήμερα. Κάθε μία μέρα του χρόνου γιορτάζει και ένας, δυο ή και περισσότεροι Άγιοι. Συνήθως είναι η ημέρα που ο Άγιος αυτός είχε πεθάνει και πήγε κοντά στον Χριστό, στον Παράδεισο. Υπάρχουν πάρα πολλοί Άγιοι, άλλοι πιο γνωστοί, άλλοι λιγότερο γνωστοί, υπάρχουν Άγιες γυναίκες, Άγιοι άνδρες, παιδιά, γέροι, επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, απλοί άνθρωποι, βασιλιάδες, στρατιώτες, τσαγκάρηδες, μάγειροι, δάσκαλοι, γιατροί... Και από αυτό παιδιά καταλαβαίνουμε ότι όλοι μπορούν να γίνουν Άγιοι, ακόμα κι εμείς!
Αυτό που χρειάζεται είναι να πιστεύουμε στον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, να προσευχόμαστε σε Αυτόν και να κάνουμε ό,τι μας λέει ο Χριστός. Έτσι θα γίνουμε κι εμείς σαν τους Αγίους μας!

- Ξέρετε παιδιά, κάθε ένας από εμάς έχει έναν ιδιαίτερο Άγιο που τον προστατεύει και που προσεύχεται για αυτόν. Ας πούμε, εσένα που σε λένε Ελένη, έχεις για προστάτιδά σου την Αγία Ελένη. Ο Γιάννης έχει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. (λέμε σε κάθε παιδί τον Άγιο του. Αν τυχόν κάποιο παιδί δεν έχει όνομα Αγίου, του λέμε ότι το προστατεύει η Παναγία).

- Ξέρετε πότε γιορτάζετε;
Γιορτάζουμε την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιός μας. (λέμε σε κάθε παιδί την ημέρα που γιορτάζει)
Είναι πολύ σημαντική αυτή η ημέρα! Πιο σημαντική από τα γενέθλιά μας.

- Τι κάνουμε στη γιορτή μας;
Πάμε στην Εκκλησία για να κοινωνήσουμε, μας λένε όλοι "χρόνια πολλά", κερνάμε γλυκά τους φίλους μας, τους καλούμε στο σπίτι μας για να γιορτάσουμε...

Μία φορά κάθε χρόνο, την Κυριακή των Αγίων Πάντων γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι γνωστοί και άγνωστοι! Τους θυμόμαστε και προσπαθούμε να τους μοιάσουμε. Γι' αυτό όλοι μας ευχόμαστε σε όλους "χρόνια πολλά".

Σήμερα παιδιά θα φτιάξουμε ο καθένας ένα μικρό εικονοστάσι ώστε να το έχουμε δικό μας στο δωμάτιό μας και να προσευχόμαστε στον Θεό, στην Παναγία και στον Άγιο μας. Κάθε φορά που θα τελειώνουμε την προσευχή μας μπορούμε να λέμε και " Άγιε (ή Αγία ...) πρέσβευε (δηλαδή προσευχήσου) υπέρ ημών (για εμάς, για εμένα)".