



**Θέμα 1ο: Σάββατο 10 / Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020**

## Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

*(Βοήθημα: Συντροφιά με τον Χριστό, Κυριακής Τριανταφυλλίδου)*

- Σας αρέσει παιδιά να κοιτάτε ζωγραφιές; (...) Έχω φέρει κι εγώ μερικές για να σας δείξω. (δείχνουμε εικόνες του Χριστού, της Παναγίας...)

- Ξέρετε ποιος είναι Αυτός;

Είναι ο Χριστός, ο Θεός μας. Αυτός είναι ο πιο δυνατός (όλα τα μπορεί), ο πιο σοφός - έξυπνος (όλα τα ξέρει) και κυρίως ο πιο καλός (όλους μας αγαπάει). Αυτός έφτιαξε τον κόσμο: τον ουρανό, τα αστέρια, τον ήλιο, τη γη, τα δέντρα, τα ζώα κι εμάς τους ανθρώπους.

- Ξέρετε πού μπορούμε να βρούμε τον Χριστό;

Ο Χριστός βρίσκεται παντού, στον ουρανό, στη γη, στα βουνά, στις πόλεις. Υπάρχει όμως ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος που μπορούμε να συναντήσουμε τον Χριστό: Η Εκκλησία, το "σπίτι" του Θεού.

- Όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία τι βλέπουμε;

Τις εικόνες, τα κεριά, τους άλλους χριστιανούς, τον ιερέα με τα άμφιά του ...

- Και τι ακούμε;

Τις ψαλμωδίες, τις προσευχές, τις καμπάνες, τις ιστορίες από το Ευαγγέλιο (τη ζωή του Χριστού).

- Τι μυρίζουμε;

- Το λιβάνι από το θυμιατό, τα λουλούδια (Μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά να μυρίσουν και να δουν το λιβάνι)

- Τι κάνουμε;

Φιλάμε τις εικόνες, ανάβουμε κεριά, παίρνουμε αντίδωρο (ευλογημένο ψωμάκι) από το χέρι του ιερέα, δίνουμε λεφτά για τους φτωχούς και για την Εκκλησία, κάνουμε τον σταυρό μας. (Δείχνουμε στα παιδιά πώς να κάνουν σωστά τον σταυρό τους. Τους λέμε πως τον κάνουμε με τα τρία μας δάχτυλα ενωμένα, γιατί πιστεύουμε στον ένα Θεό που είναι Αγία Τριάδα: ο Πατέρας, ο Υιός (δηλαδή ο Χριστός) και το Άγιο Πνεύμα).

Μερικοί φέρνουν πρόσφορο για το αντίδωρο, λάδι για τα καντήλια, λουλούδια για τις εικόνες, κρασί για τη Θεία Κοινωνία. Το πιο σημαντικό είναι που κοινωνούμε τον Χριστό!

Είπαμε πριν ότι ακούμε το Ευαγγέλιο, τη ζωή δηλαδή και τα λόγια του Χριστού. Να σας πω μια μικρή ιστορία από το Ευαγγέλιο με παιδάκια σαν εσάς;

Μια μέρα ο Χριστός μιλούσε με τους ανθρώπους. Κάποιοι, λοιπόν, φέρανε τα παιδάκια τους για να τα ευλογήσει ο Χριστός. Τότε όμως οι μαθητές του Χριστού τους μάλωναν, γιατί τάχα τα

παιδιά Τον ενοχλούσαν και Τον κούραζαν. Αλλά Αυτός τους είπε: "Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα. Μην τα εμποδίζετε, γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε όσους είναι σαν κι αυτά... Τότε πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά Του και τα ευλογούσε.

Έτσι λοιπόν κι εμάς παιδιά! Ο Χριστός μας αγαπάει όλους! Είναι ο Πατέρας μας και μας προσκαλεί στο σπίτι του, την Εκκλησία!