

## Η παραβολή του Σπορέα

### Οι τέσσερις κατηγορίες:

- Ο πατημένος δρόμος: Αδιαφορία για τον λόγο του Θεού
- Πετρώδες έδαφος: Ακούμε με ενδιαφέρον αλλά χωρίς βάθος.
- Τα αγκάθια: Έχουμε καλή διάθεση αλλά μας κερδίζουν τα «πράγματα του κόσμου»
- Το γόνιμο έδαφος: Ακούμε ή διαβάζουμε τον λόγο του Θεού μ' ενδιαφέρον για να καταλάβουμε το πνευματικό βάθος του.

\*\*\*\*\*

Με την προσπάθεια και τον αγώνα και ιδιαίτερα με τη χάρη του Θεού έρχονται μέσα μας οι καρποί της αγάπης, της πίστης, της τιμιότητας, της σεμνότητας, της ταπεινώσης και κάθε αρετής.

## Η παραβολή του Σπορέα

### Οι τέσσερις κατηγορίες:

- Ο πατημένος δρόμος: Αδιαφορία για τον λόγο του Θεού
- Πετρώδες έδαφος: Ακούμε με ενδιαφέρον αλλά χωρίς βάθος.
- Τα αγκάθια: Έχουμε καλή διάθεση αλλά μας κερδίζουν τα «πράγματα του κόσμου»
- Το γόνιμο έδαφος: Ακούμε ή διαβάζουμε τον λόγο του Θεού μ' ενδιαφέρον για να καταλάβουμε το πνευματικό βάθος του.

\*\*\*\*\*

Με την προσπάθεια και τον αγώνα και ιδιαίτερα με τη χάρη του Θεού έρχονται μέσα μας οι καρποί της αγάπης, της πίστης, της τιμιότητας, της σεμνότητας, της ταπεινώσης και κάθε αρετής.

## Η παραβολή του Σπορέα

### Οι τέσσερις κατηγορίες:

- Ο πατημένος δρόμος: Αδιαφορία για τον λόγο του Θεού
- Πετρώδες έδαφος: Ακούμε με ενδιαφέρον αλλά χωρίς βάθος.
- Τα αγκάθια: Έχουμε καλή διάθεση αλλά μας κερδίζουν τα «πράγματα του κόσμου»
- Το γόνιμο έδαφος: Ακούμε ή διαβάζουμε τον λόγο του Θεού μ' ενδιαφέρον για να καταλάβουμε το πνευματικό βάθος του.

\*\*\*\*\*

Με την προσπάθεια και τον αγώνα και ιδιαίτερα με τη χάρη του Θεού έρχονται μέσα μας οι καρποί της αγάπης, της πίστης, της τιμιότητας, της σεμνότητας, της ταπεινώσης και κάθε αρετής.

## Η παραβολή του Σπορέα

### Οι τέσσερις κατηγορίες:

- Ο πατημένος δρόμος: Αδιαφορία για τον λόγο του Θεού
- Πετρώδες έδαφος: Ακούμε με ενδιαφέρον αλλά χωρίς βάθος.
- Τα αγκάθια: Έχουμε καλή διάθεση αλλά μας κερδίζουν τα «πράγματα του κόσμου»
- Το γόνιμο έδαφος: Ακούμε ή διαβάζουμε τον λόγο του Θεού μ' ενδιαφέρον για να καταλάβουμε το πνευματικό βάθος του.

\*\*\*\*\*

Με την προσπάθεια και τον αγώνα και ιδιαίτερα με τη χάρη του Θεού έρχονται μέσα μας οι καρποί της αγάπης, της πίστης, της τιμιότητας, της σεμνότητας, της ταπεινώσης και κάθε αρετής.