



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 1283
Άριθμ.
Διεκπ. 606

Σπάτα, 5 Δεκεμβρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 197^Η

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θέμα: «*Ἐκδηλώσεις Ἀγάπης – Στήριξη τῆς Οἰκογένειας*»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ Δεκέμβριος εἶναι ἓνας μῆνας βαθεῖας προσδοκίας. Ὅλοι περιμένουμε τὰ Χριστούγεννα. Μιὰ γιορτὴ γεμάτη ἔθιμα, συμβολισμούς, λαμπρὴ ἀτμόσφαιρα, οἰκογενειακὲς στιγμές, κυρίως ὅμως σημαντικὰ πνευματικὰ μηνύματα. Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ μας, αὐτὴ δίνει νόημα στὴν ὕπαρξή μας καὶ πλημμυρίζει τὶς καρδιές μας μὲ χαρὰ καὶ εὐγενικὰ αἰσθήματα. Ἡ πίστη μας ζωντανεύει, ἡ εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τὸν προαιώνιο Θεὸ πού γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ ζυπνήσει μέσα μας τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἐπιστροφή πρὸς Αὐτὸν εἶναι ἀπροσμέτρητη.

Α. Τὰ Χριστούγεννα εἶναι γιορτὴ χαρᾶς. Εἶναι ὅμως καὶ γιορτὴ ἀγάπης. Ὁ Θεὸς ἀπὸ ἀγάπη γίνεται ἄνθρωπος κι ἐμεῖς φιλότιμα καὶ εὐγνώμονα τὴ δική Του ἀγάπη ἀντανακλοῦμε στὶς μεταξύ μας σχέσεις. Αὐτὸς εἶναι ὁ βαθύτερος λόγος πού κάθε χρόνο τέτοια ἐποχὴ, ἡ Ἐκκλησία μας διενεργεῖ ἐκστρατεῖες καὶ ἐράνους Ἀγάπης στρέφοντας τὴν καρδιά καὶ τὴ σκέψη μας σὲ ὅσους πάσχουν καὶ ὑποφέρουν, σὲ ὅσους πεινοῦν καὶ στεροῦνται, σὲ ὅσους ξεχασμένοι καὶ ἐγκαταλελειμένοι βαδίζουν τὸν ἀνηφορικὸ δρόμο τῆς καθημερινότητας.

Θὰ ἤθελα λοιπὸν νὰ προτρέψω ὅλους καὶ φέτος νὰ κινητοποιηθοῦμε μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀγάπης, νὰ ἀνοίξουμε τὶς καρδιές μας καὶ νὰ συμβάλουμε τὸ κατὰ δύναμιν

στην καθιερωμένη «Έκστρατεία τῆς Ἀγάπης», σὲ αὐτὴν τὴν ἐκστρατεία τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς προσφορᾶς. Ἡ λύση δὲν βρίσκεται στοὺς λίγους ποὺ δίνουν πολλά, ἀλλὰ στοὺς πολλοὺς ποὺ ὅλοι μαζί συντονισμένα προσφέρουμε ὅ,τι μπορούμε.

Οἱ διακονητὲς τοῦ ἐράνου αὐτοῦ τῆς ἀγάπης, ποὺ θὰ περιέλθουν κάθε γωνιὰ τῆς Μητροπόλεώς μας καθ' ὅλον τὸν μήνα, θὰ χτυπήσουν καὶ τὴν δική μας πόρτα. Ἡ διακριτικὴ παρουσία τους εἶναι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ταπεινωμένου Χριστοῦ στὸ σπίτι μας, εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ μας, εἶναι εὐκαιρία σωτηρίας μας.

Β. Τὰ Χριστούγεννα βέβαια εἶναι καὶ γιορτὴ οἰκογενειακὴ. Καθὼς οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς, μᾶς ἔχουν γεωγραφικὰ διασκορπίσει, συγκεντρωνόμαστε ἀνανεώνοντας τὰ αἰσθήματα τοῦ μεταξύ μας συνδέσμου καὶ γιορτάζοντας τὴν ἀμοιβαία κοινωνία μας. Δυστυχῶς ὅμως, ἐνῶ αὐτὸ ἀποτελεῖ μιὰ ἰσχυρὴ διαχρονικὴ ἐμπειρία τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, ξένα πρότυπα ζωῆς φαίνεται πὼς ἀνατρέπουν τὰ μέχρι σήμερα ἰσχύοντα, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ οἰκογένεια νὰ κλονίζεται στὶς μέρες μας συνθέμελα.

Ἔτσι καὶ στὴν πατρίδα μας ἡ ἀνψυχτικὴ ὑπογεννητικότητα, τὰ πολλὰ διαζύγια, ἡ οἰκονομικὴ δυσπραγία, ἡ ἐπικράτηση νέων ἠθῶν, ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας, ἡ νομικὴ κατοχύρωση καὶ διευκόλυνση τῶν ἀμβλώσεων, ἡ κατάχρηση τῶν σύγχρονων ἀναπαραγωγικῶν τεχνολογιῶν, ὁ ἐκφυλισμὸς τοῦ γάμου ἀπὸ μυστήριον σὲ «σύμφωνο» ἢ νομικὴ σύμβαση, κυρίως δὲ ἡ πρωτοφανὴς στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία θεσμοθέτηση μορφῶν συμβιώσεως ἀτόμων ἀκόμη καὶ τοῦ ἰδίου φύλου καὶ ἡ ἐξίσωσή τους πρὸς τὸν ἱερὸ θεσμὸ τοῦ γάμου, στὴν πραγματικότητά πλέον ξεθεμελιώνουν τὴν ἱερότητα τῆς οἰκογενειακῆς συζυγίας καὶ πλήττουν θανάσιμα αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν πατρότητα καὶ τὴ μητρότητα. Ἡ οἰκογένεια περνάει κρίση, κρίση πνευματικὴ μὲ τεράστιες κοινωνικὲς συνέπειες.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, ἡ Μητρόπολις μας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἀποφάσισε νὰ ἀνακηρύξει τὸν μήνα Δεκέμβριο 2023 ὡς μήνα καὶ Ἀγάπης καὶ Στήριξης τῆς Ἀγωνιζόμενης Οἰκογένειας, ὥστε κι ἐμεῖς νὰ ἐκφράσουμε καὶ πρακτικὰ τὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀντίλογό μας στὰ ὅσα καταστροφικὰ νομοθετοῦνται καὶ ἐπιβάλλονται, παίρνοντας στὸ πλαίσιο τῶν δυνατοτήτων μας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης τῆς οἰκογένειας.

Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν, μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς, θὰ ἐπιδοθοῦν ἔπαινοι καὶ θὰ χορηγηθοῦν σὲ εἰδικὴ τελετὴ οἰκονομικὰ ἐπιδόματα σὲ οἰκογένειες τῶν Μεσογείων καὶ τῆς Λαυρεωτικῆς ὡς ἑξῆς:

- 1) Σὲ ὑπερπολύτεκνες οἰκογένειες (περισσότερα ἀπὸ 5 παιδιά ἀνήλικα ἢ πὸν σπουδάζουν στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση),
- 2) Σὲ κάθε τέταρτο παιδί πὸν γεννήθηκε ἢ κυοφορεῖται ἐντὸς τοῦ 2023,
- 3) Σὲ οἰκογένειες πὸν ἔχουν παιδιά μὲ φυσικὲς ἀναπηρίες,
- 4) Σὲ οἰκογένειες πὸν ἔχουν παιδιά μὲ σοβαρὴ νοπτικὴ στέρνηση,
- 5) Σὲ παιδιά πὸν διακρίθηκαν στὶς σπουδὲς τους ἢ σὲ διεθνεῖς διαγωνισμοὺς ἢ ἐπιτέλεσαν πράξεις ἄξιες ἐπαίνου καὶ δημόσιας προβολῆς καὶ
- 6) Σὲ ἰδρύματα τῆς περιοχῆς μας πὸν λειτουργοῦν μὲ τὴν εὐθύνη γονέων καὶ περιθάλπουν παιδιά μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες τῶν προηγούμενων κατηγοριῶν.

Ἡ προσπάθεια αὐτὴ θὰ συντονισθεῖ μὲ τὴ βοήθεια τῶν κατὰ περιοχὲς Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπῶν, τὸ ἀπαιτούμενο δὲ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν ποσὸ θὰ καλυφθεῖ ἀπὸ τὴν διενεργούμενη καὶ φέτος Ἐκστρατεία τῆς Ἀγάπης καὶ θὰ συμπληρωθεῖ ἀπὸ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς.

Ἄς προσπαθήσουμε λοιπὸν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μὲ πνευματικὸ ἐνθουσιασμὸ καὶ συντονισμένα, νὰ προετοιμασθοῦμε γιὰ τὴ μεγάλη γιορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, ἐκφράζοντας πληθωρικὰ τὴν ἀγάπη μας καὶ στηρίζοντας ἀρχοντικὰ τὴν κλονιζόμενη ἀλλὰ καὶ ἀγωνιζόμενη οἰκογένεια.

Εὐχομαι σὲ ὅλους σας

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς **ΝΙΚΟΛΑΟΣ**