



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 458

Άριθμ.

Διεκπ. 195/4-4-2023

Κυριακή του Πάσχα 2023

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(189^H)

Άγαπητοί μου, αδελφοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Δέν θά μπορούσε ἴσως νά υπάρξει ωραιότερος τρόπος νά γιορτάσει κανείς ἀπό αὐτὸν μὲ τὸν ὁποῖο ὡς Ὁρθόδοξοι καὶ Ἕλληνες πανηγυρίζουμε τὸ Πάσχα, τὴν ὄντως Λαμπρὴ αὐτὴν ἡμέρα: φωτοχυσία, λαμπαδοφορία, μοναδικὰ ἔθιμα, ἐκδηλώσεις ἀδελφосύνης καὶ ἀμοιβαίας κοινωνίας, πολὺ ἀνθρώπινες ἐκφράσεις βαθειᾶς καὶ ἀληθινῆς χαρᾶς.

Αἰτία γιὰ ὅλα αὐτὰ τὸ μοναδικὸ καὶ θεῖο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐκφράζει καὶ ὁ χαιρετισμὸς «Χριστὸς Ἀνέστη -Ἀληθῶς Ἀνέστη».

Λέγει ἓνα τροπάριο «μέγα καὶ φοβερὸν ὑπάρχει τῆς Ἀναστάσεως τὸ μυστήριον». Πράγματι, ὅπως περιγράφουν οἱ Εὐαγγελιστές, ὅπως προεῖπαν οἱ προφῆτες, ὅπως ὕμνοῦν οἱ ὑπέροχοι ὕμνοι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ὁ Κύριος ὑφίσταται τὰ φρικτὰ πάθη, ὀδηγεῖται στὸν ζωηφόρο σταυρὸ καὶ τελικὰ τοποθετεῖται ζῶν νεκρὸς στὸν τάφο, ὅμως ἐκουσίως. Καὶ ἐνῶ στὸν σταυρὸ ἔχει εἰκόνα ἀδύναμου καὶ ἀδικημένου, δίχως «εἶδος καὶ κάλλος», θνητοῦ ἀνθρώπου ἠττημένου ἀπὸ τὸν θάνατο, μέσα στὸν τάφο ἀποδεικνύεται «ζωαρχικότατος καὶ πανσθενουργός» Θεός (τροπ. α' καὶ δ' ὡδῆς τοῦ κανόνος τοῦ Μεγ. Σαββάτου), γεμᾶτος ζωῆ καὶ δύναμη, τόση πού ἀνιστᾶ καὶ συμπαράσχει στὴ ζωὴ τοὺς ἀπὸ αἰώνων νεκρούς, καταλύοντας ἔτσι τὸ κράτος τοῦ θανάτου καὶ τοῦ διαβόλου. Αὐτὸ θά πεῖ ὅτι ὁ Κύριος «συνέτριψε πύλας χαλκᾶς καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συνέθλασεν», ὅπως ἀναφέρει ὁ Δαβὶδ στοὺς Ψαλμούς του (Ψαλμ. ρστ', 16).

Μέσα στὸν τάφο «ὁ ἄδης ἠχημαλύτισται, ὁ Ἀδάμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέκρωται, ἡ Εὐὰ ἠλευθέρωται, ὁ θάνατος τεθανάτωται, ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν» καὶ «ὁ παράδεισος πάλιν ἠνέωκται».

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς θεότητός Του, γι' αὐτὸ καὶ διακηρύσσουμε «Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς Σοῦ ἄλλον οὐκ οἶδαμεν, τὸ ὄνομά Σου ὀνομάζομεν», καθὼς Αὐτὸς ποὺ ἔδωσε ὄχι μόνο τὴ ζωὴ Του ἀλλὰ τὸν ἑαυτό Του, «ὑπὲρ ἡμῶν ἔκουσίως», ἀνέστη «αὐτεξουσίως» (Αἴνοι Μεγ. Σαββάτου, γ' τροπάριο).

Μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος λύτρωσε «τὸν κόσμον ἐκ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ», ἀπάλλαξε τὸ ἀνθρώπινο γένος «ἐκ τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν», «ζωὴν ὁ διδοὺς θάνατον ἐνέκρωσε», ὁ θάνατος πλέον «κατηργήθη ὡς ὁ ἔσχατος ἐχθρός» (Α' Κορ. ιε' 26), τὸ θνητὸν τὸ ἐνέδυσσε μὲ ἀφθαρσία, ὁ διάβολος συνετρίβη.

Ὁ Κύριος εἶναι ὁ αἰώνιος νικητὴς καὶ ὅσοι Τὸν πιστεύουμε, Τὸν ἀκολουθοῦμε καὶ Τὸν κοινωνοῦμε, μετέχουμε στὴ νίκη Του. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἀπόψε πανηγυρίζουμε. Στὸν κόσμο καὶ στὴν ἱστορία δὲν κυριαρχεῖ πλέον ὡς μονόδρομος ἡ πτώση, ἡ ἀμαρτία, ὁ θάνατος, ὁ διάβολος, τὸ σκοτάδι, ἀλλὰ ἡ Ἀνάσταση καὶ τὸ φῶς τῆς, ὁ Ἀναστὰς Κύριος καὶ ἡ δόξα Του.

Γι' αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας μὲ τοὺς ἀριστουργηματικούς τῆς ὕμνους μᾶς καλεῖ σὲ ἓναν οὐράνιο ἑορτασμὸ μὲ ἀλλεπάλληλες προτροπές.

«Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς Ἀναστάσεως». Γιὰ νὰ δοῦμε τὸ φῶς τοῦ Ἀναστάντος πρέπει νὰ καθαρίσουμε τὶς αἰσθήσεις καὶ τὸν ἔσω ἄνθρωπο, τὶς πράξεις μας καὶ τὴν προαίρεσή μας.

«Ὁρθρίσωμεν ὄρθρον βαθέως». Πρέπει νὰ ἀφυπνισθοῦμε καὶ μὲ προθυμία νὰ ἀνοίξουμε τὶς καρδιές μας γιὰ νὰ Τὸν συναντήσουμε.

«Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι τῶν προϊόντι Χριστῷ». Καλοῦμαστε νὰ Τὸν πλησιάσουμε μὲ δοξολογικὴ ἐπιθυμία καὶ τὴ λάμψη τῆς πίστεως σὲ Αὐτὸν.

«Εὐφρανθῶμεν ἐνθέως». Χαιρόμαστε ὄχι κοσμικὰ ἀλλὰ μὲ τὴ χαρὰ ποὺ δίνει ἡ δίψα γιὰ τὴ θεϊκὴ συνάντηση. Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη καὶ μονιμότερη χαρὰ ἀπὸ τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Καὶ βέβαια, κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, «οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν» (Ρωμ. στ' 5, 6)· ἔτσι κι ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀλλάξουμε ἐντελῶς ζωὴ καὶ νὰ ἀκολουθήσουμε τὰ βήματα μιᾶς

καινούργιας πορείας, φωτισμένης από τὴ λάμψη τῆς χάριτος τοῦ Ἀναστάτου Θεοῦ.

Ἡ ἐβδομάδα ποὺ ἀκολουθεῖ ὀνομάζεται ἀπὸ τὸν λαὸ Λαμπροβδομάδα καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία «Διακαινίσμιος», ποὺ σημαίνει πλήρης ἀνακαίνιση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς ζωῆς καὶ τὰ βάρη τῆς ψυχῆς μας.

Σᾶς εὐχομαι, ὄχι μόνον ἡ ἐβδομάδα, ἀλλὰ ὀλόκληρος ὁ χρόνος ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ σήμερα, ὀλόκληρη ἡ ζωὴ μας ἐφεξῆς, νὰ εἶναι ὄντως διακαινίσμιος, καινούργια καὶ λαμπρὴ καὶ μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα σᾶς ἀπευθύνω τὸν ἀναστάσιμο χαιρετισμὸ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! -ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μετὰ πασχαλίων εὐχῶν
καὶ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος