



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 374
Αριθμ.

Διεκπ. 211/18-4-2022

Κυριακή του Πάσχα 2022

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(178^H)

Ἀγαπητοί μου, ἀδελφοί,



ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Πάσχα, Ἀνάσταση, Λαμπρή! Αὐτὲς εἶναι οἱ λέξεις μὲ τις ὁποῖες ὀνομάζουμε τὴν παροῦσα μεγάλη ἑορτή. Φῶς, χαρά καὶ ζωή! Αὐτοὶ εἶναι οἱ ὅροι πού περιγράφουν τὸν χαρακτήρα τῆς. Αἰτία, ἡ νίκη κατὰ τοῦ θανάτου, ἡ συντριβὴ τοῦ διαβόλου καὶ τῆς κυριαρχίας του, ἡ τρανότερη ἀπόδειξη τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ ἰσχυρότερο ὄπλο τοῦ διαβόλου εἶναι ὁ θάνατος... Ἦταν ὁ θάνατος! Τώρα καταργήθηκε, ἔχασε παντελῶς τὴ δύναμή του. Ὁ Χριστὸς μὲ τὸν ζωοποιὸ σταυρό, τὸν θάνατο καὶ τὴν ἀνάστασή Του, «ἐπάτησε τὸν θάνατον» καὶ «συνέτριψε τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τουτέστι τὸν διάβολον». Ὁ ἴδιος πέρασε ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τοῦ θανάτου, τριήμερος νεκρὸς στὸν τάφο, ὅμως «ζωαρχικότατος, παντοδύναμος καὶ πανσθενουργός» καὶ ὡς Θεὸς «ἀνέστη ἀντεξουσίως», ἀπὸ μόνος Του. Ὁ θάνατος ὀδηγοῦσε μόνο στὸν Ἄδν. Μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου πλέον ὀδηγεῖ στὴ ζωή, στὴν ὄντως ζωή, στὴ βασιλεία Του. Αὐτὸ σημαίνει νίκη κατὰ τοῦ θανάτου, αὐτὸ κι ἐμεῖς σήμερα γιορτάζουμε· τὴ δυνατότητα νὰ γίνουμε κληρονόμοι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ «διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».

Ἐπιπλέον ὅμως, μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔλαμψε τὸ φῶς τῆς θεότητος Του. Αὐτὸ πανηγυρίζουμε καὶ ἀναφωνοῦμε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μας: «Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; Σὺ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος»· ποιὸς Θεὸς εἶναι τόσο μέγας σὰν τὸν Θεό μας; Ἐσύ, Κύριε, ὁ Ἀναστημένος Χριστός, εἶσαι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μόνον θαυμαστὰ ἔργα ποιεῖς, «ἐκτὸς Σοῦ ἄλλον οὐκ οἶδαμεν, τὸ

ὄνομά Σου ὀνομάζομεν», ἐκτὸς ἀπὸ Σένα δὲν γνωρίζουμε ἄλλον Θεό, τὸ δικό Σου ὄνομα ὁμολογοῦμε.

Αὐτὸ εἶναι τὸ αἷτιο τῆς χαρᾶς ποὺ συνοδεύει αὐτὴ τὴν ἑορτή, αὐτὴ εἶναι ἡ βάση τοῦ πασχαλινοῦ ἑορτασμοῦ μὲ ὅλα τὰ ὑπέροχα ἔθιμα, αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ψάλλουμε ἀσταμάτητα τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ τὸ χρῆσιμοποιοῦμε ὡς χαιρετισμὸ στὴν ἐπικοινωνία μας γιὰ 40 ὀλόκληρες μέρες, αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ὀνομάζεται Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, σὲ μία ὁμιλία του τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, χρῆσιμοποιεῖ τέσσερις ἄλλες λέξεις γιὰ νὰ προσδιορίσει τὶς συνέπειες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου: *«ἀνανέωσις, τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ... ἀναζώωσις καὶ ἀνάπλασις καὶ πρὸς ζωὴν ἀθάνατον ἐπανάλευσις»*, δηλαδὴ ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνανέωση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ξαναζωντάνεμα, ἀνάπλαση, ἀναδημιουργία, ἐπανάληψη τῆς δημιουργίας μας, ἐπιστροφή στὴ νεότητα τοῦ παραδείσου. Εἶναι σὰν νὰ γυρίζει ὁ χρόνος στὴν πρὸ τῆς πτώσεως κατάστασι καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νὰ ἀναπλάθει τὴν ἀνθρώπινη φύση, νὰ μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ ἐπανέλθουμε στὸν ἀρχικὸ προορισμὸ μας, στὸν ἀγιασμὸ καὶ στὴν ὁμοίωσι μαζί Του.

Ἀνάστασι σημαίνει πλήρης ἀνακαίνισι, *«ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχῆς»*. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς καλεῖ σὲ καινούργια ζωὴ, γράφοντας στοὺς Ρωμαίους ὅτι ὅπως *«ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς νὰ περιπατήσωμεν»*. Ἀνάστασι εἶναι ἐπιστροφή πρὸς τὴν ἀθάνατη ζωὴ τοῦ πρώτου Ἀδάμ, ὅπως ἦταν πρὶν ἀπὸ τὴν πτώσι. Ἡ Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου *«συνέτριψε τὰς πύλας τοῦ Ἄδου»* καὶ ἄνοιξε διάπλατα τὶς θύρες τοῦ Παραδείσου.

Τί σχέση μπορεῖ νὰ ἔχουν ὅλα αὐτὰ μὲ τὴ σύγχρονη πραγματικότητα; Γύρω μας πόλεμοι, μίσση, καταστροφές, ἀμαρτία, σοδομισμὸς, σύγχυσι, διχασμὸς, ἐχθρότητα, ἀνασφάλεια, σκοτάδι, θάνατος, θλίψη. Αὐτὸς εἶναι ὁ κόσμος χωρὶς τὸν Χριστό, δίχως τὴν πίστη στὴν Ἀνάστασή Του.

Ἀγαπητοί μου, ἀδελφοί, Πάσχα μόνον μὲ διακοπές, ταξείδια, ὀβελία, πανηγύρια, λαμπάδες, κούφιες εὐχές καὶ χορούς, χωρὶς τὴν ἐνεργὸ πίστη στὸν Ἀναστάντα Χριστό, δὲν εἶναι γιορτή, δὲν εἶναι πέρασμα στὴ φωτοχυσία τῆς Ἀναστάσεως· εἶναι ψευδαίσθησι χαρᾶς καὶ αὐταπάτη. Ἀντίθετα, τὸ Πάσχα τοῦ Κυρίου εἶναι μετάβασι ἐκ τοῦ θανάτου στὴν καινούργια ζωὴ, στὴν ὄντως ζωὴ,

στήν ἀληθινὴ ζωὴ. Να δώσει ὁ Θεὸς κάπως κι ἐμεῖς ὅλοι νὰ ἀναστηθοῦμε, ἀδελφοί μου.

Εὐχομαί ἡ εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ἡ χαρὰ καὶ ἡ εἰρήνη Του νὰ σκεπάζει τὴ ζωὴ σας, νὰ στηρίζει τὴν Ἐκκλησίαν μας καὶ νὰ φωτίζει τὸν κόσμον ὅλο.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μετὰ πασχαλίων εὐχῶν
καὶ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἀναστάσι ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος