



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 233
Αριθμ.

Διεκπ. 137/8-3-2022

Σπάτα, Κυριακή Ὁρθοδοξίας 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 176^H

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θέμα: «*Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας - Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς*»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

«Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν»

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, συμπληρώθηκε ἡ πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Σταδίου τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν πνευματικῶν ἀγῶνων καὶ ἤδη φτάσαμε στὴν πρώτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Ὁρθοδοξία, δηλαδὴ στοὺς νικητήριους ἀγῶνες ποὺ διεξήγαγε ἡ Ἐκκλησία, προκειμένου νὰ διατυπώσει καὶ ἐκφράσει τὴν ἀλήθεια περὶ τοῦ Θεοῦ, αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε δόγμα.

«*Νῦν εὐσεβείας τὸ σέλας πᾶσιν ἐφίπλωται*», «*διότι ἡ χάρις ἐπέλαμψε τῆς ἀληθείας*»: σήμερα τὸ φῶς τῆς εὐσεβοῦς πίστεως ἔχει καλύψει τὰ πάντα, διότι ἔλαμψε ἡ χάρις τῆς ἀληθείας, ψάλλει πανηγυρίζουσα ἡ Ἐκκλησία μας.

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἡμᾶς γεννηθήκαμε Ὁρθόδοξοι, δὲν τὸ διαλέξαμε, ἀλλὰ μᾶς δόθηκε ὡς δῶρο ἀπὸ τὸν Θεό. Δῶρο ποὺ πρέπει νὰ τὸ κρατήσουμε ἀνόθευτο ὡς θησαυρό, εὐλογία ποὺ πρέπει νὰ τὴν ἐκτιμήσουμε ὡς ὅ,τι πολυτιμότερο ὑπάρχει στὴ ζωὴ μας, παρακαταθήκη ποὺ πρέπει νὰ τὴν αὐξήσουμε καὶ περιουσία ποὺ πρέπει νὰ τὴν μοιρασθοῦμε. Σήμερα λοιπὸν δοξάζουμε τὸν Κύριο ποὺ βαπτισθήκαμε Ὁρθόδοξοι χριστιανοί, ποὺ κληρονομήσαμε τὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐλεγχόμαστε ὅμως καὶ ταπειωνόμαστε καθὼς καὶ ὡς κοινωνία, καὶ ὡς οἰκογένειες, καὶ ὡς παγκόσμια κοινότητα, ἀλλὰ καὶ ὡς Ὁρθόδοξοι ζοῦμε μέσα στὶς ἀναθυμιάσεις διχασμῶν καὶ διαιρέσεων, διασπάσεων καὶ ἀντιπαλότητος, κάτω ἀπὸ τὴ σκιὰ ἀπειλητικῶν καὶ καταστροφικῶν πολέμων παγκόσμιας ἐμβέλειας. Πραγματικά, «*συννοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ!*». Παντοῦ φόβος, μίσση, ἔνταση, διχασμός. Προσφυγικὰ ρεύματα, οικονομικὴ κατάρρευση, παραλογισμός, γενικευμένη ἀναταραχὴ καὶ ἀνασφάλεια συμπληρώνουν τὴν εἰκόνα.

Καὶ ὅλα αὐτὰ μεταξὺ Ὁρθόδοξων ἀδελφῶν!

Παράλληλα, μὲ ἀφορμὴ τὴν πανδημία καὶ τὰ ἐμβόλια, οἱ ἐνορίες καὶ οἱ οἰκογένειες διχασμένες, οἱ σχέσεις μας ὡς ἀδελφῶν καὶ φίλων διαταραγμένες. Φιλόδοξες

διεκδικήσεις και ἐγωιστικοὶ ἀνταγωνισμοὶ τραυμάτισαν βαριὰ καὶ τὴ ζωὴ τῶν Ὁρθόδοξων καὶ τὸ ἱερὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν πανορθόδοξη ἐνότητα. Ἡ Ἐκκλησία πλέον ἀκυρωμένη, δίχως λόγο, δίχως ἀξιόπιστη μαρτυρία! Ἡ ὁδὸς τῆς μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς στὴν ἀληθινὴ ζωὴ τῆς πίστεως μας εἶναι μονόδρομος.

Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν κατάστασι τῆς γενικευμένης συγχύσεως, ἡ σκέψις μας στρέφεται δοξολογικὰ στὶς ἱεραποστολές μας. Ἐκεῖ οἱ ἡρώικοι ἱεραπόστολοί μας ἀγωνίζονται νὰ σπείρουν ἀνόθευτο τὸν σπόρο τῆς Ὁρθόδοξης πίστεως στὴν πονεμένη καὶ διψασμένη ἀφρικανικὴ γῆ, νὰ διαδώσουν τὸ ἀληθινὸ Εὐαγγέλιο στὶς ἀχανεῖς ἐκτάσεις τῆς Ἰνδονησίας, στὰ πιὸ ἀπομακρισμένα νησιά τοῦ Εἰρηνικοῦ, στὴν Ἄπω Ἀνατολή καὶ νὰ διασφαλίσουν τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στὶς ἀγνές καὶ δεκτικὲς ψυχὲς τῶν ἀφρικανῶν καὶ ὄχι μόνον ἀδελφῶν μας, ἐν μέσῳ ποικίλων κινδύνων, στερησέων, μεγάλων θυσιῶν καὶ ἀπρόβλεπτων δυσκολιῶν.

Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν τοὺς ξεχνᾷ. Καθημερινὰ προσεύχεται γι' αὐτοὺς καὶ μὲ ποικίλους τρόπους συμπαρίσταται στὸ εὐλογημένο ἔργο τους.

Μὲ σκοπὸ τὴν προβολὴ τῆς ιδέας καὶ τοῦ ἔργου τῆς ἱεραποστολῆς, ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ φέτος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε ἡ Β' Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν νὰ ἀφιερωθεῖ στὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολή. Στὸ πλαίσιο αὐτό, θὰ γίνῃ πανελλαδικὰ καὶ προσπάθεια οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον ἱεραποστολῶν. Οἱ ἀνάγκες εἶναι τεράστιες, τὰ προβλήματα πολλαπλά, ἡ ἀνέχεια ἀσύλληπτη, ἀλλὰ καὶ ἡ εὐκαιρία τῆς ἀγάπης μας ἀπροσμέτρητη. Θερμῶς λοιπὸν προτρέπουμε ὅλους νὰ συμμετάσχουμε ὁλόκαρδα σ' αὐτὴ τὴν ἱεραποστολικὴ «λογία», ἡ ὁποία θὰ γίνῃ εἴτε διὰ περιφορᾶς δίσκου εἴτε ὅπως κρίνουν καλύτερα οἱ ἱερεῖς μας.

Μὲ τὴν εὐκαιρία δὲ τῆς ἐνάρξεως τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς Νηστείας, εὐχομαι σὲ ὅλους, ὕστερα μάλιστα καὶ ἀπὸ τὴ στέρνησι τῶν παρελθόντων ἐτῶν, καλὸν ἀγῶνα μὲ διάθεσι ἀγιασμοῦ, μὲ φρόνημα μετανοίας καὶ ἀσκήσεως, μὲ προσευχὴ, ἐλεημοσύνη, ἱερὰ ἐξομολόγησι καὶ ἀξιοποίησι τῶν μοναδικῶν λατρευτικῶν εὐκαιριῶν καὶ φυσικὰ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Αὐτὰ θὰ μᾶς ὀδηγήσουν στὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐλογία τῆς μαρτυρίας τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

ΚΑΛΗ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ