



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 359
Αριθμ.
Διεκπ. 199/12-4-2022

ΠΑΣΧΑ 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΘΕΜΑ: *«Ὑποδοχή καὶ Διανομὴ Ἁγίου Φωτὸς - Τέλεση Ἀναστασίμου Τρισαγίου ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα στὰ Κοιμητήρια - Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης»*

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, καθὼς μὲ τὴν ὀλοκλήρωση τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὀδεύουμε καὶ στὸ τέλος τῆς ὄντως Μεγάλης Ἑβδομάδος τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου μας, ἀντικρύζουμε τὴ λάμψη τοῦ φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὴ χαρὰ τῆς νίκης τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου.

Ὑστερα ἀπὸ δύο χρονιὲς στέρσης τοῦ ἐλεύθερου ἑορτασμοῦ καὶ κάτω ἀπὸ συνθῆκες ἐπιβεβλημένου μὲν ἀλλὰ ἀσφυκτικοῦ περιορισμοῦ, φέτος μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐτοιμαζόμαστε νὰ πανηγυρίσουμε ὅπως λαχταρᾶ ἡ ψυχὴ μας καὶ ἐκφράζεται ἡ πίστη μας. Ταπεινὴ εὐχὴ καὶ θερμὴ προτροπὴ μου εἶναι ὅλοι μας νὰ σπεύσουμε τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως στοὺς ναοὺς μας, νὰ ψάλλουμε ἀδιάκοπα τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μας, νὰ παραμείνουμε σὲ ὀλοκληρὴ τὴν ἀκολουθία μὲ τὶς λαμπάδες τῆς πίστεως ἀναμμένες, νὰ λειτουργηθοῦμε καὶ νὰ κοινωνήσουμε κατάλληλα προετοιμασμένοι γιὰ νὰ ζήσουμε κάπως τὴν Ἀναστάσιμη χαρὰ, νὰ κάνουμε ἀληθινὸ Πάσχα. Θέλοντας μάλιστα νὰ τονίσω τὴ σημασία τοῦ ἐκκλησιασμοῦ μας τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, διένειμα στοὺς ναοὺς ποὺ ἐπισκέφθηκα τὶς ἀναστάσιμες λαμπάδες ἀπὸ ἀγνὸ κερὶ, παρασκευασμένες στὸ κηροπλαστεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἀπεδείχθη πλέον ὅτι δὲν εἶναι τόσο ἐξασφαλισμένες οἱ συνθῆκες τῶν ἑορτασμῶν μας, ὅπως συνήθως φανταζόμαστε. Ἄς ζήσουμε τὴν κάθε εὐκαιρία σὰν νὰ εἶναι μοναδική, ἢ πρώτη καὶ ἢ τελευταία μας.

Ὅσον ἀφορᾶ σὲ μένα, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος, θὰ τελέσω τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, μὲ τὴ μεγαλοπρέπεια ποὺ ἀρμόζει στὴν ἑορτὴ τὴν ὅλη ἀκολουθία καὶ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως, στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ στὰ Σπάτα καὶ φυσικὰ θὰ εἶναι χαρὰ μου, ὅσοι θέλετε καὶ μπορεῖτε, νὰ συνεορτάσουμε.

Ἐπίσης:

Α. Τὸ Μέγα Σάββατο τὸ ἀπόγευμα, περίπου στὶς 7:00μ.μ., στὸν Ἀερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», θὰ παραλάβω ὡς συνήθως ἀπὸ τὸν Ἐξαρχο τοῦ Παναγίου Τάφου τὸ Ἅγιο Φῶς ποὺ μὲ εἰδικὴ πτήση θὰ μεταφερθεῖ ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα. Αὐτὸ ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία γιὰ τὴ Μητρόπολή μας ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία μας. Εἶναι ὄντως συγκλονιστικὸ νὰ βγαίνει θαυμαστῶς ἀπὸ τὸν Τάφο τοῦ Κυρίου μας τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του καὶ μέσα σὲ λίγες ὥρες νὰ διανέμεται σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη!

Β. Ὅπως καὶ παλαιότερα, στὶς 8:00 μ.μ. τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, θὰ γίνῃ σύντομη τελετὴ στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ στὰ Σπάτα, θὰ ψάλλουμε τὸ «Δεῦτε λάβετε φῶς» καὶ τὸ Ἅγιο Φῶς θὰ διανεμηθεῖ σὲ ἀντιπροσωπεῖες τῶν ἐνοριῶν μας, προκειμένου ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἱερέων μας νὰ τὸ παραλάβετε ὅλοι ὡς εὐλογία γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὰ σπίτια σας ἀργότερα τὸ βράδυ κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως. Ὅσοι θέλετε θὰ εἶναι χαρὰ μας νὰ συμπανηγυρίσουμε.

Γ. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ὅπως κάθε χρόνο, θὰ περιέλθω τὰ κοιμητήρια, προκειμένου νὰ τελέσω Ἀναστάσιμα Τρισάγια, κυρίως ὑπὲρ ἀναπαύσεως προσφάτως κοιμηθέντων ἀδελφῶν μας, ιδίως νεωτέρων ἀτόμων, παιδιῶν, συζύγων, ἀδελφῶν, κατὰ τὸ ἐξῆς πρόγραμμα:

9:30 π.μ. Κοιμητήριο Σπάτων

10:00 π.μ. Κοιμητήριο Παιανίας

10:30 π.μ. Νέο Κοιμητήριο Κορωπίου

11:00 π.μ. Κοιμητήριο Μαρκοπούλου

11:45 π.μ. Κοιμητήριο Παλλίνης

12:15 π.μ. Κοιμητήριο Γέρακα

Στὴν Κερατέα, τὴν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου, μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Μέσα στὰ μνήματα δὲν ὑπάρχουν νεκροί, ἀλλὰ ζωντανοί. Ὑπάρχουν σώματα νεκρὰ καὶ ψυχὲς ἀναστημένες. Αὐτὸ ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

Δ. Τέλος, τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα θὰ τελεσθεῖ ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης ἐπίσης στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στὰ Σπάτα, στὶς 6:30μ.μ., ὅπου καὶ θὰ ἀναγνωσθεῖ ἡ ἀντίστοιχη εὐαγγελικὴ περικοπὴ σὲ διάφορες γλῶσσες, ἀπόδειξη τοῦ οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρα τῆς Ἀναστάσεως, θὰ διανεμηθεῖ δὲ καὶ σὲ ὅλους ὡς εὐλογία τὸ κόκκινο αὐγὸ.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀκολουθίας, στὸν ὑπαίθριο χῶρο τοῦ Προσκυνήματος καὶ τῆς «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», θὰ προσφερθεῖ πασχαλινὸ κέρασμα καὶ θὰ ἀνταλλάξουμε εὐχές.

Μὲ κάθε τρόπο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πρέπει νὰ ζήσουμε τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Νὰ δώσει ὁ Θεὸς γιὰ ὅλους μας.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος