



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 1082  
Αριθμ.  
Διεκπ. 584/20-12-2021

Χριστούγεννα 2021

**ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 175<sup>H</sup>**

**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ**

Πρὸς  
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

Καθὼς γιορτάζουμε καὶ φέτος τὰ Χριστούγεννα, μπροστά μας διακρίνουμε καὶ πάλι ἀνατέλλοντα τὸν «*Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης*», τὸν Χριστὸ καὶ Θεό μας, ποὺ φωτίζει τοὺς ἐν σκότει. Ζοῦμε ὡς Ἐκκλησία τὴ χαρὰ τοῦ σκοτισμένου ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἀνθρώπου ποὺ ἀντικρύζει τὸ φῶς· αὐτοῦ ποὺ ἔχει χάσει τὸν προσανατολισμὸ καὶ τὸν σκοπὸ του καὶ γεμίζει μὲ ἐλπίδα· αὐτοῦ ποὺ λυγίζει ἀπὸ μοναξιά καὶ ἐγκατάλειψη καὶ συναντᾷ μπροστά του τὸν Χριστὸ ζῶντα καὶ ἐνεργοῦντα· αὐτοῦ ποὺ εἶναι προδομένος ἀπὸ τὴν ὑλικότητα καὶ τὴν προσωρινότητα τῆς φύσης του καὶ γεύεται τὴν ἀπροσμέτρητη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας ἀναφωνεῖ: «*Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός· γνῶτε ἔθνη καὶ ἠπίσασθε ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός*». Ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας κι ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε μέσα στὴν κιβωτὸ τῆς Ἐκκλησίας νὰ εἴμαστε πάντοτε μαζί Του.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι συχνὰ ὅλα αὐτά, ὅσο ὠραῖα καὶ ἀληθινὰ κι ἂν εἶναι, σκεπάζονται ἀπὸ πυκνὰ νέφη δυσκολιῶν, δυσμενῶν γεγονότων, πειρασμῶν καὶ δοκιμασιῶν, ἁμαρτίας καὶ κακότητος, ἴσως καὶ ἀσεβῶν προσβολῶν καὶ ἀμφιβολιῶν, σίγουρα μιᾶς σκληρῆς πραγματικότητας.

Ποιὸς φανταζόταν ὅτι καὶ φέτος θὰ ζούσαμε τὰ Χριστούγεννα μέσα στὴ θολούρα τῆς ἀπειλητικῆς ἀκόμη πανδημίας, μέσα στὴ σύγχυση τῶν ἀντικρουόμενων πληροφοριῶν, μέσα στὴν ἀνασφάλεια τῶν ἄγνωστων ἐξελίξεων καὶ τῶν

διαδοχικῶν μεταλλάξεων, μέσα στις ἐντάσεις καὶ τὴν ψυχικὴ κόπωση τῆς κλονισμένης ἐμπιστοσύνης μας, μέσα στὴν πικρία τῆς ὀλιγοπιστίας μας, μέσα σὲ διαφωνίες, διαμάχες καὶ διχασμούς;

Ἡ καρδιά μας εἶναι τραυματισμένη ἀπὸ τὸν χωρισμὸ προσφιλῶν προσώπων ποὺ ἔφυγαν πρόωρα, ἀπρόσμενα, ἀπομονωμένα, κάτω ἀπὸ ἐξαιρετικὰ δύσκολες συνθῆκες, μὲ μοναδικὴ συντροφιά κάποια παράξενα μηχανήματα, δίχως τὴν παρουσία φίλων καὶ οἰκειῶν, δίχως κάποιος νὰ μπορεῖ νὰ τοὺς πιάσει τὸ χέρι, νὰ τοὺς πεῖ ἓνα λόγο, νὰ χύσει ἓνα δάκρυ, νὰ διαβάσει στὸ πλευρό τους μιὰ προσευχή. Ὅλο αὐτὸ πληγώνει τὶς καρδιές μας.

Ἀκόμη περισσότερο οἱ συζητήσεις μας γενικὰ περιστρέφονται γύρω ἀπὸ πανδημίες, ἐμβόλια, ἀμφιλεγόμενες πληροφορίες, ἀντικρουόμενες στατιστικὲς, ποὺ μᾶς φυλακίζουν στὴν ἀποπνικτικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς «ἀπογραφῆς τοῦ Καίσαρος», καὶ μᾶς δυσκολεύουν νὰ ἀντικρύσουμε τὸν τόπο, τὸν λόγο καὶ τὴν χάρι τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Ὁ Χριστὸς γεννᾶται γιὰ νὰ ἀναστήσει τὴν πεσμένη εἰκόνα μας.

Ἔτσι, ὁ ὕμνος τῶν ἀγίων ἀγγέλων καὶ φέτος ὅπως καὶ πάντοτε ἀντηχεῖ μελωδικὰ μέσα στὸ στερέωμα τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητας: *«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»*. Ὁ Θεὸς δοξάζεται θαυμαστῶς μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του, χαρίζει τὴν εἰρήνη στὴν Ἐκκλησία Του, προσφέρει τὴ δική Του εὐδοκία στὰ τέκνα του, σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν στραμμένα τὰ βλέμματά τους ἐπάνω Του καὶ τὴν ἐλπίδα τους ἐστιασμένη στὸ πρόσωπό Του. Ἡ «εὐδοκία», δηλαδὴ ἡ βαθιὰ ἐσωτερικὴ χαρὰ καὶ ἀνάπαυση ποὺ μπορούμε νὰ ζήσουμε μέσα στὴν Ἐκκλησία μας ὡς πιστὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ μεγαλύτερο δῶρο ποὺ μᾶς προσφέρεται τὶς μέρες αὐτές, εἶναι ἀντανάκλαση τῆς *«εὐδοκίας τοῦ Πατρὸς»*, ὅπως λέγουν τὰ τροπάρια.

Ἄς μείνουμε συνδεδεμένοι ἄρρηκτα μὲ τὴν Ἐκκλησία Του καὶ ἄς προστατεύσουμε μὲ κάθε τρόπο τῆς ἐνότητά καὶ τὸν σύνδεσμό μας. Κάθε τι ποὺ κλονίζει τὴν ἐμπιστοσύνη μας στὴν Ἐκκλησία, κάθε τι ποὺ σκληραίνει τὴν ψυχὴ μας καὶ τραυματίζει τὰ αἰσθήματα τῆς ἀγάπης μας, κάθε τι ποὺ ἀγριεύει τὰ αἰσθήματά μας, κάθε τι ποὺ μᾶς ἀποξενώνει ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας, μοιάζει μὲ τὸν Ἡρώδη ποὺ σκοτώνει τὴν εὐδοκία τοῦ Θεοῦ σὲ τὶς καρδιές μας, ποὺ ἀκυρώνει τὴν χαρὰ τῆς θείας

ἐνανθρωπήσεως στὴ ζωὴ μας, ποὺ καταργεῖ τὴν εὐλογία τῶν Χριστουγέννων στὶς σχέσεις μας.

Ἡ ἐποχὴ μας δὲν εὐνοεῖ τὴν εἰρήνη οὔτε τὴν ἐνότητα. Εἶναι ἐποχὴ ποὺ εὐδοκιοῦν οἱ ἀμοιβαῖες ἀμφισβητήσεις, οἱ διχασμοί, τὰ μίση, οἱ διαιρέσεις, οἱ διασπάσεις, μάλιστα στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἀλήθειας. Ἡ κατάσταση ποὺ ζοῦμε μοιάζει μὲ τὴν ἀναστάτωση τῶν ἱστορικῶν χρόνων τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως.

Γι' αὐτὸ καὶ ἐπιτρέψτε μου, προκειμένου νὰ ζήσουμε τὴν εὐλογία τῶν Χριστουγέννων, νὰ ἐπαναλάβω μὲ στεντόρια φωνὴ τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου στοὺς Γαλάτες: «Πάντες υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... πάντες γὰρ ὑμεῖς εἶς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. γ' 26). Αὐτὸ ἄς προσέξουμε. Δὲν ἔχουμε τίποτα νὰ χωρίσουμε, ἐμβολιασμένοι καὶ ἀνεμβολίαστοι, πρέπει ὅπωςδήποτε νὰ διαφυλάξουμε τὴν ἐνότητά μας. Εἴμαστε τέκνα Θεοῦ καὶ ἓνα σῶμα, ἓνα πνεῦμα, μία ψυχὴ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Μόνον ἐνωμένοι μεταξύ μας ὡς ἀγαπημένοι ἀδελφοί, συμφιλιωμένοι, μὲ παράλληλη ἐμπιστοσύνη στὴν Ἐκκλησία μας καὶ στοὺς ἐλέω Θεοῦ ἐπισκόπους καὶ πατέρες μας, θὰ μπορέσουμε νὰ ζήσουμε ἀληθινὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Αὐτὸ καὶ προσεύχομαι γιὰ ὅλους μας ἐκ βάθους καρδίας, μὲ τὴν εὐκαιρία δὲ καὶ τοῦ νέου ἔτους 2022, εὐχομαι σὲ ὅλους σας κάθε εὐλογία ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ καὶ κάθε χαρὰ προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ.

**ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!**

Μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος